

GEMENSKAP

Centrumkyrkan i Norrköping

Årg. 53 nr 1

2 mars –
1 juni 2025

Jag har just gått igenom en gråstarrsoperation på båda ögonen. Tänk att det kan bli en sådan förändring och att se sin omgivning med nya ögon. Ljuset är nytt och klart och färgerna har fått djup.

År 2025 har just börjat och vi får ta nya tag där vi står och verkar.

Ett nytt år brukar vara tiden när vi funderar på löften vi vill infria. Det vanligaste brukar vara att börja träna och/eller gå ner i vikt, att läsa mer är en annan lovvärd ansats.

Den gemensamma nämnaren för dessa föresatser är att man oftast gör dem i ensamhet.

Det jag däremot tror kan förändra tillvaron till det bättre, är att göra något tillsammans. Tillsammans i kyrkan möter vi varandra med glädje och frimodighet. Vi kan delta i aktiviteter som stöttar andra, vi kan sjunga tillsammans, vi kan dricka kaffe tillsammans, vi kan be tillsammans!

Ordet tillsammans är nyckelordet – du är inte ensam.

Att minska tiden när du är ensam skulle kunna vara löftet, du ger dig själv detta år.

Några fler besök i vår kyrka varje månad skulle kunna betyda mycket för dig men framför allt för många andra. Du är mycket viktigare än du någonsin tror – just för andra! Är du årsrik har du så många minnen och kunskaper att dela med dig av. Är du ännu i början av ditt liv, är dina frågor så viktiga för att förstå vad som irriterar dig eller vad som fyller dig med glädje.

Tillsammans kan vi göra en annan människa glad och hoppfull.

Det var i samtalet och i samarbetet i kyrkan, som jag återfann min tro. Att se andra årsrika arbeta för församlingen och höra dem tala om sin tro, visa i arbetet betydelsen av sin tro, som det stod klart för mig.

Jag återfann det senare i en sångtext:

”När Jesu röst jag hörde, jag fann min melodi. Hans stämma klar så ljuvlig var, jag fann behag däri. Så sjung då mitt hjärta din nya sköna melodi. En glädjesång, en segersång med jubel i. Och prisa din herre för all den nåd han dig beskär. Snart skall du i förklaring se din fräl-sare, just som han är.”

Att gå till sin kyrka för att tillsammans med andra glädjas kan vara ditt bästa nyårslöfte någonsin. Ta vara på gudstjänsten, tisdagsoppen eller i samtalen om ”söka och finna livsmod” och att helt enkelt höra Jesu röst. Den är värd att lyssna på!



Matteus 13:23

Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.

Christer Sjöström



Jesus till barnen är ett ekumeniskt nätverk som är sammansatt av flera barn- och ungdomsorganisationer i Sverige, bland annat Equmenia. Vartannat år arrangeras en nationell konferens och den 31 januari – 2 februari stod Norrköping som värd med Renströmmen som utgångspunkt. Omkring 600 personer kom för att inspireras och utmanas i arbetet med barn och unga i sina respektive församlingar.

På fredagen var pastor Lisa och diakon Jonas på ett seminarium med Niklas Piensoho, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, som bland annat talade om att kyrkans "infrastruktur" måste fungera för att barnfamiljer ska trivas. Alltså: går det att värma

barnmat? Kan man ha barnvagnen inne i kyrksalen? Kan jag vara på sidan av med mitt barn men ändå följa med i gudstjänsten? Han jämförde det med att barnfamiljer väljer McDonald's framför finrestauranger eftersom det helt enkelt fungerar med barnen.

På lördagseftermiddagen pågick flera seminarier samtidigt i olika kyrkor och vi i Centrumkyrkan fick ta emot ca 150 personer. I kyrksalen lyssnade vi till Niklas Ljung och Fredrik Wenell som talade om hur vi blir en kyrka för alla generationer. Seminariet riktade sig till församlingsledare och Niklas talade bland annat om att en församling automatiskt utvecklas uppåt i ålder och inåt i fokus om man inte med-

vetet strävar i en annan riktning. Han uppmuntrade oss att ställa oss frågan "Vad är vårt bästa nästa steg?" i arbetet med barn och unga. Efter paus och fika, som serverades av hjältarna Anita Eriksson, Inger Skogwik och Gunnel Helger, så pågick även seminariet "En lutheran och en baptist samtalar om barns frälsning" i en annan del av kyrkan.

Som avslutning på helgen fick vi besök av Lennart Henricsson, inspiratör i Oasrörelsen, som predikade och sjöng på vår gudstjänst för alla åldrar.

Text och foto: Lisa Danell



Mörker till ljus

En ligga-i-bänken-konsert den 15 februari

Soon Gospel inbjöd till en rofylld konsert.

Man kunde kura ihop sig i kyrkbänken med kudde och filt och omges av musik som berörde, skänkte vila och ingav hopp. Från det mörker som kan omge oss, färdades vi tillsammans mot ljuset. "Shine Your light on me Jesus" avslutade konserten, och sången omslöt åhörarna bokstavligen, då kören placerade sig i en halvcirkel längs väggarna.

Lena Hägle

Foto: Anders Wikström





Vi lever ett upptaget liv, att då tränga in en arbetsdag för församlingen är svårt. Ett försök i november misslyckades men då är det så mycket härligare att det var möjligt för ett 30-tal den 18 januari.

Det var länge sedan det var en så stor grupp som tvättade, spikade, rójde, putsade, skrubbade, inredde eller byggde om. Två A4-blad med behov – och säkerligen ytterligare några icke noterade – klarades av ett efter ett under dagen.

Lunch och kaffe-kaka hann vi också med, tack Kerstin för det. Tack alla för era insatser.

Text och foto: Göran Strömberg



Mars

- 1 lö** 14.00 **Församlingens årsmöte** i Café Vetekornet
- 2 sö** 11.00 **Årshögtid** med nattvard och barnvälsignelse
Predikan: Lisa Danell
Sång: Soon Gospel
Församlingens offerdag
Kyrkkaffe
- 9 sö** 11.00 **Gudstjänst**
Kristna regnbågsrörelsen medverkar
Predikan: Jonas Rova
Musik: Anna Hellman och Siân och Henric de Koster
Kyrkkaffe

- 16 sö** 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Britt Eriksson
Musik: Lena och Per Rikardson
Kyrkkaffe
- 23 sö** 11.00 **Gudstjänst** för alla åldrar, gemensam med Juniakyrkan
Predikan: Lisa Danell
Sång: Barnkören
Kyrkkaffe
- 30 sö** 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Per Rikardson
Kyrkkaffe

April

- 6 sö** 11.00 **Nattvardsgudstjänst**
Predikan: Lillemor Appelvang
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe
- 13 sö** 11.00 **Gudstjänst** för alla åldrar
Predikan: Lisa Danell
Kyrkkaffe
Församlingsmöte
- 17 to** 17.00 **Getsemanestund** med nattvard
Lisa Danell och Jonas Rova
- 18 fr** 11.00 **Långfredagsgudstjänst**
Predikan: Lisa Danell
- 20 sö** 11.00 **Påskdagsgudstjänst**
Predikan: Jonas Rova
Kyrkkaffe

- 25 fr** 19.30 **Ekumenisk bön och lovsångsmässa** i Matteus kyrka
Predikan: Lisa Danell
- 26 lö** 18.00 **Vårkonsert**
Soon Gospel, Förenade Brass, Oktetten, mfl
- 27 sö** 11.00 **Cafégudstjänst** med bibelgubbarna från Vånga
Kyrkkaffe
- 30 on** 19.00 **Valborgsmäsofirande** vid Väsby sommarhem. Ta med matsäck.

Tisdagssoppan
Gemenskap och värme
Varje tisdag 17.30
Kort andakt 18.15

Maj

- 4 sö** 11.00 **Nattvardsgudstjänst**
Predikan: Per Jennervall
Musik: Jackie Leiby och Siân de Koster
Kyrkkaffe
- 11 sö** 10.30 **Gemensam gudstjänst** i Vidablicks-kyrkan
Predikan: Lisa Danell
- 18 sö** 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Christer Sjöström
Kyrkkaffe
- 25 sö** 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Lisa Danell
Kyrkkaffe

Juni

- 1 sö** 11.00 **Nattvardsgudstjänst**
Predikan: Jonas Rova
Kyrkkaffe
- 15 sö** **Gudstjänst** på Capella Ecumenica se sida 7

Med reservation för eventuella förändringar.
Se också Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Kultur- och studieprogram i samarbete med

Utdrag ur tisdagssoppans andakt 2025 01 21

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önsknings. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Fil 4:6-7

Guds närvaro kan såklart upplevas på många olika sätt, men ett av dessa har för mig handlat om den nästan obeskrivbara frid som gjort sig känd efter en tid av utmaningar. I glappet mellan mörker och ljus, i övergången mellan grumligt och klart, har Gud nämligen alltid talat om för mig att han finns där. Han har lugnat mig och fått mig att förstå lite mer om varför saker är som de är och varför jag ibland behöver gå genom väldigt trånga snår, innan jag får uppleva befrielse. När jag var yngre förstod jag ingenting alls av detta, utan var mest förargad över att den där dyrbara sinnesron, som jag ju ständigt längtade efter, alltid dök upp först när faran var över. Idag känner jag inget annat än en enorm tacksamhet över "fridens återvändande", oavsett vad som

Soppgemenskap

Hur torsdagar blev tisdagar...

Jag älskar soppa! När jag bodde kvar i Nederländerna var det mer eller mindre regel att man på söndagar hade soppa som förrätt till söndagsmiddagen. Och när jag efter några veckor i Sverige 1964 upptäckte att man åt ärtor på torsdagar blev torsdagen väldigt snabbt min "soppadag".

Någon gång på 2000-talet började jag umgås med en tjej som jobbade på SMHI och som brukade äta torsdagslunch på deras restaurang. När jag fick höra att de serverade soppa på torsdagar så var det kört.



hänt innan dess, kanske för att mina erfarenheter berättar för mig vad som finns på andra sidan trasset.

Jag är en person som genom åren upplevt en del stress, särskilt inför stora, viktiga och utmanande uppgifter. Därför blev jag häromdagen väldigt överraskad när jag gick omkring hemma i huset och plockade

Som ni säkert förstår är den tjejen nu min fru. Och tack vare vårt engagemang i församlingen så har församlingens tisdagssoppa fått en viktig plats i vårt liv. Tyvärr gör mina övriga åtaganden det inte alltid möjligt att vara med på tisdagssoppa, men jag försöker.

Runt tisdagssoppa brukar det vara olika typer av verksamhet i församlingen, som gör att det är jättebra att kunna börja eller avsluta något som man vill vara med om. Och förutom nödvändigheten att få något i magen så är gemenskapen medan man äter en mycket viktig del.

Vi, som är verksamma i församlingen är ju en del av Jesu lärjungar. Då

leksaker, försökte laga diverse prylar och allmänt fixade och donade. Jag kunde då inte låta bli att tänka på, och känna, hur fantastiskt det är att vara pappa till en tvååring och att hon snart även kommer att få ett syskon. I samma sekund som jag tänkte denna tanke blev jag dock tvungen att tvärstanna, släppa allt och bara stå helt still en stund. För det slog mig nu inte bara att jag befann mig i mitt livs tveklöst viktigaste uppgift, utan även att jag inte upplevde något annat än ett fullkomligt lugn på insidan. Ingen stress, ingen oro, ingen ängslan, ingenting annat än total harmoni. Det är såklart en positiv insikt, men hur kan detta komma sig, med tanke på tidigare nämnda stress? Och hur går det ihop med tidigare erfarenheter av att friden

gärna kommer efter utmaningen? Oavsett vilka svar vi hittar på de frågorna, så är kanske det viktigaste ändå att vi nu glatt kan konstatera att Gud visst kommer med lugn, helande, glädje och uppbyggande, till och med när en som mest behöver det!

Jonas Rova, diakon

tänker jag ofta på det faktum att Jesus ofta samlade sina lärjungar – och en del andra – kring måltiden. Där pratade man med varandra och utbytte tankar. Gemenskap! Och så på tisdagar gör vi likadant, vi samlas kring måltiden, pratar med varandra och utbyter tankar. Gemenskap! Att måltiden som vi äter tillsammans sedan avslutas med en kort andakt är bara en extra bonus. Så även du, som har vägarna förbi på en tisdag kring kl 17.30: välkommen in och var med i gemenskapen kring bordet.

Slutsats: soppa förenar!

Henric de Koster

Efterlysning

Har någon sett min Käpp?

Brun stadig men något sliten i lacken.

Försvunnen i Caféet.

Saknad av mig.

Inger Gustafsson

Efterlysning

Gemenskap söker ny medarbetare efter att Lotta flyttat till Motala som pastor.

Det är bra om du tycker om att skriva.

Det är bra om du har idéer om Gemenskaps innehåll.

Bägge kvaliteterna är en tillgång, men endera räcker bra.

Berätta ditt intresse för Göran, Inger, Siân eller Victor.

Redaktionen

RPG:s Program våren 2025

TID: kl. 14.00 – ca. kl. 16.00.

26 mars, Söderledskyrkan.

Vi reser till Nordkorea tillsammans med Lars-Owe "Love" Knopp, Flen.

23 april, Borgs Klockargård.

Hemberedskap, en sak för oss alla! Besök från trygghets- och säkerhetsavdelningen i Norrköpings kommun.

Utflykt till Capella

Centrumkyrkans gudstjänst på Capella Ecumenica blir i år den **15 juni**. Lisa Danell predikar och Britt Eriksson spelar.

Kyrkbåt avgår från Kungshällsudden i samband med gudstjänster kl 10.00 och kl 10.30 med återresa från Capella Ecumenica kl 12.45 och kl 13.30. Pris ToR: 80 kr för vuxna och 20 kr för barn.

I nästa nummer kommer mer information.

Redaktionen

Jubileumsläger Tillsammans på Skeppsgården

Det är 50 år sedan Metodistförsamlingens första Tillsammansläger på Skeppsgården och sedan 2012 har Centrumkyrkan ansvaret för lägret.

Tillsammans på Skeppsgården är en semester och lägervecka för alla åldrar. Under lägerveckan finns det mycket roligt att göra t.ex. bada i havet, sola, laga mat, delta i gudstjänst, gå tipspromenader, fiska, leka, ha spontana samtal efter maten under trädens skugga mm. Rastplatsen på förmiddagen måndag till fredag är en stund i stillhet och eftertanke i lägerkyrkan. Du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill delta.

Läs mer om Tillsammans på Skeppsgården på församlingens hemsida centrumkyrkan-norrkoping.se

Välkommen med!





I Trettonhelgen dansades julen ut i vårt café.

Julgranen stod mitt på golvet och alla barnen och många vuxna dansade till de vanliga låtarna med rörelser Råven raskar över isen, råven raskar över isen ... Vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg med rörelser som visar på instrument, fiol, basfiol och flöjt. Till slut kom såklart Raketen och alla stam-pade i golvet och hoppade högt!

Fiskdamm fanns för barnen, alltid lika populärt.

Det som också var populärt var att vi fick jättegod pizza som Siân, Camilla och Isolde bakade.

Jonas läste en berättelse sittande i en skön stol och alla lyssnade noga. Så fick vi besök av en känd person som var en av de tre vise männen, det var Baltzar iklädd kungakrona och fotsid klädsel bärande på en jättstor böjd polkagris som gäva till den lille Jesus.

Inger Gustafsson

På bilden till vänster ser vi Jonas som välkomnar Baltzar. På högra bilden ser vi hur barnen lyssnar på Jonas och Baltzar.

Foto: Camilla Lehnberg

Centrumkyrkan i Norrköping

S:t Persgatan 113
602 32 Norrköping

Bg: 841-4377
Bank: 6591-161 094 562
Swish: 123 219 60 38
E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se
Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Bokningsförfrågningar och adressändringar
bokningar@centrumkyrkan-norrkoping.se
adressandringar@centrumkyrkan-norrkoping.se

Tel. Café 011-13 58 32



Centrumkyrkan är en del av Equmeniakyrkan



Pastor

Lisa Danell, tel: 073-071 66 62
lisa.danell@centrumkyrkan-norrkoping.se

Diakon

Jonas Rova, tel: 070-222 22 88
diakon@centrumkyrkan-norrkoping.se

Expedition

tel: 070-393 82 88
exp@centrumkyrkan-norrkoping.se

Om vi inte svarar i telefonen, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.

Redaktionskommitté:

Victor Danell, Inger Gustafsson, Siân de Koster, Göran Strömberg.

Ansvarig utgivare: Siân de Koster

Tryckt i Centrumkyrkan, Norrköping



Manusstopp nästa nr: 15 maj 2025