

GEMENSKAP

Centrumkyrkan i Norrköping

årg. 42 nr 3
7 sept–
30 nov 2014

Jag har just kommit in efter att ha klippt ner en gräsmatta som under sommaren fått växa till en äng. Nu var det dags att ge sig i kast med den. Gräsklipparen tuggade sig igenom, stannade, behövde rensas från gräs, startas på nytt, så höll vi på gräsklipparen och jag. Till slut var det höga gula gräset ett minne blott.

Den här dagen för två år sedan kommer jag aldrig att glömma. Två händelser samma dag.

På morgonen fick vi lov att ta bort min kära häst. Efter flera veterinärbesök och medicinering fanns inget mer att göra. Efter lunch hade min make ett inbokat läkarbesök och jag följde med. Vi förstod att det var allvarligt då han kallats till en specialavdelning.

Där fick vi höra att han hade en mycket allvarlig sjukdom och läkaren sa att vi fick utgå från det allra värsta. Prover skulle tas för att kunna ställa rätt diagnos.

Hela tillvaron gungade. Skulle inte vi få fortsätta och leva tillsammans? Skulle vi inte få fortsätta att förverkliga våra drömmar? Skulle jag inte få ha kvar min livskamrat och bästa vän?

På kvällen satt jag i soffan och tänkte: Jag har drömt en mardröm. Det kan inte vara sant.

Läkarna gjorde allt vad de kunde, det såg ut som sjukdomen var besegrad. Vi började hoppas och drömma igen. Men så kom den tillbaka och inget fanns att göra denna gång. "Men vad ska det bli med mig? Hur ska jag orka och klara av att leva vidare utan den jag älskar allra mest?"

Idag klippte jag gräset. För mig är bilden av det höga gräset och hur jag tog mig igenom det en bild för den här tiden som jag aldrig trodde att jag skulle klara av.

Jag känner att jag burits och fortfarande bärs av en makt som är större än jag själv. Varje morgon överläter jag mitt liv i Guds hand och tackar för att han är med mig.

→ Forts. s 2

1 → Forts.

Just den här dagen står det i min andaktsbok: *”Vad som än skall hända dig i framtiden, kan du vara förvissad om att Guds försyn och makt kommer att vara med i allt ... Därför kan du redan nu tacka för allt som ligger framför dig ...”*

Säkert läste vi också dessa rader för två år sedan utan att veta ... Jag läser vidare: *”När du sedan är mitt inne i händelsernas virvel rycks du kanske med och överrumplas så att du förlorar det stora perspektivet och kan inte annat än klaga och jämra dig. Men nu när framtiden ännu är på avstånd, kan du lättare se att ingenting kan ske som Fadern inte är med i.”*

Alpha**Några röster från vårens Alpha-grupp:**

”Vill att ni ska veta att träffarna med er har höjt min livskvalité ... Det är många som ser en ny människa i mig nu, är mer öppen på ett bra sätt” ... ”Nu går jag i kyrkan, har redan kontakter med personer som deltar i diskussionsmöten om kristen tro ... får nya kontakter och ny livsluft ... Det bara ramlar på mig rätt kontakter och jag känner att ’någon’ hjälper mig, Gud?”

... ”Jag tycker föreläsningarna varit intressanta. Jag känner att föreläsaren talat till mig. Det är inte alltid enkelt, saker jag tagit för självklart visar sig inte vara så enkla. Nya tankegångar som gör att jag får vända på frågorna en gång till ... Intressant och nyttigt att lyssna hur andra tänker... För har jag alltid tänkt att författarna i bibeln vänder sig till en adressat, nu känner jag att bibeln också är skriven till mig.”

Ni som arbetat som ledare och nu startar er femte termin – blir det inte tjatigt?

”Trots den ständiga upprepningen varje termin blir varje gång som

Så gjorde Jesus. Innan den sista avgörande fasen av hans liv var inne, bad han en stor tacksägelsebön där han på förhand tackade sin Fader för det som skulle hända. Johannes evangelium kap 17. (Wilfrid Stinissen, *Idag är Guds dag*).

Att få bäras av en kraft som jag kallar Gud, och få möta så mycket kärlek från vänner som ber att jag ska få kraft, är en förmån och en nåd.

Hösten står för dörren. Centrumkyrkan är öppen för dig. Café Vetekornet är vårt vardagsrum. Kyrksalen inbjuder till gudstjänst och konserter.

Välkommen in!

Pastor Margaretha

ny, ständigt föds nya tankar varpå sker en fördjupning både hos en själv och i mötet med den andre”.

Är Alpha kanske något för dig?

Alpha startar sin femte termin i höst, närmare bestämt torsdagen den 18 september kl. 17.30. Då möts vi till en ”prova på- kväll” där du har möjlighet att göra dig en egen uppfattning om vad Alpha är och om du skulle vilja fortsätta tio torsdagkvällar under hösten.

Vi börjar alltid med att äta en soppa tillsammans, som lagas av vår caféföreståndare Åsa, och varvar ner efter dagen. Sedan lyssnar vi till ett föredrag. Det första handlar om den kristna tron – tråkig, osann, irrelevant? Nästa föredrag handlar om ”Vem är Jesus?”

Efter föredraget tar vi med oss en kopp kaffe och sätter oss i en mindre grupp där vi har möjlighet att reagera på det vi lyssnat till. Alla frågor är tillåtna och det är högt i tak. Kvällen avslutas kl. 20.

Kostar det något?

Vi tar ut en terminskostnad på 300 kr. Då ingår måltiderna.

Det är många som säger att det mest värdefulla är smågruppsdis-



kussionerna efter föredraget. Här ges möjligheten att ställa frågor, ge uttryck för egna åsikter, studera vad bibeln säger och diskutera kvällens ämne.

Du kommer inte att vara den enda som går Alpha. Denna grundkurs i kristen tro har redan fler än 100 000 svenskar deltagit i runt om i Sverige.

Har du frågor eller vill du anmäla dig? Kontakta då pastor Margaretha. Välkommen!

Centrumkyrkan i Norrköping

Centrumkyrkans församling i Norrköping är en del av Equmeniakyrkan.

Vid årsmötet den 11 februari 2012 beslutade Norrköpings Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping att gå samman i en ny församling. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill delta.

Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.



Nu har vi pratat om Equmeniakyrkan en längre tid och man undrar ibland vad som händer. Bara att konstatera att det händer en hel del. Vi deltog i det regionala förtroenderådet: Region Öst. Rådet leds av Peter Bernhardsson och delegater är representanter från de olika församlingarna. Förtroenderådet är ett slags forum där regionledaren kan "testa" ideer och ta emot vår reaktion och önskemål. Men varje församling måste sedan vara aktiv i att delta i konferenser och årsmöten för att påverka inriktning och prioriteringar. Equmeniakyrkan är en

tight organisation med få anställda som har ansvar för kontakt med ett stort antal medlemmar via flera

olika medier alltifrån mail, hemsida till föredrag och samtal.

Gunnel Noreliusson är församlingsutvecklare i vår region, kunde hon komma upp till Centrumkyrkan? "Javisst", svarade hon, "men jag är fullbokad hela 2014 förutom en tisdagskväll". Ok vi får boka in henne 2015 eller be Equmeniakyrkan att anställa en församlingsutvecklare till!

En utmaning för oss alla är att knyta an till Equmeniakyrkan men också ge "feedback" och

tydliggöra de utmaningar vi ser framför oss i Norrköping.

Equmeniakyrkan tar fram material: filmer (om verksamheten musik, mångfald) och trycksaker. Deras årsredovisning är riktigt intressant och underhållande att läsa och själv blir jag glad över den bredd som presenteras. Det finns även ljuskyltar att skruva upp på våra kyrkor som visar att vi är en del av Equmeniakyrkan. Nyhetsbrev kan man få i sin dator eller telefon!

Webbsidan equmeniakyrkan.se är välutvecklad och beskriver många aktiviteter i vårt närområde.

Billy Josefsson och Claes Jönsson

Vad händer i Region Öst i höst?

Lekmannautbildning

En lekmannautbildning under hösten 2014 och våren 2015, en lördag i månaden, arrangeras av Region Väst och Öst i Equmeniakyrkan tillsammans med Södra Vätterbygdens Folkhögskola och Bilda. Utbildningen ställer inga krav på självstudier mellan kurs-tillfällena. Sista anmälan är 1/9.

Utbildningen vänder sig till dig

- som vill veta mer om och fördjupa dig i din kristna tro
- som är ledare i barn- och ungdomsverksamheten
- som engagerar dig i det diakonala arbetet
- som är styrelseledamot
- som är vice församlingsföreståndare
- som predikar ibland eller som skulle vilja pröva på.

"Missionen lever!"

Equmeniakyrkan vill vara en kyrka för hela livet där mötet med

Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Onsdag den 10 september hålls en missionskväll i Linköpings Missionskyrka, 18.30–21.00 (Ta med en femtiolapp till fika).

Frågor som kommer att diskuteras: Hur skall vi inspirera för mission i våra församlingar, till våra medlemmar, så att glöden får eld? Hur kommer nya människor in i arbetet? Du som är intresserad av mission anmäl dig genast!

Böndagar

Hösten 2014 arrangerar regionen tre dagar i bön – för varandra, för världen, för vår region. Dagar då vi fokuserar på böns kraft i undervisning och praktik.

Detta är dagar för alla som vill och kan vara med. Närmast för oss: torsdag den 23 oktober i Vidablickskyrkan Norrköping:

10.00 Välkommen och fika
10.30 Bön och undervisning
13.00 Slut

Välkommen på Regionfest

i Linköpings Baptistkyrka, lördag den 4 oktober. Det låter som ett

utmärkt tillfälle att träffa de andra "Equmeniakyrkliga" i Östergötland.

13.00 Inledande gudstjänst följt av seminarier, fika och program

18.30 Musikalen "Okänd Gud"



Mer information hittar du på equmeniakyrkan.se/regionost

Körutbyte

Under kulturnattshelgen gästas vi av en kör från Slovenien i ett körutbyte. Den 30 man starka manskören MoPZ Karel Virant Braslovče tog emot Soon Gospel i Slovenien för två år sedan under några oförglömliga dagar och nu är det vår tur att ta emot dem. Nu, liksom då, ger vi en gemensam konsert, vilken denna gång blir på Kulturnatten lördag den 27 september kl 17.00 i vår kyrka.

”Songs from stage, screen and Slovenia” (Sånger från musikalerna, filmer och Slovenien) är temat för kvällen.

Slovenerna har en lång tradition av körsång och vi förundrades av deras mäktiga klang och varierade repertoar. Hela helgen kommer att fyllas av gemensamma övningar, utflykter och andra aktiviteter.

Vi erbjuder dem boende i hem från fre-mån morgon. Om du har 2 sängplatser lediga och kan tänka dig att ta emot två körmedlemmar får du gärna hör av dig till Lena Hägle på lena.hagle@gmail.com eller telefon 0703-91 78 59 före den 15 september.

Lena Hägle



... en kväll med PETER HALLSTRÖM

**Tisdagen den 7 oktober
klockan 19.00.** Biljettpris 100 kr

En konsert med Peter Hallström i Pingstkyrkan i Renströmmen tillsammans med Bilda och några ytterligare församlingar i Norrköping. Peter Hallström säger ”*Jag vill nu dela min berättelse och mina sånger med andra, uppmuntra dem att också dela sina berättelser. Så att vi kan samtala – och kanske så småningom gå vidare*”.

Peter Hallströms melodier kan hittas i många artisters låtar, som Björn Skifs stora hit ”Håll mitt hjärta” och Sara Dawn Finers ”I remember love”. Han har spelat och sjungit och skrivit låtar tillsammans med bl.a. Peter LeMarc, Mauro Scocco, Lisa Nilsson och Niklas Strömstedt.

Stefan Claar

Nystart för kyrkokören

Samma vecka som Gemenskaps nya nummer trycktes var det en nystart för Centrumkyrkans kyrkokör.

Ny körledare är Henric de Koster, som nu skall ta hand om kyrkokören efter några tidigare inbopp, senast på Capella Ecumenica.

Repertoaren blir väl inte riktigt likadan som förr, säger Henric, kanske något bredare, men nog kommer man att känna igen sig.

Men hur man än vänder och vrider det, så vill man alltid ha fler medlemmar i kören. Numera kan noterna hämtas in som pdf-fil från Henrics hemsida, samtidigt som man kan öva sin stämma med hjälp av en mp3-fil, som också kan tankas ned i mobilen.

Man måste inte kunna läsa noter för att vara med i kyrkokören, men man måste vilja vara med och sjunga.

Nästa gång kören sjunger är 12 oktober. Till detta tillfälle övar kören 10 och 24 september samt 1 och 8 oktober. Vill du vara med är du hjärtligt välkommen dessa dagar. Kl 19 i musikrummet!

Körrådet



Konsert i Slovenien i oktober 2012



Henric de Koster hörs ofta som organist, här vid orgeln i Björkviks kyrka.

SEPTEMBER

- 4 tor 18.30 *Lider Sverige av religiös beröringsskräck?*
Civilminister Stefan Attefall
Hedvigs Kyrka
Arr. Norrköpings kristna råd
- 7 sön 11.00 **Samlingsgudstjänst**
Församlingens offerdag
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe
- 11 tor 18.30 **Politikerutfrågning inför valet**
Pingstkyrkan, Renströmmen
Lokala politiker, Moderator chefredaktör
Widar Andersson
Arr. Norrköpings kristna råd
- 13 lör 10–12.30 **Torgkaffe**
- 14 sön 11.00 **Gudstjänst Tankar från sommaren**
Familjen Josefsson
Kyrkkaffe
- 15 mån 14.00 **Måndagsträffen Önskesånger**
- 18 tor 17.30 **Start för Alpha**
- 20 lör 10–12.30 **Torgkaffe**
- 21 sön 11.00 **Cafégudstjänst**
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Ungdomar
Kyrkkaffe
Församlingsmöte
- 27 lör 10–12.30 **Torgkaffe**
17.00 **Kulturnattskonsert**
Soon Gospel och manskör från Slovenien
- 28 sön 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Soon Gospel och manskör från Slovenien
Kyrkkaffe

OKTOBER

- 4 lör 10–12.30 **Torgkaffe**
- 5 sön 11.00 **Nattvardsgudstjänst**
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe
- 6 mån 14.00 **Måndagsträffen Verksamheten Hela människan**
Ulf Larnemark berättar
- 7 tis 19.00 **En kväll med Peter Hallström** i Pingstkyrkan, Renströmmen
Inträde: 100 kr
Samarr: Bilda och församlingar i Norrköping
- 11 lör 10–12.30 **Torgkaffe**
- 12 sön 11.00 **Tacksägelsegudstjänst**
Församlingens offerdag
Predikan: Lillemor Appelvang
Sång: Kören
Kyrkkaffe

Kulturnatten 27 september

- 11.00 **Folklekarne** i Vetekornet
- 17.00 *Songs from stage, screen and Slovenia*
Soon Gospel och manskören MoPZ Karel Virant
Braslovce, Slovenien

OKTOBER

- 18 **lör** 10–12.30 **Torgkaffe**
 19 **sön** 11.00 **Ekumenisk Natvardsgudstjänst** i Renströmmen
 18.00 **Pianokonsert** med Lars Roos

- 20 **mån** 14.00 **Måndagsträffen Riga i våra hjärtan**
 Gunilla och Åke Skogwik
 25 **lör** 10–12.30 **Torgkaffe**
 26 **sön** 11.00 **Musikalgudstjänst *Det stora skalvet*** med Studio 113

Ledare: Frida L Petersson och Britt Eriksson
 Kyrkkaffe

NOVEMBER

- 1 **lör** 17.00 **Ljsgudstjänst**
 Predikan: Per Rikardson
 Sång: Kören
 Kyrkkaffe
 2 **sön** 11.00 **Natvardsgudstjänst**
 Predikan: Margaretha Rudén

- 3 **mån** 14.00 **Måndagsträffen *Reseminnen från Sydafrika***
 Ulla och Ingvar Arvidson
 8 **lör** 10–12.30 **Torgkaffe**
 18.00 **Friskuskonsert** i Korskyrkan
 9 **sön** 11.00 **Gudstjänst**
 Sång: Soon Gospel
 Kyrkkaffe

- 15 **lör** 10–12.30 **Torgkaffe**
 16 **sön** 11.00 **Tillsammansgudstjänst**
 Kyrkkaffe
 Församlingsmöte

- 17 **mån** 14.00 **Måndagsträffen *Människor vi mött***
 Margaretha Rudén m.fl.
 22 **lör** 9.30–13 **FVU:s Julstuga**

- 23 **sön** 11.00 **Gudstjänst**
 Predikan: Margaretha Rudén
 Musik: Förenade Brass
 Kyrkkaffe

- 29 **lör** 10–12.30 **Torgkaffe**
 30 **sön** 11.00 **1:a Adventsgudstjänst**
Församlingens offerdag
 Predikan: Margaretha Rudén
 Sång: Kören och Soon Gospel
 Kyrkkaffe

Församlingens offerdagar

- 7 september Samlingssöndagen
 12 oktober Tacksägelsedagen
 30 november Första Advent

Deltagande i nationella offerdagar

26 oktober Equumenia – barn och ungdomsarbete

Med reservation för eventuella förändringar.
 Se också Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Alla kulturprogram i samarbete med Bilda



HÖGTIDSDAGAR

VIGDA

MÅNDAGSTRÄFFEN

Alltid kl. 14.00

- 15 sep Önskesånger
- 6 okt Verksamheten Hela människan
- 20 okt Riga i våra hjärtan
- 3 nov Reseminnen från Sydafrika
- 17 nov Människor vi mött
- 1 dec Min bisyssla

FVU för vår ungdom

Alltid kl. 18.00

- 9 sep
- 23 sep
- 7 okt
- 21 okt ljusstöpnig
- 4 nov
- 18 nov
- 22 nov Julstuga

Födelsedagspresenten

Tankar på båten från Capella Ecumenica

– Hur kunde du, Ove, bli ledig och åka hit idag?

– Jag frågade mamma, Kirsten Sörensen, vad hon önskade sig till födelsedagspresent. Hon svarade att hon skulle vilja åka med till Capella och församlingens gudstjänst där.

Bra, det ska vi ordna.

Jag lejde bort djuren på gården, tog med fru och barn och andras barn och nu har vi fått uppleva en skärgårdstur till Capella, både mamma och vi. Jag tror det var bättre än att köpa en sak ...

Det tror jag också. Tack för pratstunden, Ove!

Margareta Jacobsson

Ekonomirapport

När årets sju första månader, januari–juli, passerat kan vi se att insamlingarna inte nått upp till budget. Insamlingarna – kollekt, stående överföringar, offerdagar, gåvor – är ju församlingens viktigaste intäktskälla, och de hittills inkomna medlen är ca 30 tusen kronor under budget. Också serveringsintäkterna från torgkaffen och kyrkkaffen ligger under budget. Vi behöver alltså fortsätta att hjälpas åt för att förbättra församlingens ekonomi.

Café Vetekornet har ju varit öppet under sommaren men med minskade öppettider. Juni–juli har inte helt oväntat varit förlustmånader. Får vi en lika bra höst som förra året bör dock café-ekonomin sluta positivt på helårsbasis.

För fastigheten har intäkter och kostnader hittills balanserat till närmast noll-resultat trots en del reparationskostnader, framför allt för byggnadens tak.

Vi har införskaffat en s.k. kollektomat, med vars hjälp man kan ge gåvor till församlingen med Visa- eller Mastercard-kort när man inte har kontanter med sig. Planen är att kunna börja använda den i september.

Stig Arlinger, kassör

Byggnadsarbeten och Centrumkyrkans gård

Sedan 22 augusti pågår byggbolaget Lundbergs arbete med den passage som ska kallas LE Lundbergs torg, dvs passagen mellan kyrkans gavel och den nya byggnaden som bl.a. kommer att inrymma Systembolaget och som är vår väg in till kyrkans gård. **Detta gör att vi inte kommer att kunna köra in på kyrkans gård så länge detta arbete pågår.** Hur lång tid det gäller vet vi inte exakt mer än att projektet ska vara klart till november. I samband med detta projekt planerar vi också att åtgärda vår gård. Det handlar då bl.a. om att skapa bättre genomsläpplighet för regnvatten vilket bör vara av värde för grundvattennivån under kyrkobyggnaden. Planeringen för detta är fortfarande inte klart och slutligt beslut kommer att fattas vid församlingsmöte efter behandling i styrelsen.

Alltså: infarten till kyrkans gård är tills vidare stängd. Detta innebär också att färdtjänstfordon inte kan köra in. Vi ber därför alla kyrkvårdar och de som förbereder kyrkkaffe att vara observanta på personer som kan behöva nå hissen för att komma upp i kyrkan. De kan då släppas in via café-dörren från Olai Kyrkogata och den vägen nå hissen i bottenplanet.

Stig Arlinger



Gården kan bara bli bättre än så här. Foto: Göran Strömberg.

Rock on!

Om man tar och blandar en gammal flygflottilj, 5 scener med massor med olika artister, musikband och DJs, några food courts plus mer än 50 000 människor vad får man då? Jo då får man Bråvallafestivalen!

Under festivalens två år har jag jobbat med Röda Korsets Första hjälpengrupp som haft ansvar för olycksfallsberedskap på festivalen. Jag har inte själv sett så mycket av festivalen för jag stod mest i vårt förbandstält.

Jag fick frågan från Gemenskap om hur det kan komma sig att en festival samlar så mycket folk medan vi har svårt att få folk till kyrkan. Om jag ska vara snäll så säger jag att kyrkan erbjuder något som folk inte vet att de vill ha.



Men vad är det som är så speciellt med en festival? Jo jag tror att det som lockar är en öppen och fördomsfri gemenskap med hög acceptans för andra människor och en möjlighet att träffa andra som gillar samma musik. Nu kanske någon invänder och tänker att kyrkan är också öppen och fördomsfri och vi accepterar alla människor, men jag menar att vi inte alls är så öppna som vi vill tro. Om det skulle kliva in en hårdrockare i full mundering en söndag i kyrkan så är inte jag säker att den skulle känna sig välkommen och jag är säker på att om man lyssnade noga så skulle man höra viskandes från nån bänk, ”men vad har han på sig?”. På festival är det nästan så att du får mer respekt ju mer speciella kläder du har på dig.

Sen tror jag att om man åker på festival eller läger så är själva normen så fri att alla slappnar av mer och man behöver inte bry sig så mycket om vad som är ”rätt och fel”, man tar dagen som den kommer och vill jag gå och lyssna på visor idag i stället för hårdrock så är det ok. På en gudstjänst tycker vi det är jobbigt om vi inte har en agenda, om den som predikar inte står på rätt ställe, om nån står upp när man ”ska” sitta ner eller ve och fasa tänk om nån sätter sig på min plats!

Vi som fått ett kärleksbudskap att förvalta och sprida borde vara bäst på det. Inte bara att förvalta och sprida det men att leva ut/i kärleksbudskapet. Det tror jag vi behöver bli bättre på för att kunna locka mer folk till kyrkan!

Att vi som kyrka verkligen har något att erbjuda vittnar en hemsk händelse på Bråvalla om. En dag slog blixten ner på festivalen och träffade en eller två personer. Men massor med folk blev chockade och oroliga. Vårt tält fylldes snabbt med personer som ville prata och vi fick då hjälp av Svenska kyrkans folk som också fanns på festivalen och även deras tält hade efter blixten mycket folk som kom och ville prata.

Men vi kan ju inte gå och hoppas på katastrofer för att fylla kyrkan så nu är det dags för oss att börja leva ut kärleksbudskapet!

Magnus Carrö

Skeppsgården

I Martin Lönnebos frälsarkrans finns en blå pärla, Bekymmerslöshetspärlan. Den är min favoritpärla. Jag tycker ofta det kan vara svårt att i vardagslivet hitta stunder eller platser där man får lov att känna sig bekymmerslös, ekkorrhjulet snurrar och man har fullt upp med att få vardagen att gå runt.



Men under en vecka om året har jag förmånen att få uppleva stunder av bekymmerslöshet på en plats som funnits i mitt liv sen barnsben. Nu liksom då, när man var barn, är känslan av när bilen svänger in på den lilla grusvägen mot Skeppsgården något alldeles särskilt. Som barn såg jag framför mig en vecka full av lek, kompisar, bad, fiske, glass och annat skoj. Nu sitter mina barn i baksätet av bilen med samma förväntan. Jag själv ser framför mig en vecka av gemenskap, vila, natur, bad och att få njuta av att se mina barn uppleva det som jag själv upplevde som barn.

Här på Skeppsgården får jag klä av mig vardagens ”kostym” och vara jag. Ingen bryr sig om att jag gått i samma tröja i tre dagar, om jag vill ligga på klipporna i solen eller gå i kyrkan, om jag sover till tolv eller går och lägger mig sju. Jag bestämmer själv och det finns inga måsten. Hit måste jag återvända från år till år. Jag är bekymmerslös – Skeppsgården är min blå pärla.

Ulrika Schüler



Kristendomsskola på Sjövik

När jag åkte till Sjövik för mitt första år på kristendomsskola visste jag inte riktigt vad jag gav mig in på. Men jag kände snabbt att vi blev väldigt bra välkomnade. Det första jag slogs av var att alla var så snälla. Det var en skillnad mot i skolan där man aldrig pratar med de som är äldre, de äldre vill va coolare, men på Sjövik umgicks man mycket över klassgränserna. Tillsammans med de äldre spelade vi fotboll, volleyboll, kort, satt och snacka, åt tillsammans m.m. Vid några tillfällen hade vi tvärgrupper med de andra klasserna. Varje klass delades då in i sju grupper och vi gjorde aktiviteter som samarbetsövningar och en upplevelsevandring.



Jag åkte tillsammans med min kompis Anton som också är från Uppsala. Vi går inte så ofta i kyrkan och är inte så vana i Baptistkyrkan. Varje kväll var det andakt som avslutades med frivillig bön och lovsång. Den första kvällen hade vi tänkt gå när den stunden började eftersom den var frivillig men de andra sa att det var så fint och att vi borde stanna så vi gjorde det. Efter en stund märkte vi att många grät och vi tittade på varandra och förstod inte riktigt varför. Sen efteråt när



Intryck från Skeppsgården. Foto: Hans Karlsson och Liz McGuire.

vi avslutat bön- och lovsångsstunden i ring och hade fått välsignelsen så kramades alla. Vi tyckte det var lite konstigt. Vi fortsatte gå med varje kväll och efter ett par dar förstod vi det fina, hur alla tog hand om varandra, tröstade om någon var ledsen. Alla därinne kom fram och tröstade om någon var ledsen, även de man kanske aldrig pratat med. Vi stannade kvar på alla bön- och lovsånger hela lägret fast den var frivillig.

Varje dag hade vi lektioner, förutom söndagen som vi helgade. Jag lärde mig att det är tillåtet att tvivla mer än vad jag trodde innan. Man behöver inte tro på allting, man behöver inte tycka lika om allting för att vara kristen. Vi gjorde mycket övningar där man t.ex. gick till varsitt hörn beroende på vad man tyckte och trodde, t.ex. "tror på att Jesus kunde gå på vatten?", "Vad skulle Jesus gjort i den här situationen?". Det blev tydligt för mig att man får tycka olika, att man kan vara kristen och tycka olika om saker. Jag gillade att man fick diskutera, argumentera och tänka tillsammans. Ofta kunde andra tycka annorlunda än mig och argumenterade emot mig men jag kände ändå att jag blev helt accepterad. Man lärde sig också sätta in kristendomen i vardagen; om att göra saker som Gud vill kan man göra i vardagen, det handlar inte bara om att gå till kyrkan utan om hur man är mot varandra i vardagen.

Sofia Karlsson



Vår Ungdomsledare Frida

Frida väntar sitt andra barn, som är beräknat att komma i november. Början av graviditeten har varit tröttande för Frida vilket ledde till att hon har varit sjukskrivnen några veckor innan hon gick på semester. Den 18 augusti är hon tillbaka från sin semester och kommer förhoppningsvis att kunna jobba 75 % fram till november då hennes föräldrale-

dighet börjar. Styrelsen kommer under hösten att arbeta med en lösning för de verksamheter som Frida driver, under tiden hon är föräldraledig.

Mini-läger På Väsby

Den 14 till 15 juni var det Mini-läger på Väsby. Det var två fina dagar för de sex deltagande barnen och de fem ledarna. Första dagens huvudaktiviteter lyfte fram liknelsen om det förlorade

fåret, liknelsen om sådden samt liknelsen om huset på berggrunden och huset på sanden. Vi hann även med bad, andakt och lägerbål. När barnen somnat fick de (som vaknade) en överraskning i form av en mörkerspårning. Den andra dagens huvudaktivitet var en spårning där kunskaperna om liknelserna vi jobbade med första dagen sattes på prov. Barnen klarade spårningen galant. Även denna dagen hann vi med bad innan det var dags för lunch och hemfärd.

Höstens verksamhet

Det finns tyvärr inga startdatum för höstens verksamheter. Information kommer senare när de olika verksamheterna startar.



Lägerbarnen jobbar med liknelsen om sådden. Foto: Hans Karlsson

Miss inte detta!

26 oktober 11:00 **Musikalgudstjänst** med Studio 113

16 november 11:00 **Tillsammans-gudstjänst**

För mer info kontakta ungdomsledare Frida L Petersson på 072-228 22 88

Centrumkyrkan i Norrköping

S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping

Pg: 57 71 25-8

Bg: 841-4377

Bank: 6591-161 094 562

Tel: 070-393 82 88

E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se

Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Caféföreståndare

Åsa Börjesson

Tel. Café 011-13 58 32

vetekornet@vetekornet.se

www.vetekornet.se



Övriga telefonnummer

Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

Expeditionen är öppen tis-tors 8.30-9.30, 10.00-11.30

Besöksingång från gården. Om vi inte svarar under denna tid, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.

Pastor

Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88

pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se

Barn- och ungdomsledare

Frida Lundstedt Petersson, tel: 072-228 22 88

ungdomsledare@centrumkyrkan-norrkoping.se

Expeditionssekreterare

Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88

Redaktionskommitté:

Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Lotta Karlsson, Siân de Koster, Göran Strömberg, Elisabeth Strömberg.

Ansvarig utgivare: Claes Jönsson

**Manusstopp nästa nr:
15 november 2014**