

GEMENSKAP

baptistkyrkan i norrköping

årg. 38 nr 1
6 mars–
6 juni 2010

”För att visa att det finns hopp”...

”När du går din väg fram, håll då inte bara utkik efter det stora, det som man inte kan undgå att se – bergen, havet, skogen, vackra hus och höga torn. Se inte bara på det iögonfallande – soluppgången och luftballongen. Jag önskar att du hade förmågan att se just det som de flesta förbiser. Jag önskar att du kunde se den oansenliga blomman vid vägen, den murkna gränsstolpen och ödlan vid bäcken. Och om du kunde se människorna som sitter vid vägkanten, ledsna, förtvivlade, trötta och övergivna. Jag önskar att det lilla kunde bli stort för dig och att det obetydliga kunde bli viktigt.”

ur boken *På alla dina vägar* av Rainer Haak

För ett tag sedan skulle jag vara med på ett möte med efterföljande sammanträde. Jag var lite sen och kom med andan i halsen. När jag närmade mig ingången fick jag se att det såg så tomt ut. Då upptäckte jag att jag tagit fel på tiden; jag kom en hel timme för tidigt.

Jag blev alldeles blockerad och det första jag tänkte var; vilket slöseri med tid. Jag hade kunnat hinna med en massa hemma innan jag for in till stan.

Jag talade med en kvinna som arbetade där och hon sa: ”Men då har du ju fått tid över, tid till förfogande, ställtid.” Jag var så uppe i varv att jag inte kunde ta det till mig då. Jag satte mig och bläddrade i dagstidningen som någon var snäll och hämtade åt mig, men kunde inte spänna av.

Det här var ingen trevlig upptäckt. Hur ska jag kunna se saker runt omkring mig, som Rainer skriver om, när jag hela tiden är fast i effektivitetens ekorrhjul?

Idag mötte jag en vän på gatan. Vi stod och pratade en stund och innan vi skildes åt sa han: ”Jag brukar ta en liten extra runda när jag är på väg till ett möte för att se om jag möter

någon olycksbroder som jag kan hjälpa och inge mod. Jag vill visa att det finns hopp, jag har ju själv varit där.”

Jag blev alldeles varm inombords och kände en stor tacksamhet för den fina lilla pratstunden vid grinden utanför vår kyrka.

”... för att visa att det finns hopp ...”

Pastor Margaretha

Baptistkyrkans sanering

Den som idag har ärende till Baptistkyrkan kan mötas av anslag om "Stängd dörr", snusande små eller stora lådor, dånande borrhammare eller kablar och ledningar att kliva över. Men annars pågår allt som vanligt, ja utom att man inte kan komma till Café Vetekornet genom Världsbutiken förstås.

Annat var det den 13 januari. Det 25-tal personer som samlades på morgonen efter branden i Vetekornet aktade sig noga för att komma åt väggar eller möbler; allt var sotigt och klibbigt. In i den kolsvarta Världsbutiken fick ingen gå utom rökdykare med ansiktsmask. Inte skulle det komma att saknas arbetsuppgifter!

På kvällen dagen före hade församlingens sekreterare, Siw Johannesson, upptäckt att kolsvart rök sprutade ut i trappuppgången från Världsbutikens bakdörr. I stället för att delta i ett sammanträde i Vetekornet fick hon uppmana mötesdeltagare och andra i lokalerna: "Alla måste ut! Det brinner i Världsbutiken." Sen fortsatte hon till klädaffären Jisand, den andra butiken i gatuplanet, och upprepa alltsammans och så slutligen ringa hyresgästen

på 3:e våningen. Då var trapphuset kolmörkt av röken när han öppnade dörren. Så fort gick det!

"Har du varit med förr?" var min spontana fråga inför denna imponerande effektivitet. "Jag tänkte inte, jag bara handlade. Jag har aldrig varit med om en brand förut."



Det var inte bara Siw Johannesson som imponerade på OCAB. Så många som kom och tog sig an arbetet med att tvätta, torka, röja, serva. Allting, a-l-l-t-i-n-g, lyftes, togs ned, klättrades upp till för att torkas med de trasor som tog med sig beläggning och lukt. Aldrig har väl församlingsmedlemmar och församlingsvänner lagt märke till hur många in- och utsug ventila-

tionen har. Alla öppningar skulle tejpas inför dimningen, en jonbytning med gas, i område efter område under nätterna.

Claes Jönsson, en av strategerna för saneringen, uppger att 300 timmar frivilligt arbete lagts ned, när jag intervjuar honom en vecka efter branden. Cafépersonalen

hade ett styvt jobb med att ta hand om köket och breda smörgåsar och koka kaffe och te åt alla. De som var med på onsdagsmorgonen fick smörja sig med kakorna från den stängda cafédisken.

"På fredag öppnar vi", sa strategerna. Och sannerligen, klockan 10 på fredagen stod cafégästerna som vanligt och väntade på att caféet skulle öppna. Femton stycken vände i dörren av astmaskäl, berättar Ulla-Britt Olsson. Själv hade hon fått reda på att det brann av sonen som

satt vid datorn kvart i 7 på brandkvällen. "Är det någon skillnad på antalet kunder"? frågar jag Ulla-Britt medan hon säljer kaffebröd och berättar om branden för nya kunder. "Nej. Ja, de som har astma förstås, har inte kommit tillbaks än."

Göran Strömberg



Branden i Världsbutiken

Samma dag som det var jordbävning på Haiti var det brand i Världsbutiken i Baptistkyrkans fastighet, den 12 januari. En dryg vecka senare träffar jag Anne Olofsson, ordförande i Världsbutikens styrelse. "Kan man säga tack i Gemenskap?" frågar Anne. Den första känslan var missmod, men redan dagen efter branden började en känsla av att det kommer att ordnas sig tränga undan missmodet. "Vi fick mycket stöd och mötte mycken omtänksamhet från Baptistförsamlingen. Tack!"

Det var många som kom till kyrkan och satte igång att tvätta, torka, röja och planera för en fortsättning. Världsbutiken fick erbjudande om ett dagligvarubord i Café Vetekornet för att på så sätt undvika att kunderna glömmet Världsbutiken.

"Under den tiden kommer vi att sälja presentkort på en del saker som man sedan kan byta mot varorna när de kommer. Vi tror det kan ske i mitten av mars."

Världsbutiken har 160 medlemmar som arbetar i ett 40-tal olika grupper. Man hade planerat en strategidag och nu blir det ett absolut tillfälle att nystarta. Det finns en stor kraft i föreningen och många som inte märkts så mycket har visat framfötterna. Vill man vara med och arbeta i föreningen är man välkommen och vill man inte arbeta praktiskt kan man bli Världsbutikvän för 750 kr. "Världsbutiken behövs, känns det som", säger Anne Olofsson. "Vi delar engagemanget för människor som har det svårt. Både hyresgäst och hyresvärd!"

Göran Strömberg



Överst till höger: Brandmännen utanför Världsbutiken på brandkvällen.

I mitten och nederst till höger: Världsbutikens "filial" i Café Vetekornet.

Till vänster: Köket tvättas från tak till golv. Och mitt i mellan.

Foto: Göran Strömberg



Det trillade in en förfrågan till mig om jag ville skriva lite om vad jag haft för mig sedan jag tog studenten.

Den 11 juni förra året stod jag tillsammans med mina klasskompisar glad i hågen på trappan till De Geergymnasiet med studentmössan på plats! Just då var jag inte riktigt säker på vad jag ville utbilda mig till; jag visste däremot att jag var sugen på att få uppleva ett annat land lite längre – och lite djupare än bara genom en semesterresa.

Så jag flyttstädade ur min första egna, lilla charmiga lya (som jag gärna tagit med mig) packade resväskan och begav mig till Basel i Schweiz. Jag beslöt mig också för att läsa ett par kurser på universitetet, bland annat en i pedagogik – som jag dessutom kunde läsa på distans. Toppen! Ni kanske minns att mitt projektarbete förra året var en dramagrupp i kyrkan? Då började tankarna på att utbilda mig till lärare ta fart på allvar och pedagogikkursen gjorde mig ännu mera säker på min sak. Men, jag var inte riktigt beredd att ge upp möjligheten att vara i Basel, så när jag hittade utbildningen med stort U – lärarutbildning på distans – sökte jag såklart. Nu läser jag alltså min första termin på lärarprogrammet med inriktning språk, lek och lärande för barn i grundskolans tidigare år.

Fast just den här terminen ska jag ha min VFU-praktik (gissa om det blandas ihop med FVU här

hemma ...) på Matteusskolan i Norrköping. Men till hösten kommer jag att kunna resa till Basel och läsa det mesta därifrån igen. Eftersom utbildningen ges på distans, så har jag klasskamrater allt ifrån Motala till Las Palmas i Spanien. Det fungerar jättebra och det känns verkligen som jag har hamnat rätt.

Det har varit väldigt spännande att uppleva Schweiz hittills. Basel t ex känns verkligen som en storstad (det är också en av Schweiz största städer) fastän det bara är runt 160 000 invånare. Nästan varje helg är det något projekt på gång inne i city – det kan vara allt ifrån cykeltävlingar till olika uppvisningar och utställningar. Även sent på kvällarna är caféerna öppna och befolkningen träffas gärna på stan efter jobbet. Med bussen kan man också ta sig till alperna för en promenad – det känns riktigt lyxigt!

Basel ligger i den tysktalande delen av Schweiz. När jag kom dit så kunde jag ingen tyska alls. Till hösten hoppas jag kunna läsa en kurs i tyska, men hittills har jag fått finna mig i att prata engelska med schweizarna. De svarar glatt på tyska, för deras kunskaper i engelska motsvarar i många fall mina i tyska. Men jag tycker att det är bra, för då snappar jag upp ord. Jag förstår just nu mer än jag kan prata. Mitt tyska lexikon är välanvänt. När jag t ex ser ord som ofta återkommer i reklamen ('günstig' verkar vara schweizarnas favoritord) så gäller det att

memorera det tills jag kommer hem och kan slå upp det! Det är häftigt att se hur mycket som går att lära sig bara genom att vara i ett land och hela tiden höra språket talas. Jag måste säga att jag tycker att det är väldigt intressant att uppleva detta att inte alltid kunna göra sig förstådd och inte heller alltid förstå; särskilt som jag valt just språkinriktningen i mitt lärarprogram. Jag kommer senare att studera hur barn lär sig språk, både svenska barn och barn som inte har svenska som modersmål. Då tror jag att jag kommer ha nytta av att själv ha upplevt detta.

Ja, det här var lite om hur jag har det just nu. Och du ... om du filurar över vad 'günstig' betyder så kan jag avslöja att det faktiskt finns ett liknande ord i svenskan, nämligen *gunstig*, vilket betyder gynnsam!

Tina Rudén



Om Barack Obamas självbiografiska bok, en recension



Jag kommer här att uppehålla mig mest vid Baracks väg till kristen tro. I boken återkommer han gång på gång till den kristna trons betydelse för honom personligen och i amerikansk politik. I ett särskilt kapitel "Tro" redogör han mycket initierat för detta.

Vi är många som fascinerats av personen Barack Obama, hans otroliga livslopp, en fantastisk social resa med ett starkt engagemang för de sämst lottade i samhället. Under sin uppväxt fick han inblick i många sociala, kulturella och religiösa miljöer. Hans far lämnade honom och modern, då han bara var två år gammal. Fadern var säkert mycket

begåvad, hade diplomat- och statsmannambitioner, men lyckades inte särskilt väl. Han kom från Kenya till USA, där han träffade Baracks mor.

Modern beskrivs som en mycket varm, älskvärd kvinna, vidsynt, beläst och säkert mycket begåvad också hon. Hon och mormodern torde vara de som haft största inflytandet på Barack. Under en femårsperiod kom han att vistas i Indonesien, då modern träffat och gift om sig med en diplomat därifrån. Där kom han att gå i både en katolsk och en muslimsk skola. På så sätt fick han inblick i de olika religioner, som han kom i nära kontakt med. Men ingen i hans omedelbara närhet hade någon religiös övertygelse utan var mest skeptiker eller agnostiker. Dock fick han inskräp i sig värderingar som: ärlighet, medkänsla, självdisciplin, långsiktigt tänkande och hårt arbete. Modern rasade över fattigdom och orättvisor och avskydde människor som bemötte sådant med ligkiltighet.

Som ung, nyutbildad jurist, kom han att arbeta som "community organizer". Ett arbete, som gick ut på att bryta de onda sociala cirklar som slutits runt vissa stadsdelar i Chicago. I detta arbete kom han särskilt i nära samarbete med den svarta kyrkan. Han kom att tilltalas av den afroamerikanska religiösa traditionens kraft att driva på förändringar i samhället. Han skriver: "Kyrkan var tvungen att

tjäna som mittpunkt i gruppens [de svarta] politiska, ekonomiska och sociala likväl som andliga liv." I denna kamp kunde han se tron som något mer än bara en tröst åt missmodiga eller ett skydd mot döden. I stället blev den till en aktiv, handfast aktör här i jordelivet. Så här skriver Barack om sitt avgörande steg att låta döpa sig: "Det var mot bakgrund av dessa nyvunna insikter – att ett tydligt religiöst ställningstagande inte innebar att jag är tvungen att göra avkall på mitt kritiska tänkande, dra mig ur striden för ekonomisk och social rättvisa eller undan från den värld jag kände mig hemmastadd i och älskade – som jag till slut en dag förmådde mig att gå vägen fram till altaret i Trinity United Church of Christ och låta mig döpas. Det föll sig som ett val från min sida snarare än en gudomlig ingivelse. Mina frågor löstes inte upp i tomma intet. Men när jag föll på knä framför korset i den där kyrkan i South Side kände jag Gud kalla mig till sig. Jag underkastade mig Hans vilja och bestämde mig för att viga mitt liv åt att söka Hans sanning."

Detta är ett starkt vittnesbörd av en man som innehar världens mäktigaste ämbete. Boken ger i övrigt en intressant inblick i amerikansk politik och särskilt hur religiösa värderingar fortfarande spelar stor roll.

Sam Hellgren

Rapport från Kyrkomusikforum i Uppsala

För några veckor sedan deltog jag i ett stort kyrkomusikforum i Uppsala. Efter en högtidlig invigning förrättad av ärkebiskop Anders Wejryd följde två intensiva dagar där man kunde studera musikförlagens utställning av nyutkomna noter varvat med repertoargenomgång, en myckenhet av gemensamt körsjungande och ett antal körkonserter. Förutom allt detta ingick två panelsamtal. Från dessa senare vill jag förmedla några tankar till läsarna av Gemenskap.

I det ena samtalet deltog representanter för landets stora musikinstitutioner samt folk från kyrkorna. Man konstaterade inledningsvis, att vi lever i en tid med ett gigantiskt musikintresse. Hos gemene man har det aldrig varit större än nu. Här är kyrkorna den i särklass största enskilda kulturbäraren. Inte någon annan del av samhället har ett så stort utbud av sång och musik som kyrkorna. Men samtidigt konstaterades, att den musik som dessa institutioner representerar håller på att marginaliseras. De flesta människor lyssnar hela dagarna på musik, men det är mestadels annan musik än utbudet från konserthus och kyrkor.

”Vi måste komma ur bubblan”, sade man. ”Vi måste föra en dialog med det omgivande samhället!”

För de professionella institutionernas del menade man att ”eliten” inte bara behöver flera människor som sitter och lyssnar, utan flera som är aktiva.

”Vi behöver ta människor i anspråk mera!”

När folk t.ex. erbjuds att sjunga med då kommer dom (Allsång på Skansen, Sing-along konserter).

Här konstaterade folk från symfoniorkestrar och opera att kyrkorna har en enastående tillgång i sin

församlingssång. ”Hur utnyttjar ni denna möjlighet”, frågade man.

Sedan gäller det också att hitta mötesplatser där eliten/yrkesmusikerna kan agera tillsammans med amatörer. Då bygger man broar. En konsert där ett fåtal musicerar och de flesta sitter tysta måste kompletteras med tillfällen där alla deltar aktivt. Detta låter sig nog ganska lätt göras i kyrkans sammankomster menade symfoniorkestrarnas representant. (Och jag tänkte: Kan vi utveckla det vi redan gör?)

En annan intressant samtalspunkt vid ett senare tillfälle berörde vad kyrkan står för ideologiskt i ett samhälle, som blir alltmera sekulariserat. Några tänkvärda exempel kan förtydliga vad frågeställningen gällde:

En ung man i övre tonåren hade omkommit i en tragisk olycka. Föräldrarna ville att man vid begravningen skulle spela en rocklåt, som mannen hade älskat och lyssnat mycket på under den senaste tiden. Titeln på låten var ”Highway to Hell” (Motorväg till helvetet).

Vid ett bröllop hade organisten lagt märke till att prästen inte nämnde ordet ”Gud” en enda gång under hela ceremonin. På fråga efteråt hade han talat om att det var en överenskommelse med brudparet. De ville inte höra det ordet nämnas i sammanhanget.

Det första exemplet antyder att kyrkorna inte längre står för någon särskild slags (religiös) musik i människors tankevärld. Man vill ha den musik man tycker om oavsett ett eventuellt ideologiskt innehåll. Vad ger det andra exemplet för signaler om kyrkans budskap och lära?

Här aktualiseras nu vad jag ovan berört. Vi måste komma ur bubblan och föra en dialog med det omgivande samhället. Ja, men det gäller också att inte vara rädd för att vara kyrka och stå för det budskap som är vårt.

Kyrkornas musik berör förmodligen människor mer än något annat som förekommer där. Den ger utrymme för meditation och eftertanke, den ger uttryck för glädje och sorg. Den hjälper till att tolka livet. Kanske man i ett nästan totalt sekulariserat samhälle behöver reflektera över vad kyrkorummet egentligen är? Är det en scen? Är det en skådeplats där man visar upp sig? Vem/vad ska stå i centrum vid en sammankomst i en kyrka?

I panelen var man enig om att kyrkan i första hand ska vara en mötesplats där den enskilda människan får fokusera på något som är större än den egna personen. Det konstaterades slutligen att olika musikaliska genrer nuförtiden alltmera går in i varandra. Finns det då musik som generellt sett talar trons språk, eller är all musik neutral?

Ren instrumentalmusik är i princip neutral, den kan tala trons språk till en del lyssnare, men inte till andra. Och detta kan vara olika vid olika tillfällen. Man kanske bör ställa sig frågan: Vad säger den här musiken? Om det är musik med text blir det emellertid uppenbart. Eller kan man sjunga en massa ord utan att reflektera över deras innehåll?

Slutligen: Vi lever i ett mångkulturellt samhälle utan något enhetligt kulturellt/religiöst mönster. Vår (personliga) inställning bör präglas av ”en respektfull nyfikenhet på den andre”. Har man en egen stark övertygelse (om budskapets kraft) kanske man då kan hoppas att möta samma attityd från den man kommer i kontakt med. Sedan får vi lita på att ”Guds ord är levande och verkligt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.” (Hebr. 4:12)

Bengt Gårsvä

MARS									Förnyelsehelg (se artikel)
5 fre	18.30	Tonår	26 fre-28 sön	10-13	Torgkaffe	27 lör	11.00	Gudstjänst	Predikan: Samuel Östersjö
6 lör	10-13	Torgkaffe			Samtalsdag om trekyrkosam- talen i Baptistkyrkan	28 sön	11.00		Sång: Deltagare i förnyelsehelgen
	10-15	Samtalsdag om trekyrkosam- talen i Baptistkyrkan			Ann Sofie Larsell, Anders Svensson				Kyrkkaffe
	18.00	Local Heroes							
7 sön	10.45	Löfteslandet	APRIL						
	11.00	Nattvardsgudstjänst	2 fre	11.00	Långfredagsgudstjänst med nattvard i Metodistkyrkan				
		Predikan: Margaretha Rudén							
		Sång: Cattrin Wigge							
		Efter gudstjänsten Försam- lingsmöte	4 sön	11.00	Påskdagsgudstjänst				
					Predikan: Anne-Lill Rosenberg				
					Eriksson				
9 tis	14.00	Ekumeniskt bibelsamtal							
		<i>Där lejonerna bor</i>							
13 lör	10-13	Torgkaffe							
	14.00	Årsmöte för Baptisternas Östgöta- distrikt i Söderköping	6 tis	14.00	Ekumeniskt bibelsamtal				
14 sön	10.45	Löfteslandet			<i>Där lejonerna bor</i>				
	11.00	Gudstjänst	11 sön	10.45	Löfteslandet				
		Predikan: Margaretha Rudén			Cafégudstjänst				
		Musik: Anneli Lindberg			11.00				
		Kyrkkaffe							
20 lör	10-13	Torgkaffe							
21 sön	10.45	Löfteslandet	18 sön	11.00	Tillsammansgudstjänst				
	11.00	Gudstjänst			Predikan: Samuel Östersjö m.fl.				
		Predikan: Oskar Fornander, pastorskandidat från Teologiska Högskolan			Kyrkkaffe				
		Sång: Kören, Förenade barnköreerna			Sånggudstjänst				
		Kyrkkaffe			18.00				
23 tis	14.00	Ekumeniskt bibelsamtal							
		<i>Där lejonerna bor</i>							

APRIL			
20	tis	14.00	Ekumeniskt bibelsamtal <i>Där lejonerna bor</i>
25	sön	11.00	Gudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Sång: Soon Gospel Kyrkkaffe Efter gudstjänsten Försam- lingsmöte
30	fre	19.00	Valborgsmässofirande på Väsby
MAJ			
2	sön	11.00	Nattvardsgudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Musik: Bengt Ericson, oboe
6	tor	08.00	Frukostmöte – Active People 60 Föreläsning av Johan Tell <i>Hundra sätt att rädda världen</i>
9	sön	11.00	Gudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Musik: Nils-Olof Persson, trombon Kyrkkaffe Vårkonsert Församlingens körer, solister och musiker
13–16			Gemensam konferens i Örebro <i>Utmanad</i> – mer info på sid. 11
16	sön	11.00	Gudstjänst i Immanuelskyrkan Predikan: Erik Nilzon Kyrkkaffe
23	sön	11.00	Gudstjänst Predikan: Samuel Östersjö Sång: Karin Nordenö Kyrkkaffe
30	sön	11.00	Gudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Sång: Natali Morja Kyrkkaffe
JUNI			
6	sön	11.00	Nattvardsgudstjänst Predikan: Margaretha Rudén

Alla kulturprogram i samarbete med **Bilda**



Församlingens offerdag

Påskhelgen

Insamlingar till Sv. Baptistsamfundet

- 21 mars Ledarutveckling – utbildning – THS
- 25 april Församlingsutveckling och pionjärarbete
- 9 maj Konferenskollekt
- 11 april insamling till Gideoniterna

Rapport från möte 23 januari

Den 23 januari var styrelserna från Baptistkyrkan och Immanuelskyrkan inbjudna till Metodistkyrkan. Främsta orsaken till att Metodistkyrkan ville ha en diskussion mellan våra styrelser var att de upplever att vi behöver diskutera lokalt vad samgående mellan våra tre samfund kan få för konsekvenser för oss som lokala församlingar. Vi behöver ta ställning till hur vi agerar lokalt när vi inte längre är knutna till olika samfund. Vi kan fortsätta vara tre församlingar, men det är inte självklart. Vi behöver också fundera över hur vi ska samverka med andra församlingar på orten som också kommer att tillhöra samma samfund, men eftersom vi redan har ett samarbete är det naturligt att börja samtalen oss tre emellan.

Under mötet redogjorde vår styrelse för en del av de tankar som kommit fram på församlingsmöte den 6 december. Bland annat behovet av att diskussionen börjar i rätt ända. Vad vill vi som enskilda församlingar? Vad ser vi som vår uppgift i Norrköping? Tankar om att bilda en arbetsgrupp hade redan framkommit i trekyrkosamtalsgruppen. Mötet den 23 januari kom fram till att förslaget till de tre församlingarnas årsmöte skulle vara att varje församling utser tre representanter att ingå i en visionsgrupp. Vid församlingens årsmöte den 13 februari valdes Billy Josefsson, Lotta Karlsson och Per Rikardson att delta i visionsgruppen från vår församling. Övriga församlingar har i skrivande stund inte haft sina årsmöten.

Trekyrkosamtalsgruppen har tagit fram förslag till hur arbetet ska fortsätta och du kan läsa det här intill.

Lotta Karlsson

Gemensamt program för 2010

Församlingarna har under flera år mötts till gemensamma gudstjänster och samlingar och vill under året fortsätta att fördjupa gemenskapen i gudstjänster, bibelstudier och andra samlingar.

Samtidigt vill vi, dels förstärka det interna samtalet i respektive församling kring nedanstående temaområden, dels samlas till gemensamma samtal vid nedan föreslagna gemensamma samlingar.

Vidare vill vi tillskapa en arbetsgrupp för att utarbeta en gemensam vision, gemensamma mål som vi skulle vilja uppnå. Gruppen bör bestå av tre representanter från vardera församlingen, utsedda av respektive årsmöte 2010 för att, med stöd av en extern handledare, arbeta fram ett förslag till våra årsmöten 2011. Uppgiften för Visionsgruppen ska vara att i konkreta termer formulera en vision för vad vi vill göra i Norrköping. De förslag och idéer som Visionsgruppen formulerar ska diskuteras och förankras i regelbundet återkommande församlingsmöten. Styrelserna ansvarar för att hålla samman processen, informera om, fördjupa och kommunicera framkomna dokument.

Temaområden

Mål

- Vad är den kristna församlingens främsta kännetecken?
- Vad är uppdraget i vår tid?
- Vad kan vår församling bidra med?
- Vad räcker våra resurser till för?
- Hur når vi målen?

Församlingens liv

- Vilka gudstjänstformer vill vi ha?
- Engagemang i samhället?
- Vad innebär medlemskap?
- Hur bevarar och utvecklar vi delaktighet

Gemensamma samlingar

Lö/sö sept 2010

En kyrka utmanad av tro och samtid (Runar Eldebo)

Lö/sö nov 2010

Kyrkans uppdrag, identitet, relationer och nätverk (central medverkan)

Lö/sö jan 2010

Presentation av visionsgruppens slutliga förslag och samtal om fortsättningen.

FVU För Vår Ungdom

FVU har hållit sitt 50:e årsmöte.

År 1959 var det ett antal föräldrar i Norrköpings Första Baptistförsamling, Tabernaklet, som ansåg att man skulle stödja församlingens barn- och ungdomsarbete. De som gick i spetsen för detta var Greta Granberg, Märta Andersson, Svea Johansson och Gösta Jerhammar för att nämna några.

På den tiden var vi nog ett 30-tal personer som träffades varannan tisdag under vår- och höstterminen. Nu för tiden är vi 10–12 personer som träffas alla tisdagar för att leva upp till den målsättning vi har avseende alster till lotterierna. Föreningen hette till att börja med TUV Tabernakel-Ungdomens Vänner och det var inte lätt att byta namn när vi skulle gå ihop med Adelfiakyrkan



Baptistförsamlingens årsmöte

Det är kanske inte vår roligaste högtid, och det krävs en hel del förarbete, men församlingens årsmöte och dess årsberättelse är viktiga för att veta vad som händer i församlingen. Som församlingssekreterare har jag förmånen att få inblick i mycket, och när man ser vallistan till alla olika uppdrag blir man glad av att så många är delaktiga och bryr sig om församlingen.

På årsmötet den 13 februari förstod vi att församlingen stod utan ordförande men mötet insåg att det inte gick att lösa just den dagen och har gett styrelsen i uppgift att jobba med frågan.

och bli Baptistkyrkan. FVU, För Vår Ungdom blev det namn vi enades om och har hetat sedan 1974.

Vad har då hänt sedan 1959? – Ja ibland tycker vi att det inte är så mycket.

I många år hade vi ett blocklotteri med mycket fina vinster. Det slutade vi med i mitten av 80-talet. Annars tillverkar vi fortfarande tomtar, syr vackra handarbeten och förkläden och mycket annat. I snickarverksta'n tillverkas det bl.a. vackra bruksföremål och ljusstakar. Det som hör till traditionerna är ljusstöpnig. Vi hoppas orka med detta även fortsättningsvis, då det är stor efterfrågan på ljus. Det är inte många kvar när vi hunnit fram till jul.

När Berit Jerhammar blev ordförande i föreningen, tog hon initi-

ativ till att vi skulle ordna ett midsommarlotteri på Väsby. Numera arbetar vi alltså under våren med vinster till sommaren och hösten ägnar vi åt julstugan.

Numera får vi genom vårt arbete in 30 000–35 000 varje år. Vad gör vi då med pengarna?

Församlingen har varje år fått medel till stöd för lön till ungdomspastor- eller instruktör. Från början var det 5–10 000 kr och de senaste åren har det varierat mellan 20 000 och 25 000 kr. Dessutom har vi stöttat söndagsskola/löfteslandet och övrigt ungdomsarbete med medel för materialinköp, stöd till ledarutbildningar, lägerverksamhet och kristendomsskola som numera sker på Sjöviks Folkhögskola.

Vad önskar vi oss för framtiden? Fler medlemmar eller ett nytt sätt att arbeta på. Dessa tankar fyller många kvällar och nätter. Vi blir färre och färre och vi får väl lära oss att allt har sin tid. Fast det är lite svårt.

Du är alltså välkommen till FVU i Baptistkyrkan varannan tisdag kl. 18.

Barbro Tibäck

En annan viktig fråga som togs upp var samarbetet mellan Baptistförsamlingen, Metodistförsamlingen och Immanuelskyrkan. Årsmötet beslutade att vi vill jobba tillsammans med en

gemensam vision och valde Per Rikardson, Lotta Karlsson och Billy Josefsson att representera vår församling i Visionsgruppen.

Siân Petersson



Pastor Margaretha intervjuar Bengt Gårsjö, Göran Strömberg och Billy Josefsson och frågar om betydelsen av gudstjänstmusik, sociala fonden och församlingen. Bild: Anders Wikström

Vår ungdomsledare – vårt ansvar

Sedan augusti 2009 har vi vår ungdomsledare, Samuel Östersjö, anställd. Vi gläder oss åt Samuels engagemang för barn och ungdomar såväl i vår församling som i Norrköping i stort. När vi anställde honom gick vi också in i ett ökat ekonomiskt ansvarstagande. Därför vill vi ge en särskild möjlighet för dig som vill öka ditt givande till församlingen med fokus på Samuel genom att utnyttja ett speciellt konto som församlingen har i Handelsbanken:

clearingnummer 6591
kontonummer 247 690 562

Självfallet kan du också använda församlingens bankgiro eller plusgiro för dina gåvor:

bankgiro 841-4377
plusgiro 57 71 25-8

Stig Arlinger

FVU för vår ungdom

9 mars kl. 18.00
23 mars ”
6 april ”
20 april ”
27 april ”

av Jesus och samtiden utmanad: Örebro 2010

I vår möts tre kyrkosamfund och ungdomsorganisationen eumena till gemensam konferens i Örebro.

Det blir dagar fyllda av möten mellan människor och mellan gud och människa.

Det blir också platsen för

debatt och beslut, eftertanke och insikt, glädje och fest.

Kom med och påverka som ombud för din församling. Eller delta i de offentliga mötena, konserterna och de livsnära samtalen!

Kom och utmana!

13 - 16 maj 2010

Förnyelsehelg med tema Andens gåvor

Helgen 26-28 mars får vi besök av ett bön- och lovsångsteam som består av ett gäng vänner från olika sammanhang bl a Stockholm Vineyard och Mötesplatsen i Örebro. Teamet vill inspirera till fördjupad tillbedjan och praktik av de andliga gåvorna såsom det profetiska och bön för helande.

Det blir en helg för dig som längtar efter andlig förnyelse och mer av Gud i ditt liv.

Fredag 26 mars

18:00 Förnyelsemöte
Predikan: Christoffer Wadensten,
lovsång: David Åhlén

Lördag 27 mars

10:00 Seminarium *Att höra Guds röst* med Micke Jåfs.

14:00 Seminarium *Helande på gatan* med Petter & Helene Sundqvist.

18:00 Förnyelsemöte
Predikan: Andreaz Hedén,
lovsång: Petter Sundqvist.

Söndag 28 mars

11:00 Gudstjänst med Samuel Östersjö, Baptistkyrkans tonåringar, bön- & lovsångsteamet.

Samuel Östersjö

Besök från Riga

Ungdomsledaren från vår vänförsamling i Riga besöker oss i samband med förnyelsehelgen. Han heter Edgars Deksnis och ser så här glad ut!



Åke och Gunilla Skogwik

MÅNDAGSTRÄFFEN

15 mars kl. 14.00
29 mars ”
19 april ”
3 maj ”

BappeNs extra årsmöte

Den 8 februari hade Baptistkyrkans barn- och ungdomsförening 'BappeN' ett extra årsmöte då barn- och ungdomsrådets ordförande Lotta Karlsson valt att avgå. En ny styrelse valdes med Karin Nilsson, Anna Rudén och Oskar Jonsson som kvarstående ledamöter och Lina Rylén, Maria Alenljung, Christina Wisth och Samuel Östersjö som nya ledamöter. Styrelsen fick ansvaret att välja ut ny ordförande och vid det efterföljande konstituerande mötet med barn- och ungdomsrådet 16 februari valdes Maria Alenljung till ny ordförande. Annat som beslutades på årsmötet var bland annat vissa ändringar av stadgarna och att ändra tillbaka verksamhetsåret till kalenderår istället för att följa skolåret. För mer detaljerad information hänvisar vi till protokollet!

Musikcafé Local Heroes

Kom och dela musikglädjen där barn och vuxna spelar med och för varandra i Café Vetekornet lördag 6 mars kl 18. Hör av dig till Samuel Östersjö om du vill stå på scen senast 4 mars!

Valborgsfirande på Väsby

30 april kl 19 är tiden som gäller för årets valborgsfirande. Mer information om kvällens program och vad som eventuellt ska medtagas kommer senare!

Väsbyläger

Väsbylägret är i första hand för dig som är i 10 till 13-årsåldern (vi är dock inte så hårda med åldersgränserna). Den 20–23 juni blir det fyra dagar med friluftsliv, lek och härlig gemenskap. Håll utkik efter lägerfolder som kommer ut under våren!

Sjöviks kristendomsskola

Den 28 juni–10 juli är det dags för årets kristendomsskola på Sjövik som vänder sig till dig som har gått ut årskurs 7 eller är äldre. Den sträcker sig över knappt två veckor fyllda av mycket glädje, allvar och undervisning om den kristna tron. Kontakta Samuel Östersjö om du vill ha en folder med mer information och anmälningsformulär. Sista anmälningsdag är 22 mars!

Löfteslandet

Du som är 3 år och uppåt är välkommen till vår söndagsskola Löfteslandet kl 10:45–12:15 följande söndagar: 7/3, 14/3, 21/3

och 11/4. Det blir också en barnkörsdag 20/3 och Tillsammans-gudstjänst 18/4.

Tonår

Du som är 12 år och uppåt är välkommen till våra tonårssamlingar som normalt är på fredagar ojämnt veckor kl 18:30. Under våren är det dock en del spännande "extragrejer" även andra tider. Se programmet:

- Fre 5/3 Temakväll: Min drömgudstjänst kl 18:30
- Lör 6/3 Local Heroes i Café Vetekornet kl 18
- Fre 19/3 Together i Vidablickskyrkan kl 20
- Lör 20/3 Ria Together – en dag om Ria:s arbete med hemlösa
- 26–28/3 Förnyelsehelg med tonårsgudstjänst
- 1–5/4 Teamevangelisations påskläger i Bergum (utanför Göteborg)
- Fre 16/4 Together i Agape kl 20
- Sön 18/4 Tillsammans-gudstjänst kl 11
- Fre 23/4 Städdag på Väsby med brännboll och annat trevligt
- Fre 30/4 Valborgsfirande på Väsby kl 19
- Fre 7/5 Vi besöker Vidablickskyrkan

Norrköpings Baptistförsamling

Baptistkyrkan, S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping
Pg: Församlingskassan 57 71 25-8
Bg: Församlingskassan 841-4377
Bank: Församlingskassan 6591-161 094 562
Tel: 011-12 08 46 **Fax:** 011-19 96 56
E-post: baptist.norrkoping@crossnet.se
Hemsida: www.crossnet.se/baptist/norrkoping

Caféföreståndare

Åsa Disefjord
Tel. Café 13 58 32
www.vetekornet.se



Övriga telefonnummer

Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

Expeditionen är öppen
tis–tors 8.30–9.30, 10.00–11.30
Besöksingång från gården. Om vi inte svarar under denna tid, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.

Pastor

Margaretha Rudén
Tel. exp: 011-12 06 30
Mob: 070-222 22 88

Barn- och ungdomsledare

Samuel Östersjö
Tel. ungdomsexp: 011-12 23 67
samuel@ostersjo.com

Exp. sekreterare

Siw Johannesson
Tel. exp: 011-12 08 46

Gemenskap

Redaktionskommitté:
Gunilla Arlinger,
Lotta Karlsson,
Siân Petersson,
Elisabeth Strömberg,
Göran Strömberg.
Ansvarig utgivare:
Claes Jönsson

Manusstopp

nästa nr:

20 maj