

GEMENSKAP

Centrumkyrkan i Norrköping

årg. 43 nr 3
6 sep –
29 nov 2015

Allt har sin tid, läser vi i Bibeln.

Nu har sommaren övergått i höst. Varje årstid har sin tjusning.

Det är inte bara tidningsreportage, trädgårdsprogram och reklamblad som annonserar ut den nya årstiden. På många håll sker en uppstart inför kommande "termin" för att använda skolans språk.

Också här i Centrumkyrkan kommer en hel del aktiviteter som legat nere under sommaren att starta. Läs gärna igenom tidningen. Kanske hittar du något som du tycker verkar intressant. I sommar har jag funderat mycket kring perfektionism. Visst är det roligt om man t.ex. målar så att det ser snyggt ut. Men ibland har jag väldigt svårt att släppa taget. Jag vill gärna att allt ska vara så perfekt som möjligt. Jag undrar varför.

Mina tankar har vandrat mellan det praktiska, det filosofiska och det teologiska funderingar kring detta. Här kommer några exempel:

- Att allt ska vara så perfekt – kan det ha att göra med att vi längtar efter det förlorade paradiset?
- Vad är det för mekanismer i mig som gör att jag har svårt för att inte vara perfekt?

För, ärligt talat, längst inne vill jag kunna slappna av och känna: Det gör ingenting – slappna av – släpp taget! Mina barn försöker lära mig det.

Häromdagen läste jag en blogg som vår kyrkoledare i Ekklesia-kyrkan skrivit, Lasse Svensson. Många bär med sig bilden av att om man ska gå i kyrkan så måste man vara perfekt. Varifrån har det kommit? I alla fall inte från Bibeln. Det skriver Lasse om.

När vi tänker på Bibeln och de människor vi möter där så ser vi ofta på dem som stora gudskvinnor och män.

Men se på dessa som Lasse räknar upp:

Noa han hade alkoholproblem
Abraham var för gammal
Jakob var en lögnare
Lea var för ful
Mose stammade
Gideon var livrädd
Rahab var prostituerad
Jeremia var för ung
David var en mördare
Jona smet från Gud
Petrus förnekade
Marta oroade sig
Sackaios var för liten
Paulus var för religiös och Lasaros han var ju död.

Men Gud kunde använda dem och Gud var deras hopp!

Vi som möts här i Centrumkyrkan är inte heller perfekta, vi är inte alltid överens och vi är framförallt inte färdiga.

Men vi har upptäckt att vi behöver Gud och vi behöver varandra.

Välkommen du också!

Pastor Margaretha

En kyrka för hela livet

Det finns så mycket att säga om Västkustgården. Jag hittade hit lagom till att det var dags att konfirmera mig. Redan den andra kvällen på mitt nästan tre veckor långa konfaläger hade jag bestämt mig – hit skulle jag komma tillbaka. Nu, åtta år senare, fick jag frågan om att skriva något om vad Västkustgården betyder för mig.

De senaste 50 åren har gården varit en plats för gemenskap. Människor har kommit hit, till Lerkil, Vallda, Kungsbacka, för att dela gemenskap med varandra och med Gud. Genom alla läger med olika inriktning som funnits på gården har begreppet Västkustgården formats och blivit det jag möttes av för åtta år sedan – en plats där man får chans att vara den man vill vara, en plats att slappna av på, en plats för samtal och möten med nya människor.

Det är här jag spenderar mina somrar – ute på en ö i solnedgången, på fotbollsplanen med en glass i handen eller i andaktsstunderna i brashallen. Det är här jag så påtagligt får se ungdomar släppa sina masker och verkligen vara sig själva på konfirmationsläger. Det är här jag får förundras över hur vacker världen är, och hur vi misslyckas med att ta hand om den. Hur vi ibland misslyckas med att ta hand om varandra.

Tankarna om en gemenskap som sträcker sig längre än lägerveckorna på sommaren har funnits på Västkustgården i många år, men nu har de blivit verklighet. För drygt två år sedan väcktes tanken på att starta en församling här och pastor Anne Grudeborn satte ihop en grupp som började jobba med målet att bilda en ny församling. Den första advent 2013 firade vi vårt första *Rum för gemenskap*

som vi kallar våra gudstjänster. Vi menar att vi vill vara i ständig gudstjänst, inte bara när vi möts i vår samlingslokal, utan genom hela livet.

Tack vare stort stöd från Equmeniakyrkan och dess församlingar kunde vi bilda vår församling den första advent 2014, och bara en vecka senare ta det första spadtaget till vår nya kyrkbyggnad. Vi har en pastorstjänst och från och med september träder jag in i rollen som ungdomsledare – allt för att vi ska hitta nya människor till vår gemenskap. Som vår vision säger: I gemenskap, i närvaro, i enkelhet vill vi leva vår tro tillsammans med Jesus Kristus. En kyrka för hela livet – det är Västkustgården för mig.

Alfred Eriksson



Att lära upp en dirigent

Under min sista semestervecka hade jag förmånen att ägna mig helt åt musik. Tack vara sponsring av Bilda deltog jag i en hel veckas kurs på Malmö Högskola för att lära mig grunderna i att dirigera en kör.

Som entusiastisk körsångare och allmänt musikintresserad trodde

jag att jag kunde en del, men så fel jag hade! Första dagarna fick vår stackars lärare ägna all tid åt att försöka få oss att bli av med alla våra konstigheter. Vi skulle bara dirigera med armarna; jag fick absolut inte nicka med huvudet eller sjunga med och det var jättesvårt. Samtidigt skulle man hålla takten rätt och ibland blev det bara för mycket. Ont i axlarna fick

man också. Men vi nybörjare blev en tight liten grupp som växte tillsammans och hade väldigt roligt.

Nu övar jag framför spegeln varje dag och ser fram emot att testa mina nya kunskaper på kören. Det gäller förstås att de tittar på dirigenten då och då!

Siân de Koster

Framtidstro

Kommer ni ihåg den väldigt varma junidagen då stan fylldes av glada ungdomar som hade tagit studenten? Vi frågade några av dem om deras framtid och fick en hel del spännande svar:



Simon Wigge:

Jag har valt att ta en paus från studierna innan jag fortsätter, ser fram emot ett år där jag kan fokusera på annat än skolarbete. Jag har inte

riktigt lyckats bestämma mig för vad jag ska läsa sen. Jag velar mellan civilingenjör och läkare men är lite för nyfiken på båda områdena så jag har svårt att bestämma mig ... Så det är väl också ett skäl att ta ett sabbatsår, vill gärna känna att jag har valt rätt innan jag börjar en utbildning. Har svårt att föreställa mig hur min framtid ser ut på längre sikt, men kommande 5–6 år är väl oavsett vilket jag väljer en liten lägenhet och snabbmakaroner. Och det har jag inget emot så jag måste nog påstå att den närmsta tiden ser ljus ut ändå.



Cecilia Nordenö:

Jag har kommit in på Civilingenjörsutbildningen i bioteknik i Lund så efter sommaren flyttar jag dit och pluggar i 5 år. Vad man jobbar som

efter examen är väldigt olika och jag vet knappt själv, men just nu ser jag gärna att jag jobbar med någon form av forskning inom läkemedel och medicin. Senare vill jag självklart även gifta mig och skaffa barn, men det är nog minst 10 år fram i tiden. Innan dess hoppas jag bland annat att jag kommer ha bott utomlands, eventuellt i samband med studierna, eller åtminstone ha rest mycket och sett många nya platser och kulturer.



Emil Wåhlander:

I höst så ska jag plugga vidare i Finspång på det fjärde gymnasiala teknikåret för att bli gymnasieingenjör. Om 5 år så ser jag att jag är

klar med alla mina studier och har börjat jobba med något som jag vid tidpunkten tycker är intressant.



Amanda Josefsson:

Efter sommaren kommer jag att gå på musiklinjen på Södra Vätterbygdens folkhögskola och plugga fiol och sång. Om 5–10 år kommer jag

kanske jobba som fiollärare eller något med barn, bor i någon förort i Småland och är aktiv som någon form av ledare med barn i någon kyrka.



Elin Petersson:

Jag kände ett jag behövde en liten paus för att hämta andan efter gymnasiet, så nu fram till jul ska jag jobba! Utöver det är mina mål att

fixa körkortet, få en plats på Uppsalas ekonomiprogram och flytta dit i januari. Så om fem år hoppas jag att jag precis ska börja min sista termin före examen, och om tio har livet lugnat ner sig och jag har äntligen möjlighet att slå mig till ro och visa största möjliga generositet till familj, vänner och utsatta!

Ett bord för mig



Tomas Boström – sångförfattare, musiker och pastor i Visby – har sina rötter i Metodist-

kyrkan. Han bor på Gotland sedan många år, något som präglat hans sånger, hans tro och människosyn. Han skriver om det stora och det lilla i livet på ett nära och innerligt sätt. Han har skrivit en hel del psalmer, bl.a. "Till din blomstrande äng" och "Jag tror på en Gud

en enda" som kören har på sin repertoar. Tomas har speciellt ägnat sig åt att tolka Charles Wesley och Leonard Cohen.

Tomas besöker oss i Centrumkyrkan helgen den 10–11 oktober. På lördagen blir det repetitioner med Tomas från kl 12.30–17.00 ca. Då är sångare både från Soon Gospel och Centrumkyrkans kör med.

Kl. 19.00 blir det en konsert med körerna och Tomas med temat: "Det sjunger en tro". Då skall det bl.a. avslöjas vilka som är de sex bästa psalmerna som skrivits.

Söndagens gudstjänst kl. 11 får sedan formen av en Gotländsk nattvardsmässa med rubriken "Ett bord för mig" skriven av Tomas. Tomas kommer också att predika och ansvara för gudstjänsten. Vi ser fram mot en inspirerande och givande helg, som blir något utöver det vanliga.

Per Rikardson

Miraklet är inte att flyga i luften eller gå på vattnet utan att få vandra på denna jord // Kinesiskt ordspråk

I somras överlevde jag en hel vecka utan Facebook, email och nyheter. Jag var ”off the grid”. Ok, jag fuskade ett par gånger. Men resten av tiden var jag helt utan internet/mobil service och kopplade upp mig till allt runt omkring istället.

Min ”off the grid”-vecka åkte jag till Misterhults skärgård för årets Skeppsgårdensläger. En vecka jag längtar efter varje år för att få en liten stund av frid och gemenskap mitt i naturen. En hel vecka att få slappna av och bara vara.

Under den veckan fokuserade jag på naturen, vänner, familj och släkt. Jag tänkte mycket på mitt liv, andades djupt och funderade över hur livet är en vandring på jorden och vad det betyder för hur jag vill leva mitt liv framöver.

Jag var i den vackra skärgården tillsammans med ungefär 50 andra som älskar Skeppsgården – många som har varit med på lägret sedan det började på 70-talet och några som var med för första gången!

Grejen med Skeppsgården är enkel. Det finns bara två saker som är viktiga: gemenskap och naturen.

Under veckan finns ingenting man måste göra. Det finns bara Sveriges vackra skärgård, sol (förhoppningsvis), enkelhet, god

mat, mycket kaffe, roliga lekar, tid att vara med sig själv, inspirerande samtal, spännande tipspromenader, mysiga lägerbålskvällar, friska bad, traditionella sånger, och mycket skratt. Helt enkelt är den här veckan en stund att få vara precis den man är, hur man är, och att hitta sig själv igen. Målet är att bara njuta av nuet, leva ett gemensamt liv, hitta den egna inre ron samt dela detta med varandra.

På Skeppsgården känns det som att allting är möjligt. Allt är naturligt och enkelt. Luften är frisk. Vattnet är avkopplande och uppfriskande. Solnedgången är sent på kvällarna. Även regnet är lugnande. Min favoritplats är längst ute på bryggan tidigt på morgonen eller sent på kvällen efter lägerbålen. Där känner jag frid. Där andas jag djupt och långsamt. Det finns helande, magiska stunder där.

Varje gång jag står ensam på klipporna vid vattnet känner jag att havet ropar mitt namn och att jag är den enda personen på jorden. Samtidigt känner jag att alla som lever eller har levt är mina systrar och bröder. Här är vi alla ett – den vilda, vackra naturen och alla människor. Ett med hela världen och jorden. Här minns jag att Gud inte är någonting som är där ute någonstans. Nej, Gud är inom oss, dig och mig. Det finns ingenting



som inte är omslutet av Guds heliga famn.

En vecka på Skeppsgården påminner mig om vad som är viktigast i livet: kärlek, människor, naturen, enkelhet, tro. Jag hittar alltid en balans som gör mig starkare, lugnare samt inspirerad ... någonting att ta hem med mig som jag använder hela året till nästa sommar.

Oavsett var du är idag, ta en liten stund att titta runt på den natur som finns omkring dig. Om du är mitt i staden, titta på en blomma, ett träd eller en fågel. Eller bara stå vid ditt fönster och titta ut på himlen eller marken/gatan. Andas in. Andas ut. Låt naturen vara en läkande resurs. Känn lugn och ro. Var tacksam för att du finns. Även i mitten av livets kaos är du inte ensam. Du är kallad att vara precis den du är för att du är viktig och värdefull och älskad mer än du kan förstå – precis som du är.

Ljus och kärlek,

Liz Reynolds McGuire



SEPTEMBER

- 6 sön** 11.00 **Samlingsgudstjänst** med nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe
- 7 mån** 14.00 **Måndagsträffen** *Jorden runt på 40 min*
Birgit Fjällgård
- 10 tor** 17.30 **Alpha** – prova på-kväll
- 12 lör** 10–12.30 **Torgkaffe**
- 13 sön** 11.00 **Tillsammansgudstjänst**
Frida L Petersson m.fl.
Sång: Seta Seropian m. fl
Kyrkkaffe
- 19 lör** 10–12.30 **Torgkaffe**
- 20 sön** 11.00 **Cafégudstjänst**
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Evelina Karlsson
Kyrkkaffe
- 16.00** **Samtal i Immanuelskyrkan**
Sofia Camerin
- 21 mån** 14.00 **Måndagsträffen** *Den samiska historien*
Greta Kaddik
- 26 lör** 10–12.30 **Torgkaffe**
- 17.00** **Kulturnattskonsert** *Till glädje!*
Soon Gospel med vänner
- 27 sön** 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Karlis Karklins, Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

OKTOBER

- 3 lör** 10–12.30 **Torgkaffe**
- 4 sön** 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lillemor och Bernt Appelvang
Kyrkkaffe

5 mån

- 14.00 **Måndagsträffen** *Reseminnen från Israel-Palestina*
Solbritt Granberg
- 10 lör** 10–12.30 **Torgkaffe**
19.00 **Det sjunger en tro**
Konsert med Tomas Boström, Kören och Soon Gospel
- 11 sön** 11.00 **Ett bord för mig**
Nattvardsmässa av och med Tomas Boström
Sång: Kören och Soon Gospel
Kyrkkaffe
- 17 lör** 10–12.30 **Torgkaffe**
- 18 sön** 11.00 **Ekumenisk nattvardsgudstjänst**
lokal meddelas senare

19 mån

- 14.00 **Måndagsträffen** *Svenssons svindlande affärer*
Ulf Svensson, grundare av Kolmårdens djurpark

24 lör

- 10–12.30 **Torgkaffe**
- 25 sön** 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Britt Eriksson
Kyrkkaffe

31 lör

- 17.00 **Ljugudstjänst**
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

Med reservation för eventuella förändringar.
Se också Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se




Alla kulturprogram i samarbete med Bilda

NOVEMBER

1 sön	11.00	Nattvardsgudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Sång: Anna Hellman Kyrkkaffe
2 mån	14.00	Måndagsträffen <i>Det gungar så fint</i> Eva Norbergs diktning Margaretha Ekstrand, Bengt Gårstjö
7 lör	10–12.30	Torgkaffe
8 sön	11.00	Gudstjänst Besök av annan Egunmenia-pastor Kyrkkaffe
14 lör	10–12.30	Torgkaffe Konsert för Sjukhuskyrkan i Vidablickskyrka Soon Gospel m.fl.
15 sön	11.00	Tillsammansgudstjänst Frida L Petersson m.fl. Sång: Soon Gospel Kyrkkaffe
16 mån	14.00	Måndagsträffen Vi sjunger läsarsånger tillsammans med Annika Viderstedt m.fl.
21 lör	9.30–13	FVU:s Julstuga
22 sön	11.00	Gudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Sång: Helena Hammarstiöld, Jackie Leiby och Siân de Koster Kyrkkaffe
29 sön	11.00	Adventsgudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Sång och musik: Kören, Soon Gospel och Förenade Brass Kyrkkaffe

Med reservation för eventuella förändringar.

Se också Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Alla kulturprogram i samarbete med Bilda 

Församlingens offerdagar

6 september Samlingsöndagen
11 oktober Tacksägelsedagen
29 november 1:a Advent

Deltagande i nationella offerdagar

15 november Egunmenia

ALPHASTART

Torsdag den 10 september har du chansen att prova på vad Alpha är för något.

Vi möts i Café Vetekornet kl. 17.30 och äter soppa och får en presentation av hur en Alphakväll går till. Måltid – föreläsning – samtalsgrupp. Kvällen är slut kl. 20.00.

Du som har tillgång till dator kan gå in på Centrumkyrkans hemsida och läsa om Alpha som är en grundkurs i kristen tro.

Har du frågor eller vill anmäla dig kan du göra det till

Pastor Margaretha
tel. 070-222 22 88,
pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se

HÖGTIDSDAGAR

HEMGÅNGNA

DOP

NYA MEDLEMMAR

Hela kyrkan sjunger

Kommer du ihåg detta mycket populära TV-program som gick i svensk TV i slutet av 70-talet och i början på 80-talet? Visst är det härligt att få sjunga i grupp oavsett om det är i församlingen eller i kör. En kyrkokörs uppgift är inte endast att vara en solistgrupp i församlingen utan även en grupp som skall stötta församlingen i lovsången.

Om du tycker att det är roligt att sjunga och inte har något att göra om onsdagskvällarna är du hjärtligt välkommen att delta i kyrkokörens gemenskap. Man behöver inte kunna läsa noter – även om det är en fördel – och vi välkomnar nya medlemmar i samtliga stämmor. Vi övar från kl 19 till ca kl 20:40 i Musikrummet. Välkommen att pröva på!

Henric de Koster

Ekonomi och fastigheter

Insamlingarna går ju alltid ner under sommarmånaderna av naturliga skäl. Totalt ligger vi ca 18 tkr lägre än sista juli förra året och vi ligger under budgetmålet. Café Vetekornet har haft en ganska bra sommar och försäljningen ligger bättre till än förra året. Kostnaderna för inköp och personal har ju hela tiden förmågan att öka och totalt ligger ekonomin på ett underskott för närvarande, men vi hoppas på en bra höst. För fastighetens del missar vi hyra från Jisands för augusti p.g.a. deras konkurs i mitten av juli men vi räknar med att snart ha en ny hyresgäst på plats. För hela verksamheten ligger vi f.n. på ett underskott på 124 tkr men förhoppningsvis ska hösten förbättra siffrorna – vi får alla hjälpas åt!

Jisands damekipering gick som sagt i konkurs i juli efter ca 7 år i vår byggnad. För närvarande pågår förhandlingar med flera intressenter och allt talar för att vi har en ny hyresgäst från 1 september. För fastighetssidan gäller också att det sedan länge planerade ordningsställandet av gården sker i månadsskiftet augusti–september. Ursäkta röran men vi hoppas det blir desto finare när det är klart.

Stig Arlinger, kassör

Kyrka i vår tid

Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, föreläser och leder oss i samtal kring kyrkans uppdrag och att vara i vår tid. Vad innebär det att vara sänd till den plats där vi finns? Inspiration och utmaning om vila i tron och förnyad frimodighet.

Detta är en del av jubileumsprogrammet för Immanuelskyrkan 150 år. Vi kyrkor som tillhör Equmeniakyrkan är inbjudna till denna samling söndag den 20 september kl. 16.

Helgen 26–27 september gästas vår församling av Seminariekyrkan i Rigas nya pastorspar. Karlis Karklins kommer att predika söndagen den 27 september. Kom med och lär känna det nya unga pastorsparet.

Söndagen den 8 november kommer församlingarna inom Equmeniakyrkan i vårt närområde att få höra predikan av en anna pastor än sin egen hempastor.

Pastor Margaretha

Valberedning

Vi i valberedningen behöver få veta om du som är med i ett utskott, i styrelsen eller har en annan vald funktion i församlingen INTE tänker fortsätta med det under 2016.

Hör av dig till någon av oss: Claes Jönsson, Gunilla Skogwik, Johan Öhman eller Monika Svärd. Mejladress till Monika: monika.svard@edu.norrkoping.se.

ADRESSÄNDRING

Centrumkyrkan i Norrköping

Centrumkyrkans församling i Norrköping är en del av Equmeniakyrkan.

Vid årsmötet den 11 februari 2012 beslutade Norrköpings Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping att gå samman i en ny församling. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill delta.

Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.

Hej allihopa! Här kommer en hälsning från er ungdomsledare!

I skrivande stund har jag exakt 13 dagar kvar på min föräldradighet, dagar som kommer att fyllas med tidiga morgnar, blöjbyten, promenader med vagnen, hämta och lämna stora tjejen i skolan osv. Men även dagar fyllda med bus, fart och fläkt!

Vår stora tjej hann bli fem och ett halvt år (våldigt viktigt) innan hon fick ett syskon, vilket också betyder att hon hade mamma och pappa för sig själv i ganska många år. Nyheten om att hon skulle få ett syskon gjorde henne väldigt glad och förväntansfull. Men ju längre tiden gick, och månaderna sniglade sig fram så började hon tröttna på pratet om den här nya familjemedlemmen som skulle komma. "Måste vi prata om Kakan nu?" sa hon till slut.

Ja, arbetsnamnet på bebisen var just Kakan, för vi visste ju inte om det var en kille eller tjej men söt och god skulle den bli och så skulle den bakas i ugnen i nio månader. Men chocken kom inte förrän den där dagen på BB när hon skulle hälsa på sitt syskon. Det var ju en kille!! Och en kille kan ju inte heta Isabella eller Elsa. Hon hade ju beställt en lillasyster. Lillebror visade sig vara en ganska tråkig

person, han tog mammas och pappas uppmärksamhet för mycket och gjorde dem dessutom väldigt trötta. Han skrek om kvällarna och fattade ju ingenting ... kunde man kanske lämna tillbaka honom?

Nu är Albin, lillebror alltså, storsysters lilla guldklump! Hon är hans stora idol och inget gör honom så glad som att busa med henne. Så underbart och härligt med syskonkärlek.

Jag har haft det bra, förutom sömnbrist så har det varit kul och skönt att vara hemma med min lilla kille. Men nu så börjar jag faktiskt längta till jobbet, jag har en hel del nya idéer i huvudet som jag har hunnit ruva lite på och ser fram emot hösten med lite pirr i magen. Det ska bli jätte roligt att träffa er alla igen!

Nästa vecka kommer jag att ha ett möte med BU, och vi ska tillsammans börja planera höstens alla aktiviteter. Eftersom allt är väldigt oklart än så länge så vågar jag inte lova någonting men egna tankar som jag har haft, och delat med några av er, är att ev. starta upp någon form av barn- och föräldraverksamhet på dagtid någon gång i veckan, fortsätta vårt samarbete med ungdomarna från Marieborgs Folkhögskola

(ensamkommande flyktingbarn), självklart fortsätta med Centrumstönår, ev. ha en eller flera temadagar med inriktning på relationer.

Något som jag började fundera lite på innan jag gick på ledighet var att starta ett samarbete med en bekant till mig som har byggt upp en organisation och en skola i Tanzania, det vore oerhört roligt ifall vi i Centrumkyrkan på något sätt kunde stötta och samarbeta med dem. Men det är något som vi får fundera kring när jag kommer tillbaka. Vi får tillsammans be för att Gud ska leda oss på sina vägar och göra Centrumkyrkan till den oas mitt i city som vi vill vara. Att vi ska öppna våra ögon och se till den enskilda människans behov, öppna våra dörrar för alla slags människor.

"Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas" (Matt 7:7)

Åh vad kul det ska bli att börja jobba igen! Vi ses snart!



Centrumkyrkan i Norrköping

S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping

Pg: 57 71 25-8

Bg: 841-4377

Bank: 6591-161 094 562

Tel: 070-393 82 88

E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se

Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Caféföreståndare

Åsa Börjesson

Tel. Café 011-13 58 32

vetekornet@vetekornet.se

www.vetekornet.se



Övriga telefonnummer

Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

Expeditionen är öppen tis-tors 8.30-9.30, 10.00-11.30
Besöksingång från gården. Om vi inte svarar under denna tid, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.

Pastor

Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88

pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se

Barn- och ungdomsledare

Frida Lundstedt Petersson, tel: 072-228 22 88

ungdomsledare@centrumkyrkan-norrkoping.se

Expeditionssekreterare

Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88

Redaktionskommitté:

Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Lotta Karlsson, Siân de Koster,
Göran Strömberg, Elisabeth Strömberg.

Ansvarig utgivare: Claes Jönsson

**Manusstopp nästa nr:
13 nov 2015**