

GEMENSKAP

Centrumkyrkan i Norrköping

Årg. 50 nr 4

27 nov 2022 –
19 mars 2023

Jag gillar att sitta i kyrksalen med öppna fönster mot gatan och höra hur staden låter. Inne i kyrksalen har det firats gudstjänst i 94 år. Mycket har hänt sedan dess. Hur såg gatan utanför ut då? Förändringarna är stora i samhället och i kyrkan, och jag funderar på hur vi som kyrka hanterar de förändringar vi ställs inför. Hur är vi församling idag?

Det sägs att vi som global mänsklighet befinner oss i ett historiskt läge, i sköljvattnet av en pandemi, med stor politisk oro och krig, och klimathot. Om vi tittar i backspegeln ser vi hur klimatkrisen och det moderna samhällets utveckling går hand i hand. Och med den även sekulariseringen. Vi är många som har fått inse hur klimatkrisen också är en andlig kris.

När vi förstör skapelsen har vi gått miste om något grundläggande om Gud. Gud som närvarande och verksam, den som ger och upprätthåller allt liv. Ser vi inte Gud i det skapade, det heliga, ser vi inte helheten. Klimatkrisen visar att vi har glömt det vi alla en gång vetat – att vi hör samman med varandra, med skapelsen och med livets Gud.

I klimatsammanhang så talas det om begreppet *resiliens*. ”Den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta utvecklas.” Kyrkan har genom tiderna tvingats att förändra sig efter rådande läge. Kyrkan har varit förföljd, haft makten, varit rik och varit fattig. Kristna har samlats ute i öknen och inne i stora katedraler.

När kyrkornas världsråd samlades i september samtalade de utifrån frågan ”Hur ska en kyrka – i vilken Kristi kärlek bor – tala, agera och organiseras i denna tid?” Det är en fråga för den världsvida kyrkan och för varje lokal församling.

När frikyrkan växte fram kallades man för *läsarna*, eftersom det fanns en hunger att läsa och förstå Bibeln själv. Den rörelsen bidrog till att lyfta hela samhället ur stora problem. Detta är vår historia – men vilka är vi nu?

Jag leker med tanken på att vi är förnyarna. Som håller hårt i evangeliets kärna, som värnar våra rötter, men som söker nya vägar när de gamla inte är framkomliga längre – för både kyr-

kans och jordens framtid. För nya generationer. En kyrka som värnar om allt liv och som svarar på människors längtan efter ett meningsfullt och helt liv. Vi är inte en kyrka för 1800-talet, inte för 1920-talet. Vi är kyrka på 2020-talet och varje tids kyrka måste själv tolka Guds kärlek i handling och ord.

Vi är kallade att vara en gemenskap som utgör ett tecken och en försmak på Guds rike. En värld som ropar efter kärlek, efter gemenskap och rättvisa och hopp, behöver kyrkor som synligt gestaltar kärlek, som längtar efter enhet där splittring råder och som ser en ny framtid för mänskligheten och hela skapelsen.

Pastor Lisa

Julbetraktelse

Advent – Väntan – Förväntan – Ankomst

Känner du igen dig? Du väntar på någon, det blir en förväntan inför mötet och ankomsten, hur ska den bli?



I adventstiden kommer Han som konung till ett väntande folk. I jultiden kommer han som ett litet barn buret av sin mor. Och varje år får vi vara med om detta, av många väntat som en glädjens och ljusets tid. Och av många som en svår tid.

Kanske du hör till dem som gläds hela tiden av väntan, förväntan och sedan ankomsten. Eller är det du som tycker det är en svår tid. Jag skulle önska att du den här adventstiden och jultiden får uppleva dig sedd av Jesus så som han såg den lille mannen Sackaios och så som han såg änkan i templet. Att vi var och en får glädjas över Jesu

ankomst och som Maria utbrista i lovsången inför Jesu födelse: ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare; han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna”.

Dikten ”Marias häpnad” av Carl Jonas Love Almqvist visar på hennes förundran över sitt barn:

*Lammen så vita på ängen beta;
Men barnet Jesus utmed dem går.*

*Häpen Maria stannar och ropar:
”Jag ser en stråbring omkring
barnets hår.”*

Inger Gustafsson

Succé för Onsdagsträffen!

Under pandemin har många sociala aktiviteter fått sättas på sparlåga, och träffar för äldre och daglediga har sannerligen inte utgjort något undantag. Två år av social paus, med utbredd tristess och ensamhet som följd, har för många av oss bekräftat betydelsen av att träffas i verkliga livet. Den nystartade Onsdagsträffen verkar vara ännu ett bevis för denna sociala längtan.

När vi så äntligen skulle slå upp portarna till den första Onsdagsträffen, vilket skedde den 5 oktober, så vågade vi väl hoppas på mellan tjugo och trettio gäster.

Vi blev därför minst sagt överraskade när sextio personer på kort tid fyllde Café Vetekornet! Förenade Brass, som spelade två set för oss, fick inleda premiären och sedan tävlade vi i frågesport. Mellan hållpunkterna fylldes Vetekornet av ett livligt sorl, och kanske är det just i stunder som dessa, när vi bara får sitta och prata, dricka kaffe och äta höstbakelse tillsammans, som vi verkligen inser vad vi saknat!?

”Från sommarklänning till mattasa” var rubriken när Söderköpingsförfattaren Marianne Wik gästade Immanuelskyrkan och Onsdagsträffens andra till-

fälle. Hur vi förr i tiden tog tillvara på nästan allt, till skillnad mot i dagens slit och slängsamhälle, gick som en röd tråd genom det mycket underhållande berättandet som naturligtvis bjöd på härlig östgötadialekt, som Marianne är känd för och värnar om. Sedan blev det kaffe och sorl igen!

Eftersom Onsdagsträffen är ett samarbete mellan Immanuelskyrkan och Centrumkyrkan, kändes det redan från början naturligt att låta värdskapet växla mellan de båda församlingarna, med Immanuelskyrkans församlingsvåning och Café Vetekornet som självklara lokaler. Samlingarna skulle vara öppna för alla och innehållet variera. Vi hade dock tidigare dagträffar i våra respektive församlingar att luta oss emot, där inslag som levande musik, inbjudna talare och andakt varit vanliga inslag.

Alla som vill och kan vara med vid nästa Onsdagsträffen är varmt välkomna till Café Vetekornet den 7 december kl 14. Då blir det jultema med julallsång. Hoppas vi ses då!

Jonas Rova och Inger Gustafsson



Vi som var där: Kerstin Jönssons tankar så här efter Falketorpslägret

En fin helg i september samlades församlingen, både barn och vuxna, till läger i två dagar på Falketorpsgården på Vikbolandet.

En lägerkommitté ordnade med det praktiska med maten och kaffet. Trevligt program med både lek och allvar bjöds de här dagarna, vädret var skönt så vi kunde vara ute i naturen.

Lördagseftermiddagen ägnades åt pilgrimsvandring i omgivningarna runt gården, ledd av Amy Karlsson. Vi gjorde flera pauser

då vi koncentrerade oss på texter, och gjorde reflektioner över vad vi upplevde under vandringen. I en kohage stod plötsligt ett sällskap kor och tittade nyfiket på vårt sällskap. Många blommor stod fortfarande vackra i dikeskanterna, rödklöver t ex, och Siân plockade lingen. Det var en härlig vandring.

På söndagen var det gudstjänst där Jonas Rova predikade. Kerstin avslutar: Maten var bra. Och det var roligt att få vara med. Och att få vara med barnen! Det finns hopp!

Kerstin Jönsson
och Inger Gustafsson



Foto: Lisa Danell



Ria – Hela Människan

I dagarna tre, tre måndagar i rad, har Ria firat att det äntligen har blivit en läkarmottagning i huset. Föreståndare Sosso Massi och övriga i personalen är mycket glada.

Tre måndagar för att det var många gäster som skulle bjudas in. Måndagen den 17 oktober var det huvudmännen för Ria som



var där och jag var där som representant för Centrumkyrkan. Mia Nilsson från Riks var där någon måndag tidigare.

Det blev tårtkalas på hembakad tårta med plåster på för säkerhets skull! Lokalen var prydd med ballonger.

Läkaren Jens från Geria vårdcentral i Söderköping visade rummet med mottagningen. Det är han som har uppdraget. Han är på Ria varje måndag tillsammans med en undersköterska som heter Eva, och har öppet på förmiddagen för att ta hand om patienter med diverse åkommor.

Inger Gustafsson



Den lodande människan

För tre år sedan utkom boken Ålevangeliet och väckte stor uppmärksamhet. Den fick Augustpriset för Årets svenska fackbok. Journalisten Patrik Svensson, bosatt i Malmö,



debuterade därmed som författare med en bok som sålts för publicering på 33 andra språk och som utnämndes i USA till en av 2020 års bästa böcker. Boken handlar om ålen och ålens kulturhistoria, om människor som under årens lopp försökt förstå mer om ålens märkliga tillvaro. Men boken handlar också om författarens relation till sin far och deras gemensamma fiskeaktiviteter under Patriks barndom.

I år har Patrik Svensson kommit med en ny bok, Den lodande människan: havet, djupet och nyfikenheten. Havet är här ännu mer i fokus än i den förra boken. Hav täcker 71 procent av jordens yta och har ett medeldjup på nästan 4 000 meter. Merparten av världshaven är utforskade och detta gäller också alla de livsformer – växter och djur – som existerar i vattnen.

Det kanske mest originella avsnittet i boken heter Den allomfattande rytmen. Där diskuterar författaren de många fascinerande rytmer, periodiska variationer, som tillvaron innehåller: ebb och flod, dag och natt, dvala och rörelse, inandning och utandning.

I centrum står inte växter eller djur i haven utan människor som på olika sätt bidragit till vår kunskap om haven. Ferdinand Magellan, född i Portugal, gav sig år 1519 av västerut för att erövra Sultanatet Malacka och

komma åt de värdefulla kryddor som eftertraktades i Europa. Där tillfångatog han en ung malaj som han gav namnet Enrique och som skulle bli en viktig tolk åt honom innan han senare rymde på Filippinerna. Så småningom lyckades man fullborda den första världsomseglingen 1522, men till ett högt pris. Från början var man 270 man på fem skepp men endast ett skepp kom åter till hemmahavnen i Spanien.

I ett annat avsnitt berättar författaren om den självlärd skotske bagaren Robert Dick, som ägnade sitt liv åt att samla fossiler åt vetenskapsmannen Hugh Miller – fossiler som alltså är spåren av för länge sedan levande organismer i urhaven.

Den djupaste delen av världshaven, Marianergraven, ligger i västra Stilla havet och har ett djup på över 11 000 meter. År 1960 lyckades Jacques Piccard och Don Walsh ta sig ner till detta djup i en mycket speciell farkost, batyskafen Trieste. Också detta berättar Patrik Svensson om i en av bokens essäer.

Ett kanske lite överraskande inslag är avsnittet om den amerikanska forskaren och författaren Rachel Carson, mest känd för sin bok Tyst vår, som satte strålkastaren på de stora skador som olika miljögifter, framför allt DDT, åstadkom för människor och djur. Essän ger en inblick i Rachel Carsons liv. Hon kom från en enkel bakgrund, började göra en akademisk karriär, men fick avbryta den av ekonomiska skäl. Hennes ursprungliga vetenskapliga intresse var havsforskning med fokus på livet under vattenytan. Hon skrev också om klimatfrågor, bl.a. om stigande vattenstånd på grund av smältande glaciärer – i många avseenden en kvinna före sin tid.

Patrik Svenssons första bok handlade mycket om relationen till sin far. Men i Den lodande människan är hans mor viktig. Det var genom en bok om havet som Patrik Svensson lärde sig läsa. Det var ett uppslagsverk om havets fiskar som mamman tog hem från biblioteket. När mamman inte orkade läsa den för Patrik flera gånger upptäckte han att han ju kunde läsa den själv.

Den lodande människan innehåller ett antal fängslande essäer med havet som gemensam nämnare och är i högsta grad en julbok att rekommendera.

Stig Arlinger

Klimatboken – information för 66 öre per sida

Hoppet är något vi måste för-tjäna är rubriken i DN:s artikel 13 november 2022.

Jag bläddrade Klimatbokens nätt

femhundra sidorna och konstaterade att ett 10-tal sidor är sak- och bildregister. Så boken är trogen hennes ständigt återkommande ”Lyssna på vetenskapen”.

Jag citerar rakt av: ”en handbok för förändring. Här medverkar ett hundratal experter – geofysiker, oceanografer, meteorologer, ingenjörer, ekonomer, matematiker, historiker, filosofer.”

Greta Thunberg säger i artikelns efterord: ”Hur mörk situationen än blir får vi aldrig ge upp. Det kommer aldrig vara för sent att rädda så mycket vi bara kan”.

KLIMATBOKEN, Greta Thunberg, Polaris 2022.

Göran Strömberg



November

27 sö 11.00 **Adventsgudstjänst**
 Predikan: Lisa Danell
 Soon Gospel
 Församlingens offerdag
 Söndagsskola
 Kyrkkaffe

December

1 to 18.30 **Språkcafé**

3 lö 10.00 **Julkafe med lotteri**
 i Café Vetekornet
 Smörgåsar, hembakat
 kaffebröd, samt lotteri med åror

4 sö 11.00 **Nattvardsgudstjänst**
 Predikan: Jonas Rova
 Norrköpings Vokalensemble
 Kyrkkaffe
 Församlingsmöte

7 on 14.00 **Onsdagsträffen**
 i Café Vetekornet

8 to 18.30 **Språkcafé**

11 sö 17.00 **A Christmas Gospel**
 Betraktelse: Lisa Danell
 Soon Gospel
 Barngrupp
 Swinging Curls
 Kyrkkaffe

18 sö 11.00 **Vi sjunger in julen**
 Predikan: Lillemor Appelvang
 Förenade Brass
 Kyrkkaffe

25 sö 08.00 **Julotta**
 Predikan: Lisa Danell
 Julkafe – ta med av ditt julbröd

31 lö 16.00 **Musik och Lyrik** i Immanuelskyrkan

A Christmas Gospel

Den 3:e Advent samlas vi kring julens texter och sånger. Vi har under många år fått göra detta genom Christmas Carols men i år gör vi det på lite annat sätt. Texterna är kvar, nu på svenska, sångerna blir som namnet anger gospelinfluerade. Barngruppen sjunger tillsammans med Soon och sjunger också egna sånger. Missa inte heller att åter få höra The Swinging Curls, vår eminenta damtrio. Lisa Danell leder och vi får sjunga härliga julsånger tillsammans på svenska.

Lena Hägle

A Christmas Gospel
 Julens texter och sånger
 Soon Gospel, Barngrupp
 Swinging Curls,
 Lisa Danell
 Söndag 11 dec kl 17 i
 Centrumkyrkan



Bild: Göran Strömberg

Besök från studentpastor

Den 30 oktober predikade Mattias Sennehed på vår gudstjänst. Han jobbar som studentpastor i gruppen "Kyrkan på universitet" på Linköpings universitet samt Campus Norrköping. Mattias och hans kolleger fokuserar på att finnas tillgängliga för livsstöd och krisstöd.

Det märks att Mattias verkligen brinner för sitt arbete och han gav många exempel från sin vardag och spontana möten med studenter. Hans sätt att finnas till för människor kändes så självklar att man gick från gudstjänsten med känslan att även vi kan klara av meningsfulla samtal med våra medmänniskor.

Siân de Koster

Januari

- 1 sö** 13.00 **Nattvardsgudstjänst**
i Immanuelskyrkan
- 6 fr** 15.00 **Trettondagsgudstjänst** för alla
åldrar i Café Vetekornet
Jonas Rova
Julfest
- 8 sö** 13.00 **Gudstjänst** i Immanuelskyrkan
- 15 sö** 11.00 **Gudstjänst** i Café Vetekornet
Predikan: Johan Svärd
Sång: Hedvig Severinsson
Kyrkkaffe
- 19 to** 18.30 **Språkcafé**
- 20 fr** 19.30 **Ekumenisk bön och lovsångs-**
mässa i Matteus kyrka

- 22 sö** 11:00 **Gudstjänst** i Café Vetekornet
Predikan: Lisa Danell
Söndagsskola
Kyrkkaffe
Gruppträff med våra församlings-
grupper
- 26 to** 18.30 **Språkcafé**
- 29 sö** 10.30 Drop-in-fika
Temagudstjänst med samtal i
Café Vetekornet
Predikan: Per Rikardson

Tema: bön

Under fyra veckor i vinter får temat bön ge-
nomsyra våra gudstjänster och annan verk-
samhet. Mer än något annat är tro en relation
och bönen ett samtal. Ibland finns uppfattning-
en att bön är en verklighetsflykt, när det är det
motsatta: ett liv i bön öppnar våra ögon för
verkligheten. Tillsammans får vi utforska bö-
nens landskap och uttryckssätt

Februari

- 1 on** 14.00 **Onsdagsträffen**
i Immanuelskyrkan
- 2 to** 18.30 **Språkcafé**
- 5 sö** 11.00 **Temagudstjänst** med nattvard
Predikan: Jonas Rova
Kyrkkaffe
- 9 to** 18.30 **Språkcafé**
- 12 sö** 11.00 **Temagudstjänst** för alla åldrar
Predikan: Lisa Danell
Kyrkkaffe
- 15 on** 19.00 **Bibelstudieträff** i caféet
Den bibel Jesus läste – Israel,
löftena kunna ej svika
- 16 to** 18.30 **Språkcafé**
- 19 sö** 17.00 **Kreativ temagudstjänst**
Predikan: Lisa Danell och bibel-
gruppen
Kyrkkaffe
- 23 to** 18.30 **Språkcafé**
- 26 sö** 11.00 **Gudstjänst**
Jonas Rova
Kyrkkaffe

Mars

- 1 on** 14.00 **Onsdagsträffen**
i Café Vetekornet
- 2 to** 18.30 **Språkcafé**
- 4 lö** 14.00 **Församlingens årsmöte**
- 5 sö** 11.00 **Årshögtid** med nattvard
Predikan: Lisa Danell
Soon Gospel
Söndagsskola
Kyrkkaffe
- 9 to** 18.30 **Språkcafé**
- 12 sö** 13.00 **Gemensam avskedsgudstjänst**
i Immanuelskyrkan
Predikan: Joakim Hagerius
Kyrkkaffe
- 16 to** 18.30 **Språkcafé**
- 19 sö** 11.00 **Välkomstgudstjänst** för nya
medlemmar
Predikan: Lisa Danell
Kyrkkaffe

Med reservation för eventuella förändringar.
Se också Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Kultur- och studieprogram i
samarbete med

HÖGTIDSDAGAR



HEMGÅNGNA



Allt är förberett för att dela ut kaffe vid kyrktrappan.

Foto: Lisa Danell

Ännu ett år till ända...

... och dags att lämna in texter till årsberättelsen.

Jag önskar få in era texter senast 31 januari för att kunna sammanställa en årsberättelse. Har du bilder som skildrar verksamhetsåret 2022 så tar jag tacksamt emot även det.

Du kan använda expeditionens kontaktuppgifter.

Lotta Karlsson

Varma kläder önskas!

Vi har nu tagit klivet in i vintern igen, och för ett par månader framåt kommer temperaturen utomhus att sjunka ytterligare. Med tanke på detta ökar också behovet av varma kläder, något som ständigt efterfrågas av gäster vid våra torsdagsfrukostar. Har du en varm jacka hemma som du inte använder och som du vill bli av med? Eller har du en tröja, en mössa, ett par vantar eller rentav ett par vinterskor som du vill skänka till vår diakonala verksamhet? I så fall får du gärna höra av dig till mig (Jonas), via e-post: diakon@centrumkyrkan-norrkoping.se eller på telefon: 070-222 22 88.

Stort tack på förhand!

Jonas Rova, diakon

Valberedningen

Tiden går fort! Och vi i valberedningen funderar redan över vilka människor som i vår församling skulle platsa som förtroendevald, antingen till en styrelseplats eller i någon annan funktion. För församlingen det är vi, och församlingen blir vad vi gör av den.

Så om det är så, att du känner att du skulle kunna bidra med något får gärna höra av dig till valberedningens sammankallande. Berätta gärna vad du skulle kunna hjälpa till med och vilka intressen du har.

Och du som redan är aktiv: vi behöver veta, om du vill fortsätta med ditt förtroendeuppdrag eller ej.

Om du vill vara med och hjälpa till eller om du vill byta uppdrag eller sluta ser vi gärna att du hör av dig före 31 december 2022. Du kontaktar valberedningen via hdkaby@gmail.com.

Henric de Koster

Samarbete mellan Centrumkyrkan och Anneli Lindberg

Sommaren 2021 hade Anneli Lindberg och kvinnonätverket Hemma workshops i textil gatu-



konst på kyrkans innergård, kallat husmorsgraffiti. Det var ett uppskattat och spännande inslag bland innergårdens aktiviteter. Nu har Centrumkyrkan och Anneli Lindberg sökt och beviljats stöd från Equmenia-kyrkan för ett förnyat samarbete med fokus på kreativt skapande och integration.

Under våren kommer Anneli att leda ett antal träffar för daglediga kvinnor i stadsdelen Navestad. Med projektet vill vi bjuda in till gemenskap, bryta utanförskap och bygga broar. På träffarna

skapar vi med händerna och umgås med varandra. Till sommaren flyttar gruppen in till city och workshops hålls på kyrkans innergård. Vi hoppas hitta en naturlig delaktighet från församlingen i samarbetet och nyfikna får gärna höra av sig till pastor Lisa eller Anneli.

Anneli kommer berätta mer om sitt konstnärskap, projektet och hur vi alla kan hjälpa till på Onsdagsträffen i Centrumkyrkan den 1 februari.

Pastor Lisa
Foto: Crelle

Besök hos Babysången i Fridsäter

En tisdagsförmiddag var jag på besök hos Babysången. På kyrktorget står flera barnvagnar parkerade. Musiken från Monikas gitarr ljuder i Fridsäter när första sången, en välkomstsång börjar. Mammor och barn sjunger och rör sig till tonerna. Varje barn välkomnas och får höra sitt namn under den sången.

Sen kommer Imse vimse spindeln och Björnen sover och andra populära sånger som alla gillar. Roligt att sjunga med i, också för mig som besökare.

Monika Svärd och Lisa Danell leder sångstunden. Morgonen startar med kaffe och saft och frukt och annat gott i lekrummet. Barnen kan leka där i början för att få se de andra barnen och mammorna. Mammor och ledare får en stund för samtal innan sångstunden börjar. Samlingen avslutas med att Lisa tänder ett ljus och vi sjunger bönen "Gud som haver barnen kär".

Inger Gustafsson



Musik och lek på babysång (ovanför).

Det var mycket för barnen att leka med på Falketorpsslägret (till höger).

Foto: Inger Gustafsson och Lisa Danell.



Centrumkyrkan i Norrköping

S:t Persgatan 113
602 32 Norrköping

Bg: 841-4377
Bank: 6591-161 094 562
Swish: 123 219 60 38
Tel: 070-393 82 88
E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se
Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se



Tel. Café 011-13 58 32
vetekornet@vetekornet.se
www.vetekornet.se

Övriga telefonnummer

Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

Centrumkyrkan är en del av Eumeniakyrkan



Pastor

Lisa Danell, tel: 073-071 66 62
lisa.danell@centrumkyrkan-norrkoping.se

Diakon

Jonas Rova, tel: 070-222 22 88
diakon@centrumkyrkan-norrkoping.se

Expedition

tel: 070-393 82 88
exp@centrumkyrkan-norrkoping.se

Om vi inte svarar i telefonen, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.

Redaktionskommitté:

Inger Gustafsson, Lotta Karlsson, Siân de Koster, Göran Strömberg.

Ansvarig utgivare: Siân de Koster

Tryckt i Centrumkyrkan, Norrköping



**Manusstopp nästa
nr: 24 feb 2023**