

GEMENSKAP

Centrumkyrkan i Norrköping

Årg. 47 nr 4

1 dec 2019 –
8 mar 2020

Många människor i Sverige tillbringar mycket tid med det som kallas sociala medier. Där delas nyhetslänkar och olika berättelser. Det är lätt att tänka att den bild jag ser där är representativ för verkligheten. Men det som utmärker de sociala medierna är att de är just sociala. Syftet är att samla tankar och åsikter från dem som står oss närmast. Det är alltså vilka vi väljer att följa som avgör vilken bild vi får av vilka samtal som pågår i samhället.

Jag läser boken "Kännetecken" av Magnus Malm och han tar upp de likheter som finns mellan hur världen såg ut när Nya testamentet skrevs och hur det ser ut idag. Precis som nu så var den antika världens andliga miljö inriktad mot jaget. Individualismen var stark då som nu. Magnus skriver:

"Andlighet innebar att söka upplevelser, värderingar och social gemenskap som kunde berika det egna livet, ungefär på samma sätt som man gick på krogen eller kappkörningsbanan. Det medförde varken en förpliktigande etik eller en djupare lojalitet än till exempel den mot kejsaren. Därför kom det heller ingen verklig kraft till förändring ur dessa källor, vare sig för det egna livet eller för samhället."

Magnus beskriver vidare hur även det romerska samhället var i en situation där man såg hur den rådande världsordningen var på väg att falla sönder. Han pekar då på hur den kristna synen kommer med något nytt: "Det sönderfall som i den hedniska kulturen enbart väckte ångest och olika förträngningsmekanismer, genomlystes i den kristna kyrkan av det hopp om livets seger över döden som hade brutit fram genom Jesu uppståndelse. De kristna hade en djup misstro mot den nuvarande världsordningen men den drev dem inte till förtvivlan och förlamning. Tvärtom: de var fullt upptagna med att reorientera sina liv i ljuset från en annan framtid."

"Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra, så att ni kan be.

Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlättna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjåna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen."

1 Petr. 4:7-11

Forts. nästa sida

I år blev körmedlemmarnas önskeresmål den röda tråd som ledde oss genom Soon Gospels kulturnatts-konsert.

Koreografi, som funnits med sedan körens start, har vuxit till en berättelse, en resa. Resor, där konsertpubliken ibland blivit omsluten av korister med andan i halsen, släpande på resväskor och annan rekvisita på väg till podiet.

Reseguiden har varit Maja Engström och Tina Stille Öster, två av körens korister. Gemenskap träffar dem före en tisdagsrepetition.

Varför tog ni på er uppgiften att vara researrangörer?

Ja, varför? Det är roligt att spela teater, det är roligt att jobba med modiga korister. En gång för tre berättelser sedan frågade Lena Hägle om vi kunde försöka knyta ihop listan med sånger. Vi sa "ja", och lät sångerna bli



Solist för en gångs skull.



Båten.

anhalter på en resa som startade med att reseledarna, vi själva, försov oss – faktiskt en verklig-hetsbakgrund vid en körresa.

Den gången fanns det en lista med sånger. Är det så ni startar?

Det gäller ju att hitta tråden som kan finnas genom låtarna. Lena Hägle och Anna-Lena Josefsson har förslag på sånger. Under resans gång (förlåt!) lyfts några ur berättelsen och andra läggs till. Vi tittar i notbiblioteket – ganska omfattande numera – och plockar.

Ni är en bra kör, le meilleur chœur suédois, som ni fick höra i Frankrike för några veckor sedan. Är ni bra på teater också?

Kören har utvecklats under körresorna och genom åren.

Medlemmarna är modiga och sugna på äventyr och en kulturnatts-konsert är ju ett slags äventyr. "Om de bara vore tysta mellan låtar och övningar på repetitionerna ..."

Klimatet var temat i år.

Vi var inne på tanken redan innan ämnet blev högaktuellt. Tråden vill vi ska vara både lätt och allvarlig. Flyktingar och klimat räcker gott i allvar.

Nästa kulturnatt?

Vi tänker.

Göran Strömberg

Forts. från sida 1

Utmaningen för den som vill följa Jesus är att fokusera på honom. Det är lätt att dras med i alla lockelser kring att hela tiden ha det som "alla andra" har. Men Bibeln utmanar oss till ett annat sätt att leva.

Den stora frågan beträffande världsordningen som vi står inför idag rör jordens överlevnad. Som med alla frågor som saknar enkla svar riskerar vi att hamna i stridigheter om vem som har rätt och vem som har fel. Vilka handlingar som är meningsfulla och vilka som inte är det. Det

leder ingenstans. Bibeln är tydlig med att vi inte ska ge oss in i stridigheter. Den som vill följa Jesus ska visa på kärlekens och fredens väg. Om vi ständigt har jordens och våra medmänniskors bästa för våra ögon så finns det inga rätt och fel.

Lotta Karlsson



Efter tidigare resmål såsom Lettland, Slovenien, Gotland och Malta åkte Soon Gospel på en hektiskt 4-dagars resa till Dordogne-området i Frankrike. Vi var inbjudna av kören Méli Mélodie baserad nära Bergerac.

Denna gång fick vi möjlighet att bo i familjer och var totalt överrumplade över deras gästvänlighet. Så fort vi kom fram sjöng våra värdar en nykomponerad välkomstsång på svenska och alla ansträngde sig otroligt för att vi skulle ha det bra trots brister i språket.

På den korta tiden hann vi med besök på vingård, bosättningar i grottor, pittoreska byar, lunch med lokala produkter, mottagning av borgmästare och två långa konserter. Sömn och vila fanns inte mycket tid till!

Men jag nästan glömde, vi var ju där för att sjunga. Fransmännen hade dessutom fått för sig att vi var Sveriges bästa Gospelkör och vi ville inte göra dem besvikna! Vi skulle ge två konserter tillsammans, först i katolska bykyrkan i Faux och sedan i Templet i Bergerac. Konserter i Frankrike börjar inte kl. 18 som vi är vana vid, utan det var 20.30 som gällde. Och inte ens då började de i tid! Efter konserten måste man dessutom mingla med borgmästaren så man kom inte hem förrän efter midnatt.

På något sätt hade det spridits att vi var Sveriges bästa gospelkör och dessutom gör vi mycket mer än att bara sjunga. I båda fallen var kyrkan full – trots att det fanns många bönder i området och vi kom mitt i skördeti-



Två körer sjunger tillsammans i det protestantiska templet i Bergerac.

den. Vi fick ett något stelt bemötande till att börja med, men när vi väl kom fram till "O Happy Day" på slutet, med Jackie Leiby som solist, var hela församlingen med och klappade. Kyrkoherden i Faux sa lite förvånande något i stil med "Tänk att det ska komma en protestantisk kör och lära oss katoliker hur man sprider kärlek och glädje!"



Våra två glada dirigenter.

Nu ser vi fram emot att välkomna våra nya körvänner hit till Norrköping nästa år.

Siân de Koster
Foto: Alice Bohman



En av många vackra utsikter.

Under hösten 2019 har en del förändringar skett bland personalen i Centrumkyrkan. Pastor Margaretha Rudén har gått i pension och efterträts av Lisa Danell, som är pastor och arbetar 90%. Tillsammans med Lisa på expeditionen finns Siw Johannesson som arbetar på 25% med församlingens ekonomi samt Lotta Karlsson som under hösten arbetar halvtid (och förhoppningsvis under våren!) i församlingen. Hon studerar dessutom på en diakoniutbildning på Liljeholmens folkhögskola.

I Café Vetekornet har det också skett förändringar. Sandra Gustavsson arbetar nu heltid och Anita Jonasson arbetar halvtid. Under året har två personer anställts på halvtid, Louise Karlsson och Kristina Forsberg.

Lotta Karlsson

Lotta kom hit till Norrköping och Centrumkyrkan från Eskilstuna för ca 25 år sedan. Hennes Hans hade flyttat hit och hon kom efter! Hon studerade i Linköping. De bildade familj och fick två barn, Evelina och Samuel. Större delen av sitt yrkesverksamma liv har Lotta varit arkivarie på statliga myndigheter. Vid 46 års ålder säger hon upp sig och väljer en ny väg i livet. Modigt tycker jag!

Varför bestämde du dig för att sluta som arkivarie?

När jag i början av 90-talet gjorde Arbetsförmedlingens test av vilka yrken jag passade för fick jag upp en rad vårdande yrken, minns inte alla nu, men de jag kände mig träffad av var de som rörde pastor, diakon, psykolog och liknande. Jag upplevde dock starkt att jag behövde en stor dos livserfarenhet för att ta mig an något av det. Istället utforskade jag en annan del av mig som rör det skrivna ordet,

först var jag inne på informatör, men längs vägen var det i arkivvetenskapen jag hittade hem. Ordning och reda och struktur är sånt jag gillar. Också väldigt vilsamt under småbarnsåren att ha ett arbete där du får ordna och strukturera och det varar! Till skillnad från hemma där det bara är att börja om igen med tvätt och disk efter bara en liten stund.

Åren gick och när jag började jobba igen efter att ha varit hemma med Samuel fick jag en stark känsla av att nu var det dags att ta itu med den människoorienterade delen av min kallelse.

Vad studerade du förra läsåret? Vad studerar du nu? Hur är det upplagt?

Hösten 2017 tog jag tjänstledigt på halvtid och började läsa teologi på Teologiska högskolan i Stockholm. I oktober förra året tog jag steget och sa upp mig från min tjänst som arkivarie och blev heltidsstuderande. Teologin var på halvtid och jag fyllde ut med en distanskurs i textilt återbruk.

Från och med den här terminen läser jag diakoniutbildningen på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa. Det är på distans. Ungefär en gång i månaden är vi i Rimforsa tre dagar för föreläsningar och samvaro. Klassen är indelad i studiegrupper som har uppgifter att lösa tillsammans mellan träffarna för att vi ska få in olika perspektiv när vi arbetar med de olika ämnena som är: utvecklingspsykologi, andaktspedagogik, gruppsykologi, bibelkunskap, teologi, själavård/samtalskonst och temastudier kring andra relevanta ämnen.

Vilka uppgifter har du som anställd i församlingen? Jag vet att du är sekreterare i församlingen och att du är en av dem som gör Gemenskap.

Jag anställdes för att avlasta Lisa de uppgifter som inte kräver pastor. Dels ansvarar jag för de administrativa uppgifter som Siw Johannesson tidigare ansvarade för med annonsering, utskick och medlemsregister. Sedan får jag även chans att prova på diakonala uppgifter. Jag har representerat församlingen på ett par diakonala samlingar under hösten. Jag är med på språkcaféet när jag har möjlighet. Jag har samordningsansvar för julblommorna och julblommekaffet. Där har jag stor hjälp av alla som brukar vara engagerade i det arbetet. Jag samarbetar också mycket med Lisa kring stöd till caféet både administrativt och som länk till församlingen när det uppstår frågor. Jag har kontakt med några församlingsmedlemmar också.

Det är härligt att vara i kyrkan dagtid och se alla fantastiska människor som ger av sin tid och sin kraft till församlingen på olika sätt. Det har också varit givande att få lära känna cafépersonalen ordentligt.

Lotta Karlsson –
Gunilla Arlinger



Lotta Karlsson

DECEMBER

- 1 sö 11.00 Adventsgudstjänst**
 Predikan: Lisa Danell
 Soon Gospel
 Kyrkkaffe
 Församlingens offerdag
- 2 må 14.00 Måndagsträffen**
 Inför advent och jul med Margaretha Rudén och Lars Ekenblom
- 5 to 18.30 Språkcafé**
- 7 lö 10.00 Torgkaffe**
- 8 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst**
 Predikan: Karin Nilsson
 Sång: Norrköpings Vokalensemble
 Kyrkkaffe
- 11 on 18.00 Sinnesromässa tillsammans med DC**
- 12 to 18.30 Språkcafé**
- 14 lö 10.00 Torgkaffe**
- 15 sö 18.00 Christmas Carols**
 Julens sånger och bibelläsningar på engelska
 Soon Gospel
 Kyrkkaffe
- 22 sö 11.00 Gudstjänst – vi sjunger in julen**
 Predikan: Lisa Danell
 Musik: Förenade brass
 Kyrkkaffe
- 24 ti 11.00 Julbön i Immanuelskyrkan**
 Åke Jansson
- 25 on 08.00 Julotta**
 Predikan: Lisa Danell och Lotta Karlsson
 Sång: Evelina Karlsson
 Julottekaffe. Tag med av ditt julbröd
- 29 sö 11.00 Gudstjänst**
 Predikan: Anne-Lill Rosenberg Ericsson
 Kyrkkaffe

Med reservation för eventuella förändringar.
 Se också Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Kultur- och studieprogram i samarbete med



Missionsmånad i januari–februari

Equemeniakyrkans temaår "Till jordens yttersta gräns" fortsätter och vi vill vara med!

Som kyrka är vi kallade att förkunna evangeliet till jordens yttersta gräns. Både i handling och i ord. Januari månad blir därför en missionsmånad med fokus på lokal, nationell och internationell mission. Vi får bland annat besök av kyrkoledare Lasse Svensson den 19 januari för att tala om Sverige som missionsland. Den 26 januari är vi med och stöder Equemeniakyrkans insamling för internationell mission i samband med gudstjänsten som Björn Asserhed predikar i. Som om detta inte vore nog så kommer även missionsinspiratören Karin Åkesson och gästar oss den 16 februari. Jesus har sagt: "Såsom Fadern har sänd mig sänder jag er." Det är Guds mission till människorna, och Gud vill involvera oss och arbeta genom oss.

Måndagsträff blir onsdagsträff

I "måndagsgruppen" har vi diskuterat hur vi ska kunna bli mer attraktiva för församlingsmedlemmar. På församlingsmöte den 17 november beslöts att ändra dag till onsdag och bara träffas en gång i månaden, den första onsdagen i varje månad. Reservera redan nu den 5 februari, den 4 mars och den 1 april 2020. Har du förslag på program är du välkommen att höra av dig.

Sista måndagsträffen blir den 2 december då Vintervadskyrkans tisdagsgrupp kommer på besök och Maggie och Lasse medverkar med sång och musik. Vi får höra advents och julens budskap. Välkomna!

Margaretha Ekstrand

JANUARI

- 1 on** 13.00 **Nyårgudstjänst** med nattvard i Immanuelskyrkan
Predikan: Per Jennervall
- 5 sö** 15.00 **Gudstjänst med julfest**
Kakknyttis
- 12 sö** 11.00 **Nattvardsgudstjänst**
Predikan: Lisa Danell
Sång: Dace Varlamova
Kyrkkaffe
Församlingsmöte
- 15 on** 18.00 **Sinnesromässa** tillsammans med DC
- 16 to** 18.30 **Språkcafé**
- 19 sö** 11.00 **Gudstjänst** med tema Mission
Predikan: Lasse Svensson
Sång: Soon Gospel
Kyrkkaffe
- 23 to** 18.30 **Språkcafé**
- 25 lö** 10.00 **Torgkaffe**
- 26 sö** 11.00 **Gudstjänst** med tema Mission
Predikan: Björn Asserhed
Sång: Anna Hellman
Kyrkkaffe
- 30 to** 18.30 **Språkcafé**
- 31 fr** 18.00 **Äntligen fredag**
Tacoskväll för alla åldrar

FEBRUARI

- 1 lö** 10.00 **Torgkaffe**
- 2 sö** 15.00 **Barnens dag**
16.00 **Gudstjänst** för alla åldrar
Lisa Danell
Kyrkfika
- 5 on** 14.00 **Onsdagsträffen**
- 6 to** 18.30 **Språkcafé**
- 8 lö** 10.00 **Torgkaffe**
- 9 sö** 11.00 **Nattvardsgudstjänst**
Predikan: Lillemor Appellvang
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

- 11 ti** 18.00 **FVU:s årsmöte**
- 12 on** 18.00 **Sinnesromässa** tillsammans med DC
- 13 to** 18.30 **Språkcafé**
- 15 lö** 10.00 **Torgkaffe**
- 16 sö** 11.00 **Gudstjänst** med tema Mission
Predikan: Karin Åkesson
Kyrkkaffe
- 20 to** 18.30 **Språkcafé**
- 22 lö** 10.00 **Torgkaffe**
- 23 sö** 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Anne-Lill Rosenberg
Ericsson
Kyrkkaffe
- 27 to** 18.30 **Språkcafé**
- 28 fr** 18.00 **Äntligen fredag**
Tacoskväll för alla åldrar
- 29 lö** 10.00 **Torgkaffe**

MARS

- 1 sö** 11.00 **Nattvardsgudstjänst**
Predikan: Lisa Danell
Sång: Lena Hägle
Kyrkkaffe
- 4 on** 14.00 **Onsdagsträffen**
- 5 to** 18.30 **Språkcafé**
- 7 lö** 10.00 **Torgkaffe**
14.00 **Församlingens årsmöte**
- 8 sö** 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Lisa Danell
Sång: Soon Gospel
Kyrkkaffe

Med reservation för eventuella förändringar.
Se också Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Kultur- och studieprogram i
samarbete med



Bilda

Bara ljuset kan besegra mörkret, Sebastian Stakset



Att läsa nya böcker är alltid en fröjd. Nu har jag nöjet att presentera två titlar som är helt olika varandra. Den första boken är en självbiografi och beskriver Staksets väg från kriminell rappare till kristen evangelist som reser landet runt. Han känner en särskild kallelse att möta alla som finns på samhällets botten. Genom sitt gamla liv kan han nå dem på ett sätt som andra inte kan. Under en tid var han en känd rappare under namnet Sebbe Staxx. Han var inte bara en rappare, utan en drogberoende kriminell människa, som kände till allt om fruktan, skuld och ångest.

Boken är en omvälvande skildring av hur Gud kan förvandla en människa så långt från honom som man kan komma. Han beskriver ett liv fyllt av droger och slagsmål mellan spelningar. Kokain och alkohol blandades med kändisskap, intervjuer i dagspressen och utläggningar om utanförskap i TV 4. Ångesten ökade, rykten om att han skulle mördas gav psykotiska vanföreställningar och skapade paranoia. Hatet var starkt i honom och han slogs jämt.

Mitt i allt elände mötte han ”en gammal polare”, som Sebastian säger. Denne kompis hade suttit i fängelse i Sydamerika och blivit frälst där. Sebastian såg att något hänt honom, för ljus strålade från hans ögon. Kompisen sa att det var Jesus som förvandlat honom. Sebastian bad frälsningsbönen, och kände till sin förvåning att det var på riktigt. Något hade verkligen hänt. Men så enkelt går det inte att lämna drogernas värld. Snart är Stakset tillbaka i missbrukets tunga värld. Det är en dramatisk dragkamp mellan mörkret och Guds ljus som skildras, men till slut blir Sebastian Stakset befriad en gång för alla.

Det är en fantastisk och omtumlande resa Sebastian Stakset låter oss följa med på. Vi som lever våra trygga liv har svårt att föreställa oss hur ett liv i droger och kriminalitet ser ut.

Vi får följa med Sebastian Stakset på hans resa från mörker till ljus, hur han får vara till välsignelse och se människor få förvandlade liv. Flera av dem medverkar i boken med sina berättelser om mötet med Sebastian och Gud. Det är inte bara Gud som är på riktigt. Mörka makter finns också, men Gud har besegrat mörkret!

Angelägna budskap Huvudtankar från några apostoliska brev, Sven Reichmann

Sven Reichmann är en känd kristen författare, själavårdare, förkunnare och bibellärare. Han besökte vår församling i december 1993 och utlade även då bibeltexter om ledarskap och församlingens roll.

I denna bok går Reichmann igenom några apostoliska brev. Sven Reichmann (1939–2018) har tidigare publicerat texterna som bibelstudier i den kristna veckotidningen Hemmets Vän.



Hans syfte är att ge läsaren en metod för sina egna bibelstudier och beskriva vad texterna handlar om. Han tänker sig att läsaren sedan gör en egen, självständig formulering om vad hela bibelboken handlar om. Han fortsätter så här: ”Jag tror att jag kan lova att när du lärt dig vad olika böcker innehåller i stora drag blir hela ditt bibelläsande mycket intressantare än förut. Kanske har du tagit ett första steg från att läsa Bibeln till att studera den.”

Att gå så djupt in i varje kapitel har jag inte gjort. Däremot är det ett nöje att följa med Reichmanns tolkningar av bibeltexterna som blir levande på ett helt nytt sätt. Brev som tas upp är Kolosserbrevet, brevet till Filemon, Efesierbrevet, Filipperbrevet, Jakobs brev, 1:a och 2:a Korinthierbrevet samt Johannes första brev.

Här är något av innehållet: Breven till Kolossai och Filemon: Kristus är alltings centrum. En viktig tanke som förs fram i brevet till Efesos är att tron inte är en prestation. Tron är frälsningens konsekvens. Gud kräver inte tro av oss för att kunna frälsa oss. Vi blir ju frälsta av nåd och inte av vår egen prestation, för att ”ingen ska *Forts. nästa sida*

Forts. från sida 7

kunna berömma sig” som Paulus skriver.

Brevet till Filippi tar upp glädjen i Kristus. Det betyder inte ett krav på att anstränga sig för att vara glad, utan var vårt fokus ska vara. Omständigheterna kunde vara olika – något som Paulus själv var tydligt medveten om, fångslad och förföljd som han ofta var – men glädjen i Kristus kunde ingen ta ifrån honom.

Reichmann tar även upp Jakobs brev, kallad en halmepistel av Luther, för han tyckte att Jakob inte var tydlig gällande frälsningen. Det verkar ju som om Jakob tror att gärningar också behövs. Eller? Reichmann menar att Paulus nog hade gillat att Jakob specificerade det hela. En levande tro uttrycker naturligt kärlekens gärningar, menar Jakob.

I genomgången av Johannes första brev pekar Reichmann på att vi ska vara vaksamma. Laglösheten ska breda ut sig den sista tiden. Somliga kristna tror att de troende ska ryckas upp först och sedan kommer vedermödan, som perioden kallas i 1917

års bibelöversättning. Detta är fel, menar Reichmann, och återger kronologin i Johannes första brev. Reichmann menar att det är oerhört viktigt att vi som kristna inte förförs av Antikrist. Han kommer inte vara så olik Kristus som möjligt. ”Istället handlar det om en person som vill förstöra Kristi verk genom att vara så lik Kristus som möjligt medan han samtidigt försöker bryta ner hans välde och hans rike.” Reichmann fortsätter med att Johannes talar om att förberedande antikrister har utgått från församlingen. ”Deras ärende är att med kristna termer skymma bort nåden genom att predika om Guds alltförlåtande kärlek, den som slätar över våra små ’misslyckanden’ utan några pinsamma syndabekännelser. Därför är det illavarslande att nutida västerländsk kristendom så ofta tiger i fråga om syndernas förlåtelse och desto mer talar om Guds kärlek som om synden (nästan) inte fanns.”

Boken ger många intressanta och fördjupande insikter. Jag kan varmt rekommendera den.

Elisabeth Sjödin

Julläsning

Jag småbläddrade i Peter Frankopans ”Sidenvägarna” i bokhandeln och fastnade för kristendomens utbredning åt öster. I Xian i Kina läste vi på en stenpelare att den Nestorianska grenen av kristenheten kom till Kina 635 under Tangdynastin. Och här i Frankopans Sidenvägarna mötte jag missionärerna igen.

Boken tar läsaren på en historisk, kulturell resa längs sidenvägarna – de var flera – under tretusen femhundra år fram till 2008. Mycket intressanta år.

Göran Strömberg



Miljöfrågan i fokus

Här vill vi lyfta upp det som ger hopp i miljöfrågan och inspiration till den som vill göra mer, men inte riktigt vet vad. Hör av dig till redaktionen om du har tankar och idéer.

Vi börjar med de saker vi direkt kom att tänka på som vi i Centrumkyrkan gör för att minska belastningen på miljön.

I församlingens kök finns källsortering av glas, plåt och plast. Det leder till att större delen av vårt avfall kan återvinnas.

Vi satsar på LED-belysning i så hög grad som möjligt framförallt i samband med att lampor byts. Detta minskar energiförbrukningen.

I samband med Equmeniakyrkans satsning på Klimatfasta inför påsken 2019 slutade vi trycka upp gudstjänsttagendan på papper och projicerar den istället på väggen i kyrksalen.

Andra satsningar är under utredning, som till exempel solceller som det stod om i förra numret av Gemenskap.

Lotta Karlsson



Centrumkyrkan i Norrköping

Centrumkyrkans församling i Norrköping är en del av Equmeniakyrkan.

Vid årsmötet den 11 februari 2012 beslutade Norrköpings Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping att gå samman i en ny församling. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill delta.

Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.

E-postadresser till hjälp för Centrumkyrkans medlemmar

Församlingen har en rad e-postadresser. Med hjälp av dessa är det lättare att få fram rätt information till rätt person.

Adressändringar:

adressandringar@centrumkyrkan-norrkoping.se

Hit skickar du dina adressändringar så att den som ansvarar för medlemsregistret kan göra ändringar i det. Till den här adressen kan du även vända dig om din utskrivna adresskalender börjar bli föråldrad och du önskar en ny.

Bokningar:

bokningar@centrumkyrkan-norrkoping.se

Den här adressen kan du använda om du önskar boka någon lokal i Centrumkyrkan. Om du har en inloggning på hemsidan kan du själv se om lokalen är ledig.

Gemenskap

gemenskap@centrumkyrkan-norrkoping.se

Det är från den här adressen som den här tidningen skickas ut till alla som har möjlighet att ta emot den via e-post. Det är även möjligt att använda den för att skicka textbidrag till tidningen. Anmäl gärna din e-postadress för att förenkla vårt arbete.

Infotavla

infotavla@centrumkyrkan-norrkoping.se

Hit kan du skicka meddelanden om evenemang som bör stå med på infotavlorna på kyrktorget

och i caféet, eller ändringar om du ser att det är något som blivit fel eller inte längre är aktuellt.

Anställda i församlingen har också adresser här och dessa hittar du på baksidan av tidningen.

Lotta Karlsson

FVU

FVU har årsmöte tisdagen den 11 februari 2020.

Valkommittén

Årsmötet 2020 och därmed val till olika uppdrag i församlingen närmar sig. Vi hoppas att du vill ha kvar ditt uppdrag. Hör av dig annars till någon av oss i valberedningen.

Johan Svärd, Gunnar Eriksson, Henric de Koster.

Alphagrupp blir bibelstudiegrupp

Vårens Alphagrupp har fortsatt att ses på tisdagar under hösten och planerar att fortsätta så. Den här gången läser vi från Johannesevangeliet och från bibelguiden "En guide till Johannesevangeliet". Vi äter också god soppa från caféet och har det väldigt trevligt tillsammans. Är du intresserad av att vara med? Kontakta Lisa Danell.

Året som gått

Ett år med många aktiviteter är snart till ända. Du som ansvarar för en verksamhet är välkommen att sända en årsredovisning till *ann-charlotte@centrumkyrkan-norrkoping.se* eller lämna till mig i kyrkan, senast 2 februari.

Lotta Karlsson





“Ljus, ett ljus vill jag va, som lyser för andra som inte har det lika bra som jag. Ljus, jag vill sprida det ljus, som Gud gett till oss och ge det

vidare till andra runt omkring.”

Så går en av sångerna som **söndagsskolan** försökt att lära sig under hösten. Vi har träffats några söndagar under terminen och pratat om förebilder i Bibeln! Bland annat har Daniel i lejonropen, Rut och Den barmhärtige samariern dykt upp. **Tonårsgruppen** och Lisa har träffats på torsdagar i Café Vetekornet för att fika, prata om livet och umgås tillsammans.



“**Barnens dag**” är efterfrågat och är tillbaka den 2 februari!

15.00 Aktivitet för barnen

16.00 Gudstjänst för alla åldrar och kyrkfika.

Då är barn och föräldrar välkomna för pyssel och lek före gudstjänsten. Eftermiddagen avslutas med ett matigare kyrkfika! Med stor sannolikhet kommer en hemlig gäst, men det håller vi på lite till!



Höstens nyhet har varit **Äntligen fredag!** En fredag i månaden har barn, tonåringar och vuxna samlats för att äta tacos och ha en rolig kväll tillsammans. Det har varit en glädje att se så många människor från olika grupper i församlingens liv vara tillsammans och lära känna varandra. Kvällarna har även innehållit en lek, andakt och smarrigt fika förstås! Nya träffar för våren är planerade och blir till att börja med 31 januari och 28 februari. Välkommen att vara med!

Lisa Danell



söker

PASTOR/DIAKON

Vill du jobba mitt i stan med församlingsomsorg och utåtriktat arbete?

Läs mer på vetekornet.se/pastor

Centrumkyrkan i Norrköping

S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping



Bg: 841-4377
Bank: 6591-161 094 562
Swish: 123 219 60 38
Tel: 070-393 82 88
E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se
Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Tel. Café 011-13 58 32
vetekornet@vetekornet.se
www.vetekornet.se

Övriga telefonnummer

Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

Tryckt i Centrumkyrkan, Norrköping



Pastor

Lisa Danell, tel: 073-071 66 62
lisa.danell@centrumkyrkan-norrkoping.se

Expedition

Lotta Karlsson, tel: 070-222 22 88
ann-charlotte@centrumkyrkan-norrkoping.se

Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88

Om vi inte svarar i telefonen, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.

Redaktionskommitté:

Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Inger Gustafsson,
Lotta Karlsson, Siân de Koster, Göran Strömberg.
Ansvarig utgivare: Siân de Koster

**Manusstopp nästa
nr: 15 feb 2020**