

GEMENSKAP

Centrumkyrkan
i Norrköping

Årg. 47 nr 3

1 sept –
1 dec 2019

Hösten sägs vara det egentliga nyåret. Efter sommar och ledighet är det många som frågar sig: Går det att bevara något från sommaren, in i jäktande scheman och isande vindar?

Kyrkans ständiga fråga, oavsett säsong, är: Hur når vi människor i vår tid? Går det att tränga igenom bruset och faktiskt möta människor idag? Metoderna som vi en gång hade fungerar inte med säkerhet idag. Samtidigt, i det samhälle vi kallar sekulariserat, spirar det andliga sökandet.

Människor längtar och söker efter något som är på riktigt. Inte kristna klichéer, utan det som faktiskt berör livet, som är äkta och vågar gå på djupet.

Visst gör vi det allihopa?

Om det är något jag önskar ska leva kvar från sommaren in i vardagen så är det de där ärliga samtalen. Som berör högt och lågt och kanske det som skaver lite. Som vi tar tid att prata om när vi inte är på väg någon annanstans.

Den kristna gemenskapen är aldrig så attraktiv som när den vågar prata om det som bränns. Klimatkrisen, relationer eller vad det än kan vara. Det är inte alltid vi har alla svaren eller själva lever som vi skulle vilja, men att vara kristen och tillhöra en församling innebär att jag har människor omkring mig som vandrar samma väg. Människor att dela våra frågor och vår kamp med. Det som är på riktigt.

Något finare vet jag inte.

Välkommen till Centrumkyrkans gemenskap!

Lisa Danell

Temat för den nionde söndagen i Trefaldighet är Goda förvaltare. Att förvalta betyder enligt Wikipedia att under längre tid sköta om och ta hand om något åt någon annan. Svenska Akademiens ordlista säger: ha ansvaret för något värdefullt.

Att förvalta något innebär att på bästa sätt ta hand om något som inte är mitt, jag är en mellanhand mellan den som äger det som ska förvaltas och det förvaltade. I grunden är hela det mänskliga livet ett förvaltande. I ett kristet perspektiv har vi fått ett uppdrag av den Gud vi tror på och bekänner oss till, att förvalta, att på bästa sätt ta hand om det liv vi fått, den värld vi lever i, globalt och lokalt, de medmänniskor vi lever samman med eller på ena eller andra

sättet möter. Vi äger egentligen ingenting utan vi är bara mellanhänder mellan Gud, som gett oss uppdraget att förvalta, och vår omvärld som vi är medförvaltare av. Förvaltaruppdraget är att ta hand om naturen, klimatet, medmänniskorna efter bästa förmåga.

Den åttonde psaltarpsalmen ger en god bild av vilka vi är och vilken roll vi har i helheten:

Psaltaren 8

Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden.

Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun.

Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare.

När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där,

vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom?

Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom.

Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter:

får och oxar, all boskap, och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar,

allt som vandrar havets stigar.

Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden.

Stig Arlinger

Angår klimatkrisen kristna?

Ja, visst. Men hur ska vi reagera? Längta efter himlen? Sörja över barn och barnbarns situation. Engagera oss mot klimatförändringarna? Säga att "det tillhör kejsaren"? Kontrolläsa Johannes uppenbarelse? Ta ansvar för vår jord enligt påbudet i Genesis? Sitta ner och invänta Guds ingripande? Böja

våra huvuden i bön – och i så fall be vilken bön?

Söndagen 30 juni citerar DN:s Björn Wiman Greta Thunbergs ord i Brittiska parlamentet: "Ni ljög för oss. Ni gav oss falskt hopp" och kopplar ihop det med Gamla Testamentets Jeremia, "Lögn, inte sanning, härskar i landet". Profet som Profet, ingendera väl tåld.

Yttersta tiden. Människan har ofta trott sig stå inför 'Den yttersta tiden'. Vi tycker vi känner igen Johannes beskrivning; flyktingskaror, brinnande himmel, hunger, fasansfulla syner. Jag är säker på att läsaren kan fortsätta listan.

I vårt hörn av jorden möter vi ovanstående genom media och ombud, jag har levt skyddat och inte behövt längta efter himmelriket så som psalmdiktarna längtat. Är det fel?

Kan man se det så här: Nedsmutsning av haven, luften, marken kan inte vara välsignat av Gud. Utrotandet av djur, växter och människor inte heller. Att kalla vetande för hittepå, sanning för lögn, hjälp för inblandning. Det verkar vara en annan makts intresse.

Klimatkrisen är komplex. Vi kristna behöver samtala om våra tankar, i församlingen, i vänkretsen, i predikningar för att höra varandras funderingar och oror. Låt oss börja.

Göran Strömberg



Höstmorgon, Sörsjön, 2003

Jag skulle gärna unna mina kolleger en sådan tjänst som jag har haft de senaste 20 åren.

Detta är vår avgående pastor Margaretha Rudéns avslutningsord vid det samtal jag hade inför hennes pensionering, en sensommardag i slutet av augusti. Vi träffades i hennes tjänsterum då jag för vår tidningsräkning skulle ha detta samtal.

Berätta om din väg till Gud.

Jag är ju uppvuxen i Västerås i en familj där besök i Svenska kyrkan hörde till. Genom en vän kom jag med i ungdomskören "Teofil" i Baptistkyrkan. I den kyrkan kom jag sedan att "hänga" under min tonårstid.

Efter skolan flyttade jag från Västerås för att arbeta ett år i en familj. Under den här tiden brottades jag mycket med min personliga tro men på våren kom jag till insikt att Gud verkligen fanns. Egentligen hade jag haft drömmen om att bli lärare, sedan blev min plan att utbilda mig till ungdomsledare på Betelseminariet. Men så växte insikten inom mig att istället välja pastorsutbildningen.

OK, du blev pastor i Baptist-samfundet. Men vad gjorde att vår dåvarande församling blev så attraktiv att du kom till oss?

Det fanns egentligen inga sådana tankar. Jag hade ju haft flera pastorstjänster innan vi kom till Gävle och i Gävle arbetade vi i flera projekt. Och min man Berno var anställd i Gävle Symfoniorkester. Så fick vi frågan från Baptistförsamlingen i Norrköping om jag ville bli pastor där. Det tog egentligen inte så lång tid innan vi bestämde oss genom att olika



saker lades till efter varann som pekade tydligt mot Norrköping, bl.a. att Berno fick ett vikariat i SON.

Har Gud någonsin gjort dig besviken?

Ja, i samband med Bernos sjukdom. Vi bad ju för att han skulle bli frisk och jag trodde att Gud skulle göra honom frisk. Men sedan har jag förstått att det var Gud som hjälpte mig genom denna svåra tid och att det var Han, som gav mig insikten att det fanns en ny framtid.

Vilka minnen tar du med dig, dåliga som fina?

Spontant kan jag inte komma på något dåligt. Jag har alltid tyckt att det var roligt att leva i församlingen och det börjar kännas som om det är nu som cirkeln sluts. Jag har ju haft lite svårt med ordet "nej" och därför har jag inte heller kunnat ha någon hobby.

Vad kommer att hända nu?

Nu blir det tid att vila. Jag vill kunna känna mig riktigt ledig och kunna bestämma själv över min tid. Lasse och jag skall resa till Italien och kommer att vistas en vecka i trakten runt Toscana. Man kan se det som en försenad

bröllopsresa. Självklart vill jag ha mera tid för mina barn och barnbarn. Församlingen är även i framtiden min familj och det kommer att vara skönt att kunna komma dit som lekman.

Vad anser du om sekulariseringen i samhället?

Man märker ju av den ökade misstron mot religion och kyrka. Men samtidigt känner man att allt fler människor är sökande. Alphakurserna är bra tillfällen att få ställa frågor och kunna hitta en tro. Nu i september kommer vi att ha en doggudstjänst och få hälsa nya medlemmar

välkomna bl.a. från den senaste Alphakursen.

Några goda råd till Lisa, som nu får axla din mantel?

Vara rädd om sig. Det är bara hon som kan säga "nej" och hon skall inte slarva med sina ledigheter. Ta gärna hjälp av erfarna församlingsmedlemmar och kom ihåg att vi tillsammans är kroppen.

Vid pennan: Henric de Koster

Centrumkyrkan i Norrköping

Centrumkyrkans församling i Norrköping är en del av Equmeniakyrkan.

Vid årsmötet den 11 februari 2012 beslutade Norrköpings Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping att gå samman i en ny församling. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill delta.

Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.

Centrumkyrkan – en del av region Öst

För ett år sedan var Lisa Danell färdigutbildad pastor och fick tjänst hos oss. I Equmeniakyrkan kallas det första året i tjänst för vägledningsåret och under det året får den anställda extra mycket stöd i sin uppgift. Vid Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Jönköping i maj i år ordinerades Lisa till pastor inom Equmeniakyrkan och första september installeras hon som pastor i Centrumkyrkan.

Equmeniakyrkan är indelad i sju regioner:



Vår församling tillhör region Öst som består av fyra län: Östergötlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län. Regionen består av ca 160 församlingar och ca 110 Equmeniaföreningar.



Peter Bernhardsson är regional kyrkoledare för region Öst och han kommer att medverka vid Lisas installation.

Varje höst möts alla församlingar i regionen till regionfest och regionstämma för att besluta om regionens framtid. Det finns också ett regionalt förtroenderråd, där alla församlingar har möjlighet att vara representerade.

Höstens regionfest med stämma firas den 12 oktober i Jönköping.

Billy Josefsson, Monika Svärd och Siân de Koster deltog vid regionstämman 2018 för att knyta kontakter och få stöd när vi stod inför att rekrytera Pastor Margarethas ersättare. Det är ett exempel på frågor som det går att få stöd från regionen i. Regionen ger även stöd vid utbildningar, utvecklingsarbete, samordning av frågor som rör migration och asyl och stöd till anställda.

Både pastor och ungdomsledare från vår församling har tidigare deltagit i medarbetarsamlingar och vi har även haft besök av en församlingsutvecklare.

Lotta Karlsson



Equmeniakyrkan

Hej på er i Centrumkyrkan i Norrköping!

För en del av er är jag okänd för andra välkänd sen jag jobbade hos er. Numera har jag nya utmaningar som "Föreningsutvecklare" inom Equmenia och vår region öst. Där finns jag till för Equmeniaföreningarna för att stödja och utveckla dem och deras styrelser samt ledare. Det finns ju också en hel del anställda ungdomsledare, vilka jag försöker ha en frekvent kontakt med. Både i deras närområde och via "Ungdomsledarutbildningen", som anordnas av Equmenia, Equmeniakyrkan och SVF (Södra Vätterbygdens Folkhögskola). Sen blir det en hel del läger och ungdomskonferenser som vi anordnar tillsammans med föreningar och församlingar. Man skulle kunna säga kort att jag finns till som bollplank för barn- och ungdomsarbetet.

Hoppas vi ses snart i er förening.

Lotta Suu



Mer information om regionens arbete finns på equmeniakyrkan.se/regionost/

SEPTEMBER

- 1 sö** 11.00 **Samlingssöndag** med pastors-
installation
Predikan: Peter Bernhardsson och
Lisa Danell
Soon Gospel
Kyrkkaffe
Församlingens offerdag
- 5 to** 18.30 **Språkcafé**
- 8 sö** 11.00 **Doppgudstjänst** med nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Evelina Karlsson
Kyrkkaffe
- 12 to** 18.30 **Språkcafé**
- 15 sö** 14.00 Aktiviteter för barn
15.00 Kyrkfika
16.00 **Gudstjänst** för alla åldrar
Lisa Danell
Insamling till Eumenia
- 18 on** 18.00 **Sinnesrogudstjänst**
- 19 to** 18.30 **Språkcafé**
- 20 fr** 17.30 **Äntligen fredag**
- 22 sö** 11.00 **Cafégudstjänst**
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe
- 23 må** 14.00 **Måndagsträffen**
- 26 to** 18.30 **Språkcafé**
- 27 fr** 19.00 **Festkväll** i Café Vetekornet
- 28 lö** 10.00 **Torgkaffe**
- 28 lö** 17.00 **Kulturnattskonsert** med Soon
Gospel
- 29 sö** 11.00 **Avskedsgudstjänst**
Predikan: Margaretha Rudén
Soon Gospel
Kyrkkaffe



Festkväll i Vetekornet

Fredagen den 27 september kl 19 blir det fest med mat, sång, musik och mycket annat i Vetekornet. Vi som församling tackar Margaretha Rudén för många år som pastor i Centrumkyrkan.

Kostnad 50 kronor/vuxen. Anmäl dig/er till festen senast den 22 september till exp@centrumkyrkan-norrkoping.se eller på listan på kyrktoget.

Söndagen den 29 september kl 11 är det avskedsgudstjänst med predikan av Pastor Margaretha och sång av Soon Gospel.

Med reservation för eventuella förändringar. Se också Centrumkyrkans hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Kultur- och studieprogram i samarbete med



OKTOBER

- 3 to 18.30 **Språkcafé**
- 5 lö 10.00 **Torgkaffe**
- 6 sö 11.00 **Nattvardsgudstjänst**
Predikan: Lisa Danell
Sång och musik: Britt Eriksson & Carin Olsson
Kyrkkaffe
Församlingsmöte
- 7 må 14.00 **Måndagsträffen**
- 10 to 18.30 **Språkcafé**
- 12 lö 10.00 **Torgkaffe**
- 13 sö 11.00 **Cafégudstjänst**
Predikan: Carin Olsson
Musik: Agate Ozolini
Kyrkkaffe
Församlingens offerdag
- 16 on 18.00 **Sinnesrogudstjänst**
- 17 to 18.30 **Språkcafé**
- 18 fr 17.30 **Äntligen fredag**
- 19 lö 10.00 **Torgkaffe**
- 20 sö 11.00 **Ekumenisk gudstjänst** i Pingstkyrkan
- 21 må 14.00 **Måndagsträffen**
- 24 to 18.30 **Språkcafé**
- 26 lö 10.00 **Torgkaffe**
- 27 sö 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Lisa Danell
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe
- 31 to 18.30 **Språkcafé**

NOVEMBER

- 2 lö 17.00 **Ljusgudstjänst**
Predikan: Lisa Danell
Musik: Siân och Henric de Koster
Kyrkkaffe
- 3 sö 11.00 **Nattvardsgudstjänst**
Predikan: Per Rikardson
- 4 må 14.00 **Måndagsträffen**
- 7 to 18.30 **Språkcafé**
- 9 lö 10.00 **Torgkaffe**
- 10 sö 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Lillemor Appelvang
Kyrkkaffe
- 13 on 18.00 **Sinnesrogudstjänst**
- 14 to 18.30 **Språkcafé**
- 15 fr 17.30 **Äntligen fredag**
- 16 lö 10.00 **Torgkaffe**
- 17 sö 11.00 **Cafégudstjänst**
Predikan: Lisa Danell
Kyrkkaffe
Församlingsmöte
- 18 må 14.00 **Måndagsträffen**
- 21 to 18.30 **Språkcafé**
- 23 lö 10.00 **Julkafe med FVU**
- 24 sö 11.00 **Gudstjänst**
Predikan: Britt Eriksson
Kyrkkaffe
- 28 to 18.30 **Språkcafé**
- 30 lö 10.00 **Torgkaffe**

DECEMBER

- 1 sö 11.00 **Adventsgudstjänst**
Predikan: Lisa Danell
Soon Gospel
Kyrkkaffe
Församlingens offerdag

Med reservation för eventuella förändringar.
Se också Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Kultur- och studieprogram i
samarbete med



HÖGTIDSDAGAR

FVU

FVU har beslutat att fortsätta arbeta under hösten, dock med något reducerad verksamhet. Det blir ingen ljusstöpning.

Vi kommer inte ha julstuga som vanligt, utan vi vill kalla det ”Julkafe med FVU”.

Det blir ett liknande kaffebord med åror till försäljning, kanske något litet försäljningsbord men ingen Jultombola, paket eller brödlotteri. Programmet utformas under hösten.

Våra arbetsmöten blir följande kvällar kl 18:

10 sept

24 sept

8 okt

22 okt

5 nov

22 nov

23 nov kl 10: Julkafe med FVU.

Måndagsträffen

23 sept Psalmer och sånger vi minns. Per Rikardson

7 okt Hemma bra, men borta bäst. Björn Rydberg och Ulla Handell Rydberg

21 okt Barnen i Palestina. Lisa Danell

4 nov 50 år i Norrköping – en återblick. Åke Jansson

18 nov Normandie – Dagen D 75 år. Bengt och Marianne Hellmerud

2 dec Inför advent och jul. Margaretha Rudén och Lars Ekenblom

Pastorsfrågan

Om en månad går pastor Margaretha i pension och då har ett år gått sedan vi började arbeta med frågan om en ny församlingspastor. Efter alla möten och samtal och intervjuer, ser vi nu att den personen vi har letat efter hela tiden fanns bland oss. Vi är väldigt glada att Lisa Danell installeras som församlingens pastor den 1 september. Lisa säger själv att hon känner en inre kallelse, och uttrycker det som att ”Jag känner en pirrig glädje i att stå i Guds ledning”! Jag räknar med att vi som församling ställer upp och stöttar Lisa så mycket vi kan. Styrelsen är väl medveten om att arbetsbördan blir för stor för Lisa. Hon ska inte behöva jobba ensam i församlingen, så arbetet börjar nu för att hitta en kortsiktig lösning under hösten, samtidigt som vi börjar diskutera vad som behövs på längre sikt.

Siån de Koster



Pastorerna Lisa och Maggie i Café Vetekornet. Foto: Anna-Lena Josefsson

Bättre internet

Merparten av Förvaltningsutskottets frågor gäller församlingens fastigheter. I kyrkobyggnaden finns ständiga behov av tillsyn och förbättringar. Sedan i somras har vi fått optisk fiber indragen för att ha snabbare och stabilare anslutning till internet, viktigt bl.a. för Vetekornets kortläsare. Kostnaden delar vi med Diakonicentrum som också anslutits.

Solceller

Vi har haft kontakt med flera installatörer av solceller för att få förslag på placering av sådana på kyrkans tak och kostnadsförslag. Detta projekt handlar ju om att minska på elräkningarna men framför allt att visa församlingens engagemang för en bättre miljö: solel belastar miljön enbart när solcellerna tillverkas men sedan levererar de renast möjliga elektricitet.

Asptorp

Församlingen äger sedan många år fastigheten Asptorp i Kolmården i närheten av Stavsjö. Den inköptes när scoutkåren Bråborg hade stor verksamhet och den utnyttjades mycket för hajker, pingstläger med mera. Men sedan Bråborgs verksamhet legat nere ett flertal år har Asptorp utnyttjats mycket sporadiskt. Huset har drabbats av visst läckage i taket som kräver åtgärder. I samband med detta har församlingens möte medgivit att vi får söka en lösning som kan innebära att Asptorp säljs, förutsatt att vi kan finna en intresserad köpare.

Stig Arlinger



Barnens dag

15 september

Vi startar upp terminen med "Barnens dag" likt den vi hade i våras. Eftermiddagen börjar klockan 14.00 för barnen och innehåller samling, lek och bus. Klockan 15.00 samlas vi för kyrkfika (då alla är välkomna!) för att sedan fira Gudstjänst för alla åldrar klockan 16.00! Vi hoppas på en rolig eftermiddag då barn och vuxna får lära känna varandra och Gud!

Söndagsskola

Söndagsskolan håller på att hitta sin form och i skrivande stund finns inget exakt bestämt.

Lisa Danell

Äntligen fredag

20 september, 18 oktober och 15 november

Höstens nyhet! En fredag i månaden äter vi goda tacos, har fina samtal och en skön start på helgen. Alla åldrar är välkomna och du väljer själv när kvällen ska sluta. Aktivitet finns för den som vill och en kort andakt ramar in kvällen. Välkommen 17.30!



Centrumkyrkan i Norrköping

S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping

Bg: 841-4377
Bank: 6591-161 094 562
Swish: 123 219 60 38
Tel: 070-393 82 88
E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se
Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se



Tel. Café 011-13 58 32
vetekornet@vetekornet.se
www.vetekornet.se

Övriga telefonnummer

Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

Tryckt i Centrumkyrkan, Norrköping



Pastor

Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88
pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se

Pastor

Lisa Danell, tel: 073-071 66 62
lisa.danell@centrumkyrkan-norrkoping.se

Expeditionssekreterare

Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88

Om vi inte svarar i telefonen, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.

Redaktionskommitté:

Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Inger Gustafsson,
Lotta Karlsson, Siân de Koster,
Göran Strömberg.

Ansvarig utgivare: Siân de Koster

**Manusstopp nästa
nr: 17 nov 2019**