

# GEMENSKAP

Centrumkyrkan  
i Norrköping

Årg. 44 nr 3

4 sept –  
27 nov 2016

## Tänk om ...

Jag hörde berättas om ett experiment med gräshoppor. De fick vara under en glaskupa. När man senare tog bort glaskupan hoppade de fortfarande precis som om de hade kupan kvar.

Jag kände igen mig i det här experimentet. Jag är en vane-människa och har oftast svårt att tänka utanför boxen.

Tänk om ... kanske fler som bär på drömmar och visioner går och tänker. Om glaskupan inte finns kvar behöver vi inte fortsätta att hoppa på samma nivå. Vågar vi språnget – tillsammans?

För många år sedan när jag arbetade uppe i Hälsingland hade vi ett musikcafé i kyrksalen. Vi behöll möbleringen till gudstjänsten dagen därpå. Det såg helt annorlunda än det brukade för dem som kom till gudstjänsten. En gammal man i församlingen kom in, stannade upp, tittade och sa: "Det här var intressant"... Han var öppen! Jag har tänkt på honom många gånger när det är så lätt att säga: Men vad är det här? Så här brukar vi inte göra! Vad ska det här vara bra för? Och så vidare.

Tänk om ... Gud vill lära oss att glaskupan är borttagen. Vi kan få nya perspektiv på tillvaron.

– Men titta! Det här har jag inte sett förut.

– Ja, så kan man ju också se på saken.

Pastor Margaretha

"Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?"

(Jesaja 43:19)

Sedan förra hösten har Centrumkyrkan erbjudit mötesplatser för flyktingar och nyanlända i mat och prat-, boule-, piano-, grammatik- och svenskkursgrupper. I gudstjänsten finns också möjligheten att medverka genom att läsa evangelietexten på svenska och hemspråket. Speciellt roligt har det varit att många svenskar har tagit kontakt med församlingsmedlemmar och frågat om det finns något man kan hjälpa till med när det gäller flyktingar i Centrumkyrkan. Vi har tacksamt tackat ja till deras erbjudande och har på så sätt fått flera ledare. För att alla som varit ledare skulle få träffas och för att församlingen ville visa sin uppskattning för dessa insatser, bjöd man in till en fest i Elimrummet den 1 juni. Och lika överaskande som frågan från svenskar om man kunde hjälpa till, kom frågan från några kursdeltagare om de kunde få laga maten till festen! Gemenskap passade då på att ställa två frågor till ledarna: Vad har varit roligast och vad har du lärt dig under den här tiden? Här är en bingé svar:

#### **Roligast:**

Kunna säga "Hej!" när vi ses på stan.  
Att öppna dörrar som eleven inte visste fanns.  
Kontakten.  
Att ha motiverade elever.  
Se att polletten fallit ner när vi går och handlar.  
Att få arbeta utanför ens egen åldersgrupp.  
När man ser att eleverna blir bättre och bättre.  
Tacksamt att jobba med och lära känna alla dessa människor.  
Lära känna personerna i Centrumkyrkan, inte bara invandrarna.  
Att upptäcka hur positiva de här människorna är.  
Att ha lärt mig mer om den arabiska kulturen.  
Vänskapen som uppstår i en grupp när man lär känna varandra mer och mer.  
Att upptäcka att så mycket i värdegrunden var gemensamt.

#### **Erfarenheter:**

Jag har lärt mig mycket om Centrumkyrkan.  
Att få möta en kultur som den i kyrkan - som bjuder in - finns inte i muslimsk kultur.  
Trots ens ålder kan man betyda något.  
Trots att vi är olika är vi lika.  
Det här är en gåva som fallit över oss!  
Man lär sig mer som lärare än som elev!  
Att planeringen av träffen inte stämmer med hur lektionen blev.  
Man möter ju människor som kommer från ingenting och måste börja om. Det är nyttigt för oss.  
Att ris inte bara är ris. Det är en komplicerad rätt!  
Även om vi är olika är vi nog inte så olika ändå!  
Vänskap i en grupp främjar inlärningen.  
Situationen i världen är mer påtaglig än den vi möter i media.



Tack,  
Margareta,  
Anders E,  
Anders W,  
Teresia,  
Eva,  
Per,  
Solbritt,  
Gunilla,  
Hani,  
Frida,  
Joel,  
Berit,  
Margita och  
Elisabeth!

Göran Strömberg

Hani Abraksiea är 31 år och har varit i Sverige i ett år och 9 månader efter en dramatisk flykt från Damaskus i Syrien. Han fick uppehållstillstånd i Sverige efter ett år. Nu studerar han svenska som andra språk på Komvux. Han behövde bara en månad på kursen svenska för invandrare. Han har också läst en kurs i svensk samhällsorientering som är obligatorisk för alla som fått uppehållstillstånd. Den kursen är på ca 70 timmar och ges på



deras modersmål. För varje individ görs en etableringsplan på två år för studier, sedan gäller arbete, praktik eller vidare studier.

Hur har du kunnat lära dig svenska så snabbt, undrar jag. På två sätt – dels i Centrumkyrkans grupper, dels genom mycket självstudier. De svenskar han möter och har chans att prata med är i kyrkan. På fritiden sjunger han i Soon Gospel, dansar boliviansk dans, umgås med vänner, både syrier och svenskar, och går i kyrkan. Jag vill tillägga att han också undervisar i svensk grammatik – tre kurser under sommaren i kyrkan.

Ett stort glädjeämne för Hani är att han sedan första augusti har

en alldeles egen lägenhet i Hageby – förstahandskontrakt! Han tycker det är spännande att lära sig ett nytt språk och känner sig väl bemött av svenskarna. Han har under den här tiden blivit mera flexibel och lärt sig att acceptera olika synsätt både bland syrier och bland svenskar.

Inom Hani finns dock en längtan och en oro. Rötterna i Syrien är djupa. Han säger: ”Jag saknar min familj, mina vänner, mitt arbete som revisor och min kyrka.” Han avslutar vårt samtal med två meningar jag inte glömmer:

Vi syrier kan inte bli glada som före kriget.

Jesus lämnar oss inte.

Gunilla Arlinger

Jag flyttade från USA till Sverige 2010 efter att jag hade gift mig med Lina, som är svensk. Vi bestämde oss för att börja vårt liv tillsammans i Sverige och jag hade drömt om att bo i Europa i hela mitt liv.

Jag började att läsa svenska för invandrare (SFI) några månader efter jag flyttat. Även om jag hade lätt att förstå och läsa svenska, var det svårt att våga börja prata. Jag ville inte säga något fel men plötsligt, en dag mot slutet av min SFI-kurs, vågade jag att börja prata och det kändes som att mitt svenska liv kunde börja på riktigt.

Jag gick till Arbetsförmedlingen och frågade om en praktikplats där jag skulle kunna utveckla språket mer i praktiken och jag fick en praktikplats hos Pangea, en ungdomsorganisation i Norrköping. Där fick jag möjlighet att prata, lyssna och lära mig att ”tala” svenska. Att börja leva livet på riktigt i Sverige, tycker jag i alla fall, innebär att man

kan prata svenska och då kunna skapa relationer.

Efter ett år i Sverige började jag att arbeta som ungdomspastor i Centrumkyrkan. Där lärde jag mig mycket om hur det är att leva i Sverige, traditionerna, kulturen samt hur man kan anpassa sig i det svenska samhället. Det var otroligt värdefullt för mig att känna mig som en del av någonting, en gemenskap, samt att lära mig mer om det svenska livet.

Nu bor jag och Lina i Uppsala. Vi flyttade hit för ett och ett halvt år sedan. Nu när jag är tillbaka i Sverige förstår jag att jag alltid kommer att känna mig som en amerikansk medborgare som bor i ett annat land. Mina rötter är i USA och jag har dagar då jag mer eller mindre längtar tillbaka. Samtidigt känner jag mig väldigt svensk och har också ansökt svenskt medborgarskap så jag får vara både amerikan och svensk samtidigt. Att kunna kalla två olika länder för hemma är svårt att beskriva

men jag känner mig så lycklig och rik.

Mitt liv i Sverige är underbart. Jag är oerhört tacksam att få bo här och att få en chans att skapa ett liv med min fru och min svenska familj och släkt. Det finns inga ord som kan beskriva hur tacksam jag är för att vara en del av Linas familj/släkt. De har accepterat mig, lärt mig och inspirerat mig alla dessa år som jag har bott här. Med deras stöd har jag alltid känt mig välkommen och älskad.

Idag arbetar jag heltid som mentor på Realgymnasiet. Lina och jag har köpt en mysig lägenhet i Uppsala och jag trivs jättebra med mitt liv ... ett liv som jag aldrig skulle ha kunnat föreställa mig för bara några år sedan.

Ja, livet är en spännande resa ... en resa som vi, oavsett vad som händer, aldrig gör ensamma.

Liz McGuire

En tidig morgon i maj satte jag mig på planet från Landvetter till Portland, Oregon, för att åka som representant för Eku-  
meni kyrkan på United Methodist Church (UMC) generalkonferens. Att ställa om från vår egen nationella kyrkokonferens till det globala perspektivet som generalkonferensen innebär blev en oerhört spännande upplevelse.

Sedan Eku-  
meni kyrkans bildande är vi anslutna som samarbetskyrka till UMC. Det innebär att vi inte är bundna av det som beslutas på konferensen, men att vi har möjlighet att yttra oss i frågorna och att vi är uppskattade för vår delaktighet i UMC. Under årets konferens togs beslut om ”fullständig ge-

menskap” mellan Eku-  
meni kyrkan och UMC, vilket bl.a. innebär att pastorer kan flytta mellan samfunden.

Dagarna i Portland var långa och fyllda med inspirerande gudstjänster, frustrerande förhandlingar, fantastiska möten med människor från hela världen och en känsla av att vi är så många som vill göra gott.

Mycket fokus låg, som det har gjort under flera decennier, på kyrkans syn på HBTQ-personer. Demonstrationer i plenum, hätska debatter, ordförande som svimmade av pressen, hot om att splittra kyrkan: Om vi bara kämpar för att vinna över varandra, och inte för att förstå varandra, hur kommer vi då vidare? För första gången i histo-

rien vågade konferensen enas om att vi inte är överens i frågorna och tillsatte en kommission för att behandla hela UMCs syn på sexualitet. Ett litet steg i vissa ögon, ett enormt kliv i andra.

Det jag bär med mig från Portland är alla fantastiska människor som jobbar för Guds rike i hela vår värld. Vi kanske inte delar åsikter i alla sakfrågor, eller tolkar bibeln på precis samma sätt, men när vi får fira gudstjänst och tillsammans, på våra egna språk, stämma in i ”O store Gud”, då förstår vi att vi är en och samma kyrka som tror på en och samma Gud.

Alfred Ringstad

*Höger: Middag med nya vänner från Sydsudan, Burundi, Los Angeles och New York.*



*Nedan: Demonstrationer mitt i plenum. Över 800 delegater från hela världen sitter vid borden, och det dubbla antalet i publiken.*



## SEPTEMBER

- 4 sö 11.00 **Samlingsgudstjänst med nattvard**  
Predikan: Margaretha Rudén  
Sång: Kören  
Kyrkkaffe
- 5 må 14.00 **Måndagsträffen**  
*Livet i Norrköping – Diakoni och tro*  
med Maria Bard
- 6 ti 18.00 **Vardagsmessa**
- 10 lö 10–12.30 **Torgkaffe**
- 11 sö 11.00 **Gudstjänst**  
Predikan: Margaretha Rudén  
Kyrkkaffe
- 15 to 17.30 **Prova på-Alpha**
- 17 lö 10–12.30 **Torgkaffe**
- 18 sö 11.00 **Gudstjänst för alla åldrar**  
Predikan: Margaretha Rudén  
Barn- och Ungdomsutskottet  
Sång: Annika Backström  
Kyrkkaffe  
**Församlingsmöte**
- 18.00 **Konsert**  
Swingtime religion  
Henric Bergions trio och Ryttnärgårdskyrkans brassband
- 19 må 14.00 **Måndagsträffen**  
*Minnen från vår skoltid*
- 24 lö 10–12.30 **Torgkaffe**
- 17.00 **Kulturnattskonsert**  
Soon Gospel och gospelkör från Riga
- 25 sö 11.00 **Gudstjänst**  
Predikan: Magnus Carrö  
Sång: Soon Gospel och gospelkör från Riga  
Små Frön  
Kyrkkaffe

## OKTOBER

- 1 lö 10–12.30 **Torgkaffe**
- 2 sö 11.00 **Nattvardsgudstjänst**  
Predikan: Margaretha Rudén  
Kyrkkaffe
- 3 må 14.00 **Måndagsträffen**  
*Hjärtats sånger*  
med Lena och Per Rikardson
- 4 ti 18.00 **Vardagsmessa**
- 8 lö 10–12.30 **Torgkaffe**
- 18.00 **Konsert** med Pro Musica – kör från Västerås
- 9 sö 11.00 **Tacksägelsegudstjänst**  
Predikan: Margaretha Rudén  
Sång: Kören  
Små Frön  
Kyrkkaffe
- 15 lö 10–12.30 **Torgkaffe**
- 16 sö 11.00 **Ekumenisk gudstjänst** i Renströmmen
- 17.00 **Konsert** med Bråvikens kammar- symfoniker
- 17 må 14.00 **Måndagsträffen**  
*Så blev mitt liv*  
med Stig Arlinger
- 22 lö 10–12.30 **Torgkaffe**
- 23 sö 11.00 **Gudstjänst**  
Musik: Familjen Josefsson  
Små Frön  
Kyrkkaffe
- 29 lö 10–12.30 **Torgkaffe**
- 30 sö 11.00 **Gudstjänst**  
Predikan: Margaretha Rudén  
Kyrkkaffe

## NOVEMBER

- 1 ti 18.00 **Vardagsmessa**
- 5 lö 17.00 **Ljuskudstjänst**  
Predikan: Margaretha Rudén  
Sång: Kören  
Kyrkkaffe
- 6 sö 11.00 **Gudstjänst**  
Predikan: Margaretha Rudén  
Små Frön  
Kyrkkaffe
- 7 må 14.00 **Måndagsträffen**  
*Rundtur i de amerikanska öknarna*  
med Jörgen Illum
- 12 lö 10–12.30 **Torgkaffe**
- 13 sö 11.00 **Gospelmessa**  
Soon Gospel m.fl.  
Kyrkkaffe
- 19 lö 9.30–13 **FVU:s Julstuga**
- 20 sö 11.00 **Cafégudstjänst för alla åldrar**  
Barn- och Ungdomsutskottet  
Kyrkkaffe

- 21 må 14.00 **Måndagsträffen**  
*Bilder från leendets land – Thailand*  
med Bengt Helmerud
- 26 lö 10–12.30 **Torgkaffe**
- 27 sö 11.00 **Adventsgudstjänst**  
Predikan: Margaretha Rudén  
Sång: Kören och Soon Gospel  
Stråkmusiker  
Kyrkkaffe

**Församlingens offerdagar**

- 4 sep Samlingssöndag  
9 okt Tacksägelsesöndag  
27 nov 1:a Advent

**Deltagande i nationella offerdagar**

- 18 sept Barn och ungdom

Med reservation för eventuella förändringar.  
Se också Centrumkyrkans hemsida:  
[www.centrumkyrkan-norrkoping.se](http://www.centrumkyrkan-norrkoping.se)

Alla kulturprogram i samarbete med

**En gudstjänst som berör**

Vad är det som gör att vissa gudstjänster berör mer än andra?

Soon Gospel var på körresa till Gotland i maj och flera av dem som var med blev berörda av den avslutande gudstjänsten och berättade för Gunilla Arlinger om den. Hon frågade mig vad det var som var så speciellt och om jag kunde skriva om det. Jag trodde först att det var för abstrakt för att göra en artikel av, men så läste jag Linus Brenge-sjös text i Sändaren nr 26/2016 med titeln "Vilken vän vi har i Jesus".

Linus tar upp vänskap i församlingen. Han skriver: "Vi är fullt upptagna med att få verksamheten att gå runt. Att bara umgås med varandra är en lyx vi sällan hinner med i församlingarna."



Den här artikeln förde mina tankar till Skeppsgårdsläget, som i likhet med körresan, var ett tillfälle då vi umgicks nära i flera dagar i sträck och verkligen kom varandra nära. Även då avslutade vi med en gudstjänst med en nära och intim känsla.

Jag tror alltså att det är det som är nyckeln. Visst har gudstjänstformen viss betydelse, men det är inte det som avgör om jag känner att jag upplevt ett möte. Det som räknas är om vi känner

gemenskap med dem vi firar gudstjänst tillsammans med. Vill vi ha gudstjänster som berör på djupet är första steget att vi erbjuder en vardagsgemenskap där vi delar livet. Först då får Jesus möjlighet att använda oss för att finnas till för varandra. Gud kan vi möta på många platser, men det som drar oss till söndagens gudstjänst är mötet med de vänner som också kommer dit.

Lotta Karlsson

**HÖGTIDSDAGAR****Swingtime religion – konsert i Centrumkyrkan**

Den 18 september kl. 18.00 får vi celebret besök i Centrumkyrkan. Ryttagårdskyrkans brassband från Linköping och Henrik Bergions trio med solist ger en konsert med ovanstående rubrik.

Ryttagårdskyrkans brassband med sina 40 musikanter har funnits i över 50 år. Det är en elitörkester, som är känd bl.a. för sina många utlandsturnéer. De har gått till USA och Kanada, Hongkong och Japan, Australien och Nya Zeeland samt de flesta europeiska länder. Senast i höstas var man på Island. Huvuduppgiften är dock att delta i Ryttagårdskyrkans verksamhet. Dirigent är Daniel Bjurhamn.

Trion består av Henrik Bergion, piano, Glenn Fransson, bas och Göran "Tutti" Carlsson, trummor. De ackompanjerar en ung sångerska, Ida Hellsten.

Vi får höra musik inspirerad av andliga sånger. Programmet är tredelat. En avdelning med orkestern, en avdelning med trion med solist samt en avdelning då man musicerar tillsammans. Fri entré, kollekt.

Bengt Gårsjö

**FVU för vår ungdom**

Alltid kl. 18.00

13 sept  
27 sept  
11 okt  
25 okt  
8 nov  
15 nov  
19 nov Julstuga

**Har du sparat vita ljusstumpar tar FVU tacksamt emot dem.**

**Ekonomirapport**

Sommaren innebär ju en period på lite lägre intensitet. Insamlingarna under juni och juli är knappt 5 tkr lägre än samma månader under 2015. Kostnaderna är en del högre och månaderna går med större underskott än i fjol. Ackumulerat närmar vi oss redan nu det budgeterade underskottet för hela 2016 vilket är oroande.

För Café Vetekornet gäller också att sommaren är en svag period med kortad öppettid och väderberoende. Försäljningen under juni och juli blev ca 20 tkr sämre än 2015. Ackumulerat är underskottet -45,4 tkr vilket är 20 tkr sämre än 2015. Tar man hänsyn till extraordinära kostnader i år – bl.a. ny kyldisk – så ser det ändå ut att gå åt rätt håll.

För fastigheten tickar hyrorna på och reparationskontot håller sig nere. Vi har i dagsläget ett ackumulerat överskott på ca 62 tkr. Under hösten kommer ju dock stora engångskostnader för underhåll av fastigheten med bl.a. nytt yttertak.

Stig Arlinger, kassör

**HEMGÅNGNA****NYA MEDLEMMAR****ADRESSKALENDERN****Centrumkyrkan i Norrköping**

Centrumkyrkans församling i Norrköping är en del av Ekumeniakyrkan.

Vid årsmötet den 11 februari 2012 beslutade Norrköpings Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping att gå samman i en ny församling. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill delta.

Ekumeniakyrkan bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.

## Då var det dags igen ...

Snipp, snapp, snut så var sommaren slut. Eller i alla fall semestern för min egen del. Dagen innan man börjar jobba igen, eller skolan sätter igång, så känns det lite motigt. Hur kunde sommaren gå så fort? Men när man väl kickat igång, så känns det mesta som vanligt igen och det märks knappt att man varit borta.



*Inspiration på Skeppsgården*

Den här sommaren hade jag förmodligen fått följa med och jobba på Centrumkyrkans läger på Skeppsgården i Misterhults skärgård. Jag stannade inte hela veckan ut men jag fick i alla fall ett par härliga dagar tillsammans med nya och gamla (bekanta) ansikten. Matlagning, zumba, pyssel, lägerbål, goda samtal m.m. Det som var extra härligt var att få lära känna ett helt gäng med nya barn. Så ”goa och fina”!

I höst fortsätter vi med **Små Frön** – barnens egna gudstjänst. Vi ses några söndagar klockan 11:00.

18 september – uppstart med gemensam gudstjänst inne i kyrksalen.

25 september

9 oktober

23 oktober

6 november

20 november – avslut med gemensam gudstjänst i caféet och avslutningsfika!

Vår **Tonårs**verksamhet står inför en förändring och vad som kommer att ske får ni mer in-

formation om senare, men jag kan ge en liten vink om att de klassiska tonårskvällarna eventuellt kommer att bytas ut till att bli en projekt-resegrupp som ska få ungdomarna att engagera sig och jobba mot ett specifikt mål. Så håll utkik efter mer information och är du själv intresserad så hör av dig till mig!

Vi kommer eventuellt att börja samarbeta mer ekumeniskt och har en barnverksamhet på gång tillsammans med en församling från Svenska kyrkan. Nu väntar vi bara på att få godkänt från respektive församling så är vi redo att köra. Mer info kommer!

Är **du** intresserad av att bli hjälpledare eller medlem i vårt barn- och ungdomsutskott? Vi är i behov av förstärkning. Kontakta mig så kan vi prata vid. Kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Jag önskar er alla en välsignad höst.

Frida

## Centrumkyrkan i Norrköping

S:t Persgatan 113  
602 33 Norrköping

**Bg:** 841-4377

**Bank:** 6591-161 094 562

**Tel:** 070-393 82 88

**E-post:** exp@centrumkyrkan-norrkoping.se

**Hemsida:** www.centrumkyrkan-norrkoping.se



## Caféföreståndare

Åsa Börjesson

Tel. Café 011-13 58 32

vetekornet@vetekornet.se

www.vetekornet.se



## Övriga telefonnummer

Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

Expeditionen är öppen tis–tors 8.30–9.30, 10.00–11.30  
Besöksingång från gården. Om vi inte svarar under denna tid, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.

## Pastor

Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88

pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se

## Barn- och ungdomsledare

Frida Lundstedt Petersson, tel: 072-228 22 88

ungdomsledare@centrumkyrkan-norrkoping.se

## Expeditionssekreterare

Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88

## Redaktionskommitté:

Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Lotta Karlsson, Siân de Koster, Göran Strömberg, Elisabeth Strömberg.

Ansvarig utgivare: Claes Jönsson

**Manusstopp nästa nr:  
11 november 2016**