

GEMENSKAP

Centrumkyrkan i Norrköping

årg. 42 nr 4
30 nov 2014
–1 mar 2015

Jag brukar alltid störa mig på när affärerna börjar för tidigt med att juls skylta. Men i år måste jag bekänna att jag tyckte det var lite mysigt när julsaker hade plockats fram. Kanske har det med årstiden att göra. Dagarna blir mörkare och behovet av att tända ljus blir större.

Advent och jul är en tid som väcker så mycket känslor inom oss. Vi vill gärna gå till kyrkan och sjunga med och lyssna till sången och musiken.

Vi kanske inte alltid lyssnar till budskapet i dem. Men de berättar, för att låna ett uttryck från tidningen Dagen, ”om Barnet som förändrade världen”. Barnet Jesus som föddes för drygt 2000 år sedan i Mellanöstern, i staden Betlehem.

Namnet Jesus betyder ”den som räddar”. Han fick också namnet Immanuel som betyder ”Gud med oss”. Gud kom oss nära genom det lilla barnet som föddes in i vår värld. Han levde i ett ockuperat land där nu liksom då frihetskampen pågick.

Inget är främmande för Gud. Han känner våra villkor och han sänder oss barnet vars namn är en hälsning till oss.

Ta dig tid!

Tänd ett ljus!

Lyssna – det finns en hälsning till Dig!

Pastor Margaretha

*”Så stilla och så oförmärkt
blir oss Guds gåva räckt,
och himlen kom till jorden ner,
när ingen väntat det.
Vi kan ej höra stegen.
Han nalkas oss ändå,
och plötsligt som en okänd står
han mitt ibland oss här.*

*Du barn av Betlehem, vi ber:
Ge våra ögon ljus
och rena hjärtat, att vi kan
med dig bli barn hos Gud.
Nu sjunger änglaskaror
Guds lov, och vi med dem.
O kom till oss, bli hos oss kvar,
Guds Son. Immanuel!”*

Psalm 115:2,3



Gudstjänstens kärnvärden

Häromkvällen gick jag in till Ingela för att berätta om vår resa till goda vänner i USA. Samtalet gled in på de gudstjänster vi deltagit i. Ingela som varit och lyssnat på Olle Karlsson ställde sig frågan: Vad gör att människor kommer till Allhelgonamässan i Stockholm? Dagen efter fick jag Martin Modéus (biskop i Linköping) bok "Gudstjänstens kärnvärden – om relationer, värden och form i gudstjänsten" i min hand av pastor Margaretha. Jag har ännu inte läst färdigt men tankarna och funderingarna är redan många.

Jag citerar från sidan 19 i boken: "Med relationer menar jag de tre grundrelationerna, dvs. relationen till Gud, relationen till medmänniskan/skapelsen och relationen till mig själv. Det är dessa som Jesus lyfter fram i det (tre-)dubbla kärleksbudskapet: att älska Gud, medmänniskan och mig själv. (Matt 22:37, 39-40)

Detta pekar Jesus själv ut som grunden för det goda livet. Eftersom grunden för den goda gudstjänsten knappast kan vara något annat än grunden för det

goda livet måste gudstjänstens kärna vara mötena i dessa livets tre grundrelationer.



Om relationerna handlar om att vi möts så handlar värden om hur vi möts i gudstjänsten. Vilket rum ger vi varandra? Blir jag tagen på allvar? Blir jag befriad eller betryckt? Möts vi på ett äkta sätt? Blir jag berörd? Talar vi bara om livet i gudstjänsten eller är gudstjänsten i sig ett stycke liv? Vilka värden präglar gudstjänsten uttalat eller outtalat? Och det handlar då om upplevda värden,

inte om symboler för befrielse, äkthet, beröring etc.

Begreppet form handlar om vad vi gör när vi möts, allt från kollektupptagning, predikan och psalmval till kyrkkaffe.

Här finns alltså tre aspekter av gudstjänsten; relation, värde och form. Boken handlar om hur vi ska få den att samspela på ett konstruktivt sätt, och nyckeln ligger i värdedimensionen. Här finns frågan hur vi möts i de tre grundrelationerna. Detta går djupare än formerna och formernas förändring."

Boken består av tre delar, där de två första delarna vill hjälpa oss att flytta fokus i gudstjänsten från formen till de värden som får gudstjänsten att leva. Den tredje delen vill hjälpa oss att fördjupa oss i de kärnvärden vi vill lyfta fram i församlingen arbete.

Min längtan och önskan är att några vill samtala tillsammans med mig om gudstjänsten med utgångspunkt i den här boken. Hör av er till mig eller till pastor Margaretha på expeditionen.

Gunilla Arlinger

Evelina funderar

Nu är det (snart) jul igen med klappar, tomtar julmat och tv-tittande. Självklart har man också med julpsalmerna och julkrubban, men varje jul pratas det om att vi kristna glömmer bort det kristna på julafton. Vad är då julens sanna budskap, vad är det vi vill få fram med julen? De flesta verkar hålla med om att julen är för kommersialiserad men vad är det vi vill ha och vad är det vi behöver ändra på? Det är svåra frågor men jag vet att om vi fortsätter att bara klaga på hur kommersialiserad julen är så kommer det inte ändras. Vi måste se till att det blir bättre, i alla fall i våra egna liv. Ett sätt att ge Jesus mer tid under

julfirandet kan vara att ge oss själva mer tid, och då spendera en del av den tiden med honom – hela december. Man måste låta julen vara något man njuter av och inte en tid då man stressar bort sig för att få till den perfekta julen som ändå inte blir perfekt för att man är så stressad. Redan i tonåren försvinner julmagin så man får se till att försöka skapa sin egen julmagi. Laga julmat och julgodis för att det är roligt, strunta i allt man inte orkar. Se till att veta vad de inblandade i julfirandet faktiskt bryr sig om så att man inte gör saker i onödan.

Låt saker bero i jul, se till att ha kul!

Evelina Karlsson

Centrumkyrkan i Norrköping

Centrumkyrkans församling i Norrköping är en del av Equmeniakyrkan.

Vid årsmötet den 11 februari 2012 beslutade Norrköpings Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping att gå samman i en ny församling. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill delta.

Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.

Vår församling har en lång tradition av internationella körutbyten. De senaste åren har Soon Gospel etablerat kontakt med en slovensk manskör. Vid den traditionella konserten på kulturnatten gästade den vår kyrka och svarade tillsammans med Soon Gospel för en förnämlig insats. Den slovenska körens program innehöll både skämt och allvar. Det mesta var slovenska folksånger bearbetade för kör. Verkligt festlig var sången om gradorna och den avslutande sången om hemlandet Slovenien var magnifik.

Mansrösten, som är mycket övertonsrisk, kan i körsammanhang prestera en mycket variationsrik klang, från svagaste pianissimo till ett oerhört mäktigt fortissimo. Detta demonstrerade slovenerna på ett storslaget sätt. Vad man särskilt lade märke till var hur förstatenörerna färgade höjdtönerna med falsettsång, dock utan att förlora kärnan i tonen. Detta vittnar om ett fint och medvetet tonbildningsarbete från körledarens sida.

Intressant var att iaktta hur olika körtraditioner påverkade de två

körens framträdande. Manskören, med sina rötter i mellaneuropeisk körtradition, sjöng alla sånger a cappella medan Soon Gospel, inspirerad främst av afro-amerikansk körtradition, alltid hade instrumentalt komp.

Vi har vant oss vid Soon Gospels mjuka och nyansrika körklang. Detta gällde i hög grad också vid detta tillfälle. I programmet, som innehöll flera sånger ur olika musikaler, gavs flera av sångarna solistiska uppdrag. Ledarna låter många av sångarna få sådana uppdrag – föredömligt.

Här hade Catrin Petersson de i särklass största uppgifterna. Det var stimulerande och imponerande att höra hur hennes röst utvecklats under sångstudierna i England. Nyansrikt och uttrycksfullt. Perfekt och tydlig artikulation. Här blev hennes insats i "Esmeraldas bön" ur "Ringaren i Notre Dame" en höjdpunkt. Varenda ord gick fram och det hela var mycket gripande.

Tack alla sångare och musiker, men särskilt Lena och Anna-Lena, som kan glädja sig åt ett strålande resultat av allt förberedelsearbete.

Bengt Gårsjö



Körerna sjunger "Thank you for the music" tillsammans.
Foto: Janja Kovač

Det stora skalvet

Den 26 oktober förvandlades caféet till en teater och vi fick vara med om en musikalgudstjänst, "Det stora skalvet". Musikalen hade skrivits av ungdomsledaren Frida och framfördes av Studio 113.



På flyplanet på väg till Turkiet.



Jordbävning!



Bibelläsning.

Foto: Billy Josefsson

Hjälp sökes till Vetekornet

Vi söker dig som vill stötta vår härliga personal och förgylla dagen för våra kunder. Vi behöver dig som kan vara värd och servera på minnesstunder. Vi behöver dig också i vår vikariebank. Kom och träna på kassan och på att bre smörgåsar. Hör av dig till Åsa Börjesson i caféet.



Norrköpings duvor har förlorat en rastplats

Centrumkyrkan har fått duvavisare fastsatta på fönsterblecken. Med Patrik Karlsson och Sune Kidblads hjälp och mod har långa spikar limmats fast på plåtarna på gatu- och gårdssidan. ”Jag såg en duva komma flygande till sin vanliga plats på blecket för att plötsligt upptäcka att den var indragen!” berättade Sune. 6-7 cm duvspillning har hackats loss från de undre fönsterblecken.

Att bilden är oskarp, skulle kunna bero på att hissplattformen svajade 4–5 dm ...

Göran Strömberg

Kollektomaten fungerar!

Detta är ett bra komplement till traditionellt offrande och autogiro som många använder idag. Jag tror att många yngre hellre plockar upp plastkortet än prasslar med sedlar. Det är ju så att samtidigt som kontantanvändningen i samhället minskar så minskar den i kyrkan. Vi ska nu uppmuntra till att också använda detta sätt att bidra till Centrumkyrkan verksamhet och följa upp användningen. Det är krångligt med hanteringen av lösa pengar och det lär inte bli enklare.

Det finns även andra sätt att minska kontantanvändning ex årskort på kyrkkaffe! Men det går väl inte ... eller skulle det göra det? Vi ses och hörs kanske vid kollektomaten, väl mött!

Billy Josefsson



Centrumkyrkans ordförande Billy Josefsson är riktigt glad när han konstaterar att kollektomaten fungerar.

Pilgrimsvandring

En kulen lördag i november gav sig sju deltagare ur en fortsättningsgrupp från församlingens Alphaverksamhet upp till Kolmården för att genomföra en pilgrimsvandring. Vi utgick ifrån Skogsby – inte så långt från Asptorp – där det finns ett parti av Sörmlandsleden, som kallas Skogsbyslingen. En oerhört vacker skog med flera sevärdheter, bl.a. en minicanyon åstadkommen av inlandsisen, en fin rastplats med vindskydd och eldstad vid en liten sjö och ett utsiktstorn på Kolmårdens högsta punkt.



Under vägen fick vi fundera och samtala om sju ledord: Frihet, Enkelhet, Långsamhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Delande och Andlighet – alla med anknytning till pilgrimens symboler: staven, tältet, skorna, kappan, hatten, ränseln och korset. Regnet höll sig borta och vi kunde njuta av gott fika, lunch och fin gemenskap medan vi vandrade både i samtal och tystnad i en bedövande vacker terräng.

Per Rikardson

NOVEMBER					
30 sön	11.00	1:a Adventsgudstjänst Församlingens offerdag Predikan: Margaretha Rudén Sång: Kören och Soon Gospel Kyrkkaffe	26 fre	11.00	Missionsgudstjänst i Immanuelskyrkan Krister Andersson och Åke Jansson Cafégudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Julpsalmer Kyrkkaffe
DECEMBER			31 ons	16.00	Nyårsbön i Immanuelskyrkan
1 mån	14.00	Måndagsträffen Min bisyssla Lars-Åke Johansson	JANUARI		
2 tis	19.00	Musik i vinterkväll med Fredrik Törnvall och Dan Erixon	1 tor	11.00	Nyårsgudstjänst I Immanuelskyrkan Åke Jansson
6 lör	10–12.30	Torgkaffe med Frälsningsarméns horn- musikkår	4 sön	11.00	Nattvardsgudstjänst Predikan: Anne-Lill R Eriksson Musik: Siân och Henric de Koster Kyrkkaffe
7 sön	11.00	Nattvardsgudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Sång och musik: Annika Backström och Carin Olsson Kyrkkaffe	11 sön	11.00	Gudstjänst i folkton Predikan: Margaretha Rudén Musik: Folklekarne Kyrkkaffe
13 lör	10–12.30	Torgkaffe med Luciatåg	18 sön	11.00	Cafégudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Sång och musik: Britt Eriksson & Carin Olsson Kyrkkaffe Församlingsmöte
14 sön	18.00	Christmas Carols Julens sånger och bibeltexter på engelska Tea and mince pies	19 mån	14.00	Måndagsträffen Melodier från epoken Einar Ekberg, Bengt Gårsjö och Sam Hellgren Kan man tro på församlingen? Besök av Gunnel Noreliusson (se info på nästa sida)
15 mån	14.00	Måndagsträffen Julen förr och nu	20 tis	17.30	Missionsgudstjänst Predikan: Musik: Förenade Brass Kyrkkaffe
21 sön	16.30 18.00	Drop-in julkaffe Vi sjunger in julen Predikan: Margaretha Rudén Sång: Kören	25 sön	11.00	
24 ons	11.00	Samling vid julkrubban i Immanuelskyrkan Åke Jansson Julgröt och skinksmörgås	29 tor	17.30	Prova på-kväll med Alpha i Café Vetekornet
25 tor	08.00	Julotta Predikan: Margaretha Rudén Sång: Julottekören Julottekaffe, medtag julbröd	31 lör	10–12.30	Torgkaffe

FEBRUARI

1 sön 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Besök av Gideoniterna
Kyrkkaffe

2 mån 14.00 Måndagsträffen Norrköping förr och nu.
B. Helmerud

7 lör 10–12.30 Torgkaffe
14.00 **Församlingens årsmöte**
Servering

8 sön 11.00 Årsmötessgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Soon Gospel
Kyrkkaffe

14 lör 10–12.30 Torgkaffe
11.00 **Gudstjänst**

Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

16 mån 14.00 Måndagsträffen Norrköpings Musikklaser.

Bengt Gärsjö

21 lör 10–12.30 Torgkaffe
11.00 **Gudstjänst**

Predikan: Carin Olsson
Kyrkkaffe

28 lör 10–12.30 Torgkaffe

MARS

1 sön 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén och Lillemor
Appelvang
Kyrkkaffe

Församlingens offerdagar

30 november Första Advent
7–8 februari årsmöteshelgen


Deltagande i nationella offerdagar

25 januari Egunmeniakyrkans internationella mission

Med reservation för eventuella förändringar.

Se också Centrumkyrkans hemsida:

www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Alla kulturprogram i samarbete med Bilda 

Kan man tro på församlingen?



Gunnel Noreliusson kommer till vår församling den 20 januari kl 17.30.

Hon skriver så här om sig själv:

“Sedan ett år tillbaka bor jag i

Mullsjö tillsammans med min man

Hans. Jag började då att arbeta som

församlingsutvecklare i Region Öst i

Egunmeniakyrkan. Församlingsutveckling har

alltid legat mig varmt om hjärtat mycket tack vare

att jag fick vara med och arbeta som pastor och före-

ståndare i Munkhagskyrkan i Mariefred. Det var

en liten församling där trenden vände och vi fick se

många komma till tro. Det var inte för att just vi

kom dit, utan för att det var och är en församlings

engagemang, bön, vilja och längtan att människor i

staden skulle få livsavgörande möte med Jesus och

få en tro som bär. Efter 11 år i församlingstjänst i

Mariefred fortsatte jag att arbeta som riksevan-

gelist med mycket inriktning på församlingsutveck-

ling. Nu finns jag alltså här i Region Öst och vill

gärna uppmuntra och inspirera församlingar

genom bl a församlingsbesök och gudstjänster. Jag

ser fram emot att komma till er i Centrumkyrkan.

Önskar er det bästa – Guds välsignelse.

Gunnel

HÖGTIDSDAGAR

Gudrun Olsson	95 år 10 dec
Britt Wåhlander	80 år 28 dec
Birgit Hall	92 år 28 dec
Anders Olofsson	65 år 7 jan
Ingegerd Petersson	91 år 18 jan
Harry Jansson	92 år 23 jan
Margit Rikardson	90 år 23 jan
Ulla-Britt Dahlgren	85 år 11 feb
Eva-Britt Österlund	70 år 12 feb
Anita Persson	75 år 13 feb
Torsten Andersson	91 år 19 feb
Annika Malm	65 år 24 feb
Anita Ericson	70 år 1 mar

VIGDA

Den 20 september
Albin Suu och Amanda

TACK

Kära vänner! Ett stort och varmt TACK för att ni kom och firade mina 60 år.

Tack för tårtor, praktiskt arbete och den generösa gåvan till hälso- och sjukvårdsarbete i Kongo Kinshasa. Den inbringade närmare 8 000 kr!

Så här skriver Christer Daelander, Equmeniakyrkans samordnare för Afrika:

”Ett stort tack för denna generösa gåva. Den kommer verkligen till nytta nu när vi och våra samsamarbetskyrkor i Kongo är på gång att samordna sig för ytterligare satsningar på sjuk- och hälsovård”.

Pastor Margaretha

TACK till församlingen

Tänk vad åren går fort. Nu har jag haft förmånen att jobba i kyrkan i 25 år och hoppas på några år till.

Jag vill tacka för dessa år och även för ett fint silverhjärta med kedja som Gunilla och Stig Arlinger överlämnat till mig.

Siw på expen

Ekonomirapport

För perioden januari–oktober har insamlingarna och vår allmänna verksamhet (kollekt, gåvor via bank och plusgiro, offerdagar) resulterat i ca 525 tkr, vilket motsvarar 75% av våra budgeterade insamlingar för hela året. Ska vi hinna ifatt behöver samla in 175 tkr under årets två sista månader, vilket är en stor utmaning för oss alla. Serveringarna – torgkaffen och kyrkkaffen – har hittills gett drygt 103 tkr vilket också är magert i förhållande till vad vi budgeterat för hela året, nämligen 165 tkr. En viss tröst är att också utgifterna hittills är lägre än förväntat och ligger på ca 75% av årsbudget.

Café Vetekornet ligger hittills på ett samlat överskott om drygt 8 tkr. Vi hoppas att årets två sista månader ska gå bra och att det nyöppnade caféet i grannhuset inte ska ha någon större inverkan på vårt kafés verksamhet. Också fastigheten ligger på plus med ett samlat överskott hittills om ca 46 tkr. Det sammanlagda resultatet för församlingens totala ekonomi efter årets första tio månader visar på ett underskott om drygt 97 tkr, vilket ungefär motsvarar det sammanlagda resultatet för 2014 enligt vår budget. Då har vi inte räknat med resultatet från våra tillgångar i olika externa fonder.

Stig Arlinger, kassör

MÅNDAGSTRÄFFEN

Alltid kl. 14.00

- 1 dec Min bisyssla
- 15 dec Julen förr och nu
- 19 jan Melodier från epoken Einar Ekberg
- 2 feb Norrköping förr och nu
- 16 feb Norrköpings Musikklasser
- 2 mars Upplevelser i Brasilien

FVU för vår ungdom

Alltid kl. 18.00

- 10 februari Årsmöte
- 24 februari

Valberedning

Vi i valberedningen har börjat vårt arbete inför 2015. Hör av dig om du är intresserad av att vara med i någon grupp eller om du kanske vill prova något annat! Vi vill också veta om du vill avsäga dig ditt uppdrag. Ta då kontakt med någon av oss.

Johan Öhman, Monika Svärd,
Gunilla Skogwik, Ingela Magnusson

Centrumkyrkan 2014

Snart är det dags för årsmöte. Bidrag till årsmöteshandlingarna skickas till sianpe@gmail.com senast 12 januari.

Kyrkans innergård

Lundbergs är nu färdiga med sina arbeten så att vi återigen kan köra in till vår gård. Det blev tyvärr omöjligt att samordna arbetet med renoveringen av vår gård, och därför har vi beslutat att skjuta upp detta till våren 2015. Avsikten är att asfalten på gården och betongplattorna utefter byggnaden ska bort och allt ersättas av mindre plattor som delvis är vattengenomsläppliga, så att vi förhoppningsvis ska få en viss tillrinning till grundvattnet under vår byggnad. Planering pågår med avseende på val av stenmaterial, vilka delar vi kan genomföra med egna krafter, val av entreprenör etc, allt för att få ett så bra resultat som möjligt till lägsta möjliga kostnad. I samband med detta har grinden mot S:t Persgatan flyttats in ett stycke för att skapa en större öppenhet men ändå markera att detta inte är allmän mark.

I planeringsarbetet har vi också framfört till Lundbergs behovet av åtgärder på de sex träd som står i gränsen mellan Lundbergs och vår mark i form av klippning av grenverk och rotavskärning mot vår sida för att förhindra framtida skador på vår gårdsyta.

Stig Arlinger

Det blir inte alltid blir som du har tänkt dig

”Mina planer är inte era planer och era vägar inte mina vägar, säger Herren” (Jesaja 55:8)

Om någon skulle ha berättat för en 17-årig Frida att ”när du är 29 år så kommer du att jobba i en församling, vara gift med en jättefin kille, ha ett barn på 5 år och vara gravid med nr 2” så skulle jag inte trott ett ögonblick på den personen. Jag skulle sagt något cyniskt om att livet inte alltid blir som man tänkt sig och att alla killar är idioter. Typ.

Nej, livet blir inte alltid som man har tänkt sig. Saker går inte alltid som man önskar och i vissa fall så suger det ju verkligen, men i andra, vilken himla lycka.

Jag trodde inte riktigt på lyckan, eller kärleken när jag var 17. För många brända broar, för många svikna löften. Kärleksballader på högsta volym och tårar som gjorde kudden blöt. Så fort något roligt inträffade så ställde jag per automatik in mig på att allt ändå kommer gå åt skogen, det var ingen idé att bli glad.

Mer eller mindre går vi alla igenom sådana här perioder i våra liv. Då vi tvivlar, söker och längtar, efter nått annat. I Astrid Lindgrens berättelse ”Draken med

de röda ögonen” står det en fantastisk mening som satte ord på något jag ofta kände som barn och tonåring: ”Det var en sådan kväll då man längtar, fast man inte vet vart”. Känner ni igen er? Det är en sån stark känsla av att någonting fattas en eller att man precis som Mio (Eller som han hette i början på boken, Bo) i ”Mio min Mio” känner i hela sin kropp att han inte är på rätt ställe, han vill bort till någonting, men han vet inte vad!

Jag tror att den här känslan har med vårt ursprung att göra. Vi var inte ämnade att leva i en sån värld vi lever i nu, med allt vad det innebär. Skilsmässor, krossade hjärtan, sjukdomar, krig ... Ja ni vet. Vi var ämnade för något mycket större, och längtan bor kvar djupt inom oss. Du kan få en glimt av den här andra världen om du, precis som jag, söker efter sanningen, dvs Gud. Han vill att du ska komma närmare honom.

Om bara några dagar går jag på föräldraledighet, min plan är att komma tillbaka lite smått i vår, för att sedan komma tillbaka helt efter sommaren. Tyvärr har vi inte lyckats lösa min frånvaro med någon vikarie ännu, men skam den som ger sig! På något sätt kommer det att lösa sig, för vi vill inte släppa er, fantastiska barn

och ungdomar ”vind för våg”, ni betyder mycket för mig och för resten av församlingen.

Jag tittar tillbaka på året som har gått, och tänker ”vilket grymt år det har varit!” Jag har fått lära känna alla er! Vi har haft luciatåg, torgkaffe, dansuppvisning, Löfteslandet, tillsammans gudstjänster, valborgsfirande med övernattnings, sommarläger, föreställningen ”Det stora skalvet” m.m. Men det har inte varit själva ”aktiviteterna” som har varit det viktiga, utan mötet mellan oss. Att vi ser och bekräftar varandra, kramas, skojar, visar stöd och kärlek. Ger varandra en liten bit av det där som vi alla innerst inne längtar efter.

Under månaderna jag är ledig så kommer ni inte slippa mig helt och hållet, vi ses i kyrkan, och förhoppningsvis har jag en ny familjemedlem på armen nästa gång vi ses :-). Håll utkik!

Kramar Frida



Fika efter Löfteslandet. Foto: Billy J

Centrumkyrkan i Norrköping

S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping

Pg: 57 71 25-8

Bg: 841-4377

Bank: 6591-161 094 562

Tel: 070-393 82 88

E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se

Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Caféföreståndare

Åsa Börjesson

Tel. Café 011-13 58 32

vetekornet@vetekornet.se

www.vetekornet.se



Övriga telefonnummer

Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

Expeditionen är öppen tis-tors 8.30-9.30, 10.00-11.30

Besöksingång från gården. Om vi inte svarar under denna tid, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.

Pastor

Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88

pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se

Barn- och ungdomsledare

Frida Lundstedt Petersson, tel: 072-228 22 88

ungdomsledare@centrumkyrkan-norrkoping.se

Expeditionssekreterare

Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88

Redaktionskommitté:

Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Lotta Karlsson, Siân de Koster, Göran Strömberg, Elisabeth Strömberg.

Ansvarig utgivare: Claes Jönsson

**Manusstopp nästa nr:
15 februari 2015**