

GEMENSKAP

baptistkyrkan i norrköping

årg. 37 nr 2
7 juni–
6 sept 2009

”I denna ljuva sommartid gå ut, min själ, och gläd dig vid den store Gudens gåvor ...”

Så får vi på nytt ta emot sommaren – värmen, solen, den intensiva grönskan, fågelsången, blommorna ... Inte behöver vi göra något – bara öppna oss och ta emot. Bakom oss ligger snålblåst och vinter, mörka kvällar och morgnar.

På samma sätt som naturen går igenom sina växlingar gör också vi det både som individer och som församlingsgemenskap. Ibland blåser det och river inom oss; andra dagar känner vi hur solens strålar letar sig in och fyller oss med hopp och inspiration.

I församlingsgemenskapen får vi vara både svaga och bräckliga och starka och initiativrika.

Vi behöver varandra. I vår har vi vid flera tillfällen fått tacka Gud för bönesvar. I söndagens gudstjänst får vi överlåta våra förbönsämnen till Gud, senare har vi fått tacka för att Han har hört våra böner.

- Vi har bett om en ny ungdomsledare – till hösten kommer Samuel Östersjö.
- En av våra cafégäster bad om förbön för en släkting – så ringer hon och säger nu har vi fått bönesvar.
- Påskdagen hade vi glädjen att få döpa och hälsa två nya medlemmar välkomna in i församlingen.
- Varje söndag ber vi för vår vänförsamling i Riga, och nyligen fick de installera sin nye ungdomspastor.

När jag under våren besökte en av våra familjer i församlingen som gick igenom en svår tid sa hustrun till mig innan jag gick:

–Det finns alltid någonting att tacka för varje dag! De orden har följt mig. Även om livet kan vara kämpigt beroende på omständigheter finns det alltid någonting att tacka för varje dag.

Några tankar i försommartid från pastor Margaretha

Otaliga är dina verk,
o Herre! Med vishet har
du gjort dem alla,
jorden är full av vad du
skapat.

Psaltaren 104:24

Jag skriver dessa reflektioner under en tvåmånaders vistelse i Senegal. Men när ni läser mina rader har jag, "inch Allah", kommit hem till Sverige igen.

Jag slutade min tjänst som rektor och musiklärare i Österledskyrkan i Uppsala vid jul, länge oviss om vad jag skulle göra istället. Men jag kände mig färdig där och det var dags att våga gå vidare i livet trots att jag inte hade någon tydlig plan. Jag visste bara att jag ville göra något nytt, något spännande och intressant med inslag av självförverkligande.

Att resa utomlands brukar ju vara en klassiker i sådana här fall. Men vart skulle jag, som har behov av att GÖRA något, åka? Och skulle jag verkligen klara av att resa iväg på egen hand? Nu föll det sig så att en väninna, Kristina Forsman, tidigare hade varit på kulturstipendium i Senegal för att komponera och nu skulle hon återvända ett tag. Samtidigt var jag arbetsfri. Det verkade fiffigt! Någon att hålla i handen några dagar. Vi skulle hinna umgås i Senegal i fyra dagar före hennes hemresa. Sålunda kände jag mig tillräckligt trygg för att ge mig av till det mörkaste Afrika.

I väg för jag med ambitionen att börja spela djembetrumma och lära mig fyra nya ord varje dag på det officiella afrikanska språket wolof. Men jag har lärt mig mycket mer om mig själv och Senegal, än



bara några afrikanska rytmer och ord på wolof.

Jag har lärt mig ett roligt ordspråk: "Hönan bör inte ha en vildkatt som fästman". Detta har känts som ett lämpligt svar till de män som velat vara mer än vän. Samsyn och kulturkrockar vad gäller förhållanden, kärlek, och jämställdhet är dock en artikel jag ännu inte skrivit ... Istället kommer här några tankar kring detta med att vara en rik västerlänning.

Vad jag ska göra hemma i Sverige igen? Det vet jag inte, förslag mottages med tacksamhet!

Jag tycker mig ha tagit med minimal packning på min "göra-något-annat-resa" till Senegal, men här visar mitt bagage på ett materiellt överflöd. Perspektiven svindlar, tänk om de visste hur mycket som är kvar hemma ... Jag är groteskt rik.

Många senegaleser, inte alla såklart, anser att rikedomar kommer från Gud – då är det självklart att vi ska vara generösa och dela med oss. Attityden visar sig genom deras ogenerade sätt att be om gåvor: t.ex. den käcka samtalsöppningen: "Madame, ge mig en penna". Eller killen (där hemmets skedar inte räcker till när jag är gäst) som ber om att få en dator. Lika ogenerat bjuder de hem mig, en främling, att dela deras måltid. Jag har lättare att hantera den yttringen av generositet, även om inte ens det faller sig naturligt för en skeptisk nordbo. Tro mig, det kommer bli en kontrast för mig att komma hem ...

Vem behöver den där bananen bäst? Jag eller tiggarpojken som buttert och envist säger "donne-moi banane" ("ge mig banan")? Har jag rätt att kräva lite artighet för att känna mig motiverad att ge och dessutom begära ett tack för att jag gett bort något? Och OM jag ger – vad händer då med mig



och med min omgivning? Vems behov ska få styra?

Ni minns bibelberättelsen om änkan som gav bort sina sista kopparslantor? Vem är jag att förhäva mig över att jag ger av mitt överflöd?! Eller kan jag med gott samvete behålla min lön eftersom jag arbetat och levtt snålt? Eller tillhör pengarna:

- 1) Gud som har gett mig förmågan att vara sparsam?
- 2) Föräldrarna som hjälpt mig till ett ekonomiskt förhållningssätt?
- 3) Sverige, då samhällsstrukturen med skolplikt och jämförelsevis fungerande arbetsmarknad gjort att jag kunnat försörja mig?

Ofta är jag på ett sådant humör att jag utan obehagliga känslor av att bli utnyttjad kan ge bort saker till folk som jag inte ens känner. Men ibland känner jag mig stämplad som en moneymaskin och säger då nej med bibehållen integritet. Det är ju lättare när det kan ske ett ömsesidigt utbyte; därför har jag påbörjat ett experiment riktat mot vuxna "Visst kan du få en present – om du lär mig en afrikansk sång."

Kanske kommer jag hem fattig men rik på sånger.

marit.stromberg@kalebass.se

Baptistsamfundets konferens 2009

Det är lördagskväll och vi är just hemkomna från Baptistsamfundets konferens i Norrmalmskyrkan i Stockholm. Det var tre intensiva dagar 21–23 maj. En konferens består inte bara av förhandlingar utan mycket mera. Möten med människor, givande gudstjänster, inspirerande seminarier och bibelstudier. Birgit Karlssons bibelstudium, med temat "Vidare på den smala vägen", var en stark upplevelse. Hon utgick från de två polerna – livet och ordet. Det ena seminariet vi deltog i var "Mänskliga rättigheter i teologiskt perspektiv". Hur förhåller de sig till varandra? Är de kompatibla? Seminariet leddes av Elena Namli, lärare vid THS. Det andra seminariet vi deltog i, "Den underbara harmonin", behandlade musikens betydelse i världen och i gudstjänsten och leddes av Göran Nygren och Per Westblom.

Den stora frågan på förhandlingarna var naturligtvis behandlingen av "Avsiktsförklaringen".

Avsiktsförklaringen antogs efter många inlägg både på "samtalstorget" och i plenarmöte med en överväldigande majoritet. Den antogs också på lördagsförmiddagen vid Missionskyrkans konferens och Metodistkyrkans konferens. Avsiktsförklaringen är inte ett färdigt avtal, utan en gemensam överenskommelse om vad man hittills kommit fram till på vägen mot ett färdigt avtal. När nu de tre kyrkorna/samfunden antagit avsiktsförklaringen innebär det, formellt sett, inget beslut om bildande av ett nytt kyrkosamfund. Detta beslut kommer tidigast att kunna fattas 2011. Dessa tre *ja* till avsiktsförklaringen betyder att vi förpliktigar oss att göra vårt yttersta för att förverkliga en gemensam framtid – ett nytt kyrkosamfund.

En annan stor fråga var Baptistsamfundets ekonomi. Vi antog en rambudget för 2010 med ett underskott på 3,5 miljoner trots hårda besparingar på de flesta områden. Tre intressanta motioner hade inkommit från olika församlingar – Från våld till ickevåld, Civilrättslig vigsel och Mission i Nordafrika. Dessa var också föremål för intensiva diskussioner på "samtalstorget".

Gunilla Arlinger



Jesus och MC

En dag intervjuade jag Micke Suu om MC Freedom och dess verksamhet. Han berättade:

Mitt MC-intresse startade i lumpen, en lumparkompis skjutade hem mej från Stockholm till Åby på hans Suzuki 1000. Jag ägde inget skinnställ så lumpens regnställ fick duga som vindskydd. I efterhand kan jag tycka att det var en riskabel resa och dumdrigt att åka MC utan riktiga skydd – åk inte MC utan hjälm, skinnställ, handskar, och MC-stövlar. Samma lumparkompis visade sej vara med i MCK Freedom, den klubb jag senare blev medlem i efter att jag tog MC-kort 1985. Lotta och jag köpte en röd Honda VF750S som vi tillsammans åkte många mil på.

De långa turerna som består av 15 mil eller mer är de roligaste. Då är det inte E4 som gäller, bara små asfalterade krokiga landsvägar! Sommarkvällsturer är toppen, det är ljust länge, men dom goaste turerna är när man packar väskan och sticker iväg på MC-semester till Norge eller Alperna med goda

vänner. Då kan det bli ett par hundra mil på några veckor.

MCK Freedom har drygt femtio medlemmar och sedan 1984 finns klubbkåken Klintorp, i Norsholm mellan Norrköping och Linköping. Det är ett renoverat litet rött torp mitt ute på landet. Liksom i andra MC-klubbar är ett av våra största intressen motorcyklar, men något vi också delar är vår tro på Jesus Kristus. Kombinationen fungerar utmärkt och det har format vår klubb. Kolla in www.freedom.nu och kom gärna och hälsa på oss.

I klubbkåken träffas vi varje torsdag året om. Vi träffas ofta även på helgerna då vi åker en sväng eller hittar på något kul. Under våren och sommaren försöker vi så mycket som möjligt åka på MC-träffar, MC-rallyn och MC-tävlingar.

MCK Freedom är ett "vattenhål" för mig. Den varma öppna kristna gemenskapen har betytt mycket för min kristna tro. Varje torsdag kl 19 träffas vi i klubbkåken och snackar, fikar. Vid åttatiden har vi en andakt där vi läser Guds ord och har en förbönsstund. Böne gemenskapen är jätteviktig för mig. När man har delat sin tro, tvivel, böneämnen under en längre tid får man en stor tillit till varandra och ser varandra som bröder och systrar i Herren. Det gör att jag ogärna missar en klubbkväll. Vi brukar kalla det för Freedom-andan, en kristen öppen gemenskap som är mån om att alla som kommer till klubben ska känna sig välkomna.

Jag har många minnen från MC-turer, men det man kommer ihåg mest är gemenskapen med MC-kompisar när man är ute och kör en sväng. Ett starkt MC-minne är från Italien för några år sedan då vi passerade Passo di Stelvio på 2500 meters höjd. Strålande väder och fantastiska MC-vägar.

Tina Rudén

Medarbetarkonferens i Norrköping 3–5 november

Svenska Baptistsamfundets Medarbetarförbund kommer att ha sin konferens här i Norrköping den 3–5 november. Fika har vi ordnat genom caféet. Måltiderna äter vi på Bomullsfabriken utom tisdagskvällen då vi har festkväll i caféet. Genom caféets försorg ordnar vi catering. Några frivilliga vore vi glada om vi fick hjälp av.

Onsdagskvällen avslutar vi med en nattvardsgudstjänst runt 20.30. När det gäller logi kommer vi att erbjuda vandrarhem, hotell, men också privat boende. Kan du ta emot en eller flera gäster i ditt hem och servera dem frukost? Då kommer 125 kr/natt och person att gå direkt in i församlingskassan. Hör gärna av dig till pastor Margaretha om du har frågor.

Café Vetekornet

I sommar, veckorna 26–33, kommer vi att hålla Café Vetekornet öppet vardagar mellan kl 10 och 15.

Vi vill gärna pröva det här i sommar och hoppas förstås på att det kommer många gäster. Kom gärna du också och ta en glass eller en kopp kaffe med tilltugg. Vi kommer dock att servera färre sorters kakor och smörgåsar under sommaren men vi får en ny glassbox fylld med goda glassar.

Cafépersonalen har gjort i ordning en terrass i stora entrén till kyrkan. Där finns ett par bord och stolar men också kuddar att sitta på för den som gillar att sitta på trappan och njuta sitt kaffe. Här finns också blomstergrupper i krukor som välkomnar.

Välkomna till Sommarcafé önskar Caférådet.

Titta efter nästa nummer! Då kommer vi att skriva mer om caféet.

Blommande sköna dalar ...

Blommande sköna dalar var rubriken på vårkonserten i Baptistkyrkan den 17 maj, som inramades av gemensam sång av kyrkokören, gospelkören och församlingen. En fullsatt kyrka bjöds en musikalisk vårmény serverad av stråkensemble, körer med solisterna Lillemor Appellvang, Anna Rudén och Cattrin Wigge, organisten Gunnar Holm, pianisten Jackie Leiby. Ljusa vårsånger, mild Mendelssohn-musik, stringenta Bachtoner, kryddig tango ingick i programmet. Publiken fick inblick i dirigenternas knepiga hantverk i intervjuer som konferencieren Gunilla Skogwik gjorde med Lena Hägle och Bengt Gårsjö. De fick som tack var sin solrosplanta av en okänd person.

Om livets mirakel talade pastor Margaretha Rudén och under den gemensamma sången "En vänlig grönska" gjordes en insamling delad mellan vänförsamlingen i Riga och vår musikverksamhet.

John-Olov "Lo" Jacobsson

Gospel helg

SOON Gospel är en gospelkör som övar i Baptistkyrkan. Även om vi övar där så är de flesta körmedlemmarna inte från församlingen.

Helgen den 25–26 april så fick vi och Söderledskyrkans kör Holdin' On besök av Anki och Magnus Spångberg från Örebro. De är gospelmusiker och hade kommit för att göra en konsert tillsammans med oss. Den 25 april övade vi tillsammans med dem hela dagen. Anki dirigerade och Magnus kompede på piano. Det var ganska jobbigt att öva hela dagen, men det var väldigt kul och Anki och Magnus lärde oss många saker. Vi hade konserten klockan 18.00 på lördagskvällen. Den blev jättebra! Körerna sjöng det bästa vi någonsin gjort och publiken såg ut att tycka det var jättebra.

Dagen efter så sjöng vi på gudstjänsten. Det gick också bra, men inte lika bra som på kvällen innan. Sedan var det dags för Anki och Magnus att åka hem. Jag tror att både SOON och Holdin' On har blivit lite bättre efter den här helgen. Vi som var med i kören kommer inte att glömma gospelhelgen.

Elin Petersson



Anki Spångberg förklarar gospelmusikens ursprung.
Foto: Billy Josefsson

JUNI

7	sön	11.00	Nattvardsgudstjänst Predikan: Mats Carlsson från Strängnäs Sång: Kör från Olivehällkyrkan i Strängnäs tillsammans med Baptistkyrkans kör Kyrkkaffe
14	sön	11.00	Nattvardsgudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Musik: Irina Söderberg Gudstjänst på Capella Ecumenica Predikan: Christer Johansson Sång: Baptistkyrkans och Immanuelskyrkans körer
18	tor	18.00	Vi klär midsommarstången på Väsby sommarhem
19	fre	17.00	Midsommarfirande på Väsby Midsommarstången reses Dans kring midsommarstången Lövskrindefärd för barn och vuxna Tillsammansstimme Kaffeservering under hela kvällen
21	sön	11.00	Gudstjänst i Immanuelskyrkan Predikan: Christer Johansson
26	fre	18.00	GT & NT – Gamla Testamentet och Nya Tankar
28	sön	11.00	Gudstjänst Predikan: Christer Johansson Sång: Lena och Per Rikardson Kyrkkaffefärd till fam. Appelvang i Söderköping

JULI

5	sön	11.00	Gudstjänst i Metodistkyrkan Predikan: Magnus Ekstrand Kyrkkaffe
12	sön	11.00	Gudstjänst i Immanuelskyrkan Predikan: Anne-Lill Eriksson Rosenberg
17	fre	18.00	GT & NT – Gamla Testamentet och Nya Tankar
19	sön	11.00	Gudstjänst Predikan: Anne-Lill Eriksson Rosenberg Musik: Gunilla Skogwik Kyrkkaffefärd till Väsby sommarhem
25	lör	20.00	Konsert med familjen Ozolini från Riga
26	sön	11.00	Gudstjänst i Metodistkyrkan Predikan: Margaretha Rudén Kyrkkaffe



Alla kulturprogram i samarbete med Bilda



Finspångsvägen 27 (ingång från parkeringen)
Heigfria onsdagar 14.00 – 18.00
Heigfria lördagar 10:00 – 14:00
Semesterstängt v27 – 31

AUGUSTI	
2 sön	11.00 Nattvardsgudstjänst i Immanuelskyrkan Predikan: Margaretha Rudén Sång: Ann-Christin Hallgren
7 fre	18.00 GT & NT – Gamla Testamentet och Nya Tankar
9 sön	11.00 Gudstjänst Predikan: Britt Eriksson Sång: familjen Josefsson Kyrkkaffeutfärd till fam Skogwik, Lilla Mariehof
16 sön	11.00 Gudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Sång: Lena Häggle
22 lör	10–14 Augustifest i Café Vetekorret
23 sön	11.00 Gudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Sång: Karin Nordenö
29 lör	19.00 Kräftskiva på Väsby sommarhem
30 sön	11.00 Samlingsgudstjänst Välkommen Samuel Östersjö Predikan: Margaretha Rudén Sång: Kören Kyrkkaffe
SEPTEMBER	
6 sön	11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Margaretha Rudén Sång: Catrin Wigge

Alla kulturprogram i samarbete med **Bilda**



Vad kommer att hända?
Samtal, fika och lite mer för den som vill och orkar. Allt sker med utgångspunkt i söndagens texter.

Var träffas vi?
I Baptistskyrkan i Norrköping

När ska vi ses?
Fredagarna **26/6, 17/7** och **7/8**
kl: **18.00 – ca 19.30** eller längre beroende på om man väljer att vara med hela tiden.

Välkomna hälsar:
Karin Nilsson och Nils-Olof Persson

Fler frågor? Ring Karin 0702954989

Församlingens offerdagar
30 augusti Samlingssöndagen

Insamlingar till Sv. Baptistsamfundet
6 september Mänskliga rättigheter,
Brommadiologen och Sociala missionen

Vill du med till Lötteslandet?

Till hösten räknar vi med att erbjuda våra barn Lötteslandet följande söndagar:

20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 22/11, 6/12

För att det ska vara möjligt behöver vi ledare!

Skriv in dessa datum i almanackan redan nu och är du intresserad av att finnas med i Lötteslandet så hör av dig till Karin Nilsson eller Lotta Karlsson. Det spelar ingen roll om du varit ledare förut eller inte, det finns uppgifter för alla.

Detaljplanering sparar vi till augusti för att Samuel Östersjö ska få chans att vara med.

Välkommen med i Lötteslandet-gänget!

Lotta Karlsson

BappeNs årsmöte går av stapeln direkt efter tillsammans-guds-tjänsten den 13 september. Skriv in det i almanackan redan nu!

Vi ordnar lunch. Mer info kommer.

Bönesvar – välkommen Samuel!

Den 17 augusti börjar Samuel Östersjö som ungdomsledare i Baptistkyrkan. Det blir en tjänst på 65% – resten av tiden tänker

han ägna åt att studera teologi.

Vi som var med på församlingsmötet i början av maj fick tillfälle att träffa Samuel, där alla kände att detta stora böneämne nu har fått ett kraftigt svar.

Samuel är 33 år gammal och kommer senast ifrån Kisa där han har arbetat i 3 år som ungdomsledare i Missionskyrkan. Han har en utbildning inom IT-området men vill hellre arbeta med människor än med datorer, då han med tiden har insett att det han vill göra är att hjälpa människor komma närmare Gud. Det kanske inte är så oväntat när han sedan berättar att det både finns pastor och missionärer för baptistsamfundet i slakten.

Samuel är mångsidig med flera intressen, bland annat spelar han gitarr och leder gärna lovsånger. Han beskriver sig själv som lugn

och stabil, och bara efter någon minut vann han förtroende hos två av de mest kräsna tonårstjejer.

Jag frågade Samuel vad han kände som sin starkaste uppgift hos oss. Så här svarar han: "När det gäller ungdomsarbetet så är min vision att Jesus ska få bli en naturlig del av barnens och ungdomarnas vardagsliv. Vi ska naturligtvis hitta på roliga aktiviteter i kyrkan, men det är viktigt att vi inte har Jesus inlåst där utan att Han får följa med oss alla också när vi går därifrån. Där hoppas jag få vara en förebild som kan visa på att det håller att lita på Jesus i alla lägen och att följa Hans exempel – att i varje situation du möter fråga dig själv: Vad skulle Jesus ha gjort?"

Samuel har lärt sig hur viktigt det är att vara lyhörd för ungdomarnas egna behov och önskemål när det gäller upplägget av ungdomsarbetet. Han hoppas därför att det ska kännas naturligt för ungdomarna att vara öppna med vad de tycker och tänker så att de tillsammans kan jobba mot en gemensam vision.

Det här är något att se fram emot!

Siân Petersson

Norrköpings Baptistförsamling

Baptistkyrkan, S:t Persgatan 113

602 33 Norrköping

Pg: Församlingskassan 57 71 25-8

Bg: Församlingskassan 841-4377

Bank: Församlingskassan 6591-161 094 562

Tel: 011-12 08 46 **Fax:** 011-19 96 56

E-post: baptist.norrkoping@crossnet.se

Hemsida: www.crossnet.se/baptist/norrkoping

Caféföreståndare

Åsa Disefjord

Tel. Café 13 58 32

www.vetekornet.se

**Övriga telefonnummer**

Café, kök, kyrktorg och musikrum 13 58 32

Expeditionen är öppen
tis–tors 8.30–9.30, 10.00–11.30
Besöksingång från gården. Om vi inte svarar under denna tid, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.

Pastor

Margaretha Rudén

Tel. exp: 011-12 06 30

Mob: 070-222 22 88

Barn- och ungdomsledare

Samuel Östersjö

Exp. sekreterare

Siw Johannesson

Tel. exp: 011-12 08 46

Gemenskap

Redaktionskommitté:

Gunilla Arlinger,

Lotta Karlsson,

Siân Petersson,

Tina Rudén,

Elisabeth Strömberg

Ansvarig utgivare:

Claes Jönsson

Manusstopp

nästa nr:

20 aug