

# GEMENSKAP

baptistkyrkan i norrköping

årg. 35 nr 2  
3 juni–  
9 sept 2007

## Jordens förvaltare

Efter många år av varningar har mänskligheten nu fått acceptera att vi håller på att orsaka en klimatförändring, med många negativa konsekvenser över hela världen. Bland alla politiska diskussioner är det också viktigt att inte glömma vem jorden faktiskt tillhör.

Jorden, miljön, djuren och växterna – allt tillhör Gud. Gud har sedan gett oss människor ansvaret att ta hand om alltihop. Inte exploatera det.

Vi har turen att få leva i ett otroligt vackert land med en natur som vi verkligen kan uppskatta. Träd, blommor och stenar har ett värde i sig själv som inte har med pengar eller utvinnbar energi att göra. Alla känner att det är viktigt att den ostörda naturen får finnas kvar för framtida generationer. Det är inte så svårt att värna om naturen just där vi bor eller tillbringar vår fritid. Men indirekt, genom att bland annat använda stora mängder el och bränsle, har vi redan påverkat naturen på andra kontinenter. Hur mycket ska vi bry oss om det?

Siân Petersson



*Den vackra svenska naturen.  
Bild: Leif Hallingfors*

*Jorden är Herrens med  
allt den rymmer,  
världen och alla som bor  
i den.*

*Psalms 24:1*

Mitt intresse för **Stefan Edmans** nya bok **Förundran** – tankar om vår stund på jorden – väcktes direkt första gången jag såg den. Bilden på pärmens framsida och valet av rubrikordet förundran förstärkte min förhoppning om en god, kanske annorlunda, läsoplevelse. Av alla våra ord för häpnad inför något oväntat är förundran det vackraste, ett glädjeord, som allra bäst ”med en doft av helighet”.

Jag började läsningen med förordet. Ett fint välkomnande in i författarens tankevärld. Jag hade nu fått en idé om bokens uppläggning, hur den skulle skildra livet i naturen på vår planet månad för månad under ett år. Jag tittade ändå hastigt på innehållsförteckningen – och det var roligt! Läsare i alla åldrar kan där välja bland spännande rubriker. Kärleksakrobat – vem är det? 104 grader – när är det gradtalet viktigt?

Nu måste jag välja ett sammanhängande stycke för att få en rejäl läsoplevelse.

Eftersom jag befinner mig i den underbara månaden maj, väljer jag textavsnittet Maj.

Varje månad har ett tema, ett nyckelord. För maj är det **Kärleken**. Månadens bild visar ett vackert stort träd.

Som i en klassisk bönbok inleds varje månadstext med ett bibelcitat. Edman är en kristen biolog, som öppet bekänner sin tro. Månadens citat är hämtat från Efesierbrevet och handlar om ”Honom som förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka”.

Och så frågar Edman direkt: ”Vem av oss vill inte leva som trädet? Stadigt förankrad med rötter – och ändå öppen mot ljus och rymd.”

Sedan möter vi lyrikern Werner Aspenström: ”Träd har mycket att berätta.” – ”Om vad då?” frågar vi, och Edman svarar: ”Jo, att till-

varon djupast sett – mot alla odds – är en kärlekshistoria. Och att vi dagligen får leva sammanvuxna med denna Kärlek ...”

När du, kära läsare, tar del av de här tankarna är vi kanske inne i mitten av juni. Vi hoppar in i juni-kapitlet ett ögonblick för att se vad som hänt. Och ”nu är hela naturen en myllrande barnkammare. I varje tuva, i havsvikar och träd firar kärleken triumfer.” Ur skrynkliga frön har blåklockor växt fram och skönsjungande lövsångare ur spermier och ägg.

Storögda strövar vi runt fyllda av förundran inför den Högste.

Naturupplevelsen har fått en andlig dimension för många i vår hektiska tid. De känner vördnad inför Moder Jord. Många frågor växer fram. Hur hålls solar och planeter på plats? Vad betyder månen för livet på vår himlakropp? Hur kan någonting finnas till? Har livet en mening? Finns Gud? Ska vi tro på slumpen? ”Att något över huvudtaget kan finnas, den gåtan är den djupaste och största” säger Harry Martinson. ”Att tänka sig en tanklös och slumpvis skapelse eller ett slumpartat skapande förefaller mig omöjligt i själva grunden.”

Vår tid präglas av vetenskapen. Vi kan mycket om hur naturen fungerar. Men har vi blivit klokare när det gäller tillvarons yttersta frågor? Edman tar på många ställen i sin bok upp förhållandet mellan naturvetenskapen och religionen. Här låter han forskare och poeter komma till tals, nu levande och döda, i sina böcker allttjämt kända. Vi skymtar på en sida Carl von Linné, som här talar om vindbröllop i Hassellunden. Harry Martinson träffar vi oftare. Om sin egen åsikt talar Edman i avsnittet Vetenskapen och vår Herre. ”Det går än idag att samtidigt bejaka både Darwin och vår Herre. Men bara om man respekterar att



vetenskap och tro är två skilda förhållningssätt, två olika metoder och språk för att formulera och försöka förstå en komplicerad verklighet. Det är fullt möjligt och intellektuellt hederligt att tänka sig en Skapare bakom allt.”

Edman motiverar i början av boken sitt val av ämne. ”Vår kultur är i behov av förnöjsamhet och förtröstan. Vad som krävs är ett slags mental och andlig förnyelse inom varje människa, en förnöjsam livshållning, inte minst bland oss som sedan länge njuter denna världens goda i rikt mått.

Forskare understryker att mänskligheten aldrig haft större möjligheter att lösa sina problem än idag.

Min allra djupaste källa till engagemang för en rimligare värld heter förundran. Fascination inför skapelsens skönhet, där jag anat den yttersta kraft och kärlek i tillvaron som vissa av oss envisas med att kalla Gud.”

Tack, Stefan Edman, för en rik läsoplevelse.

Elsie Thurén

## Det kom ett brev ...

Hej!

Jag heter Björn. Jag skriver till er för att höra om det finns något arkiv över baptistförsamlingens historia i Norrköping. Jag har många gånger funderat hur det gått för församlingen, om den fortfarande är aktiv. För en tid sedan började jag söka på Internet och min glädje blev stor när jag fann er hemsida.

Under mina första levnadsår 1959–1967 bodde min familj på Kungsgatan, mitt emot Tabernaklet. Min farfar John Olofsson var pastor i församlingen fram till sin pension. Jag minns tillbaka på den tiden med glädje. Hur jag fick ”hjälpa” farfar att förbereda nattvarden och även sätta ett barns prägel över hans predikningar. (När man med en vuxen persons förnuft ser er tillbaka inser man att det måste varit ett tufft arbete för farfar att inviga mig i livets stora frågor och orättvisor i världen... Det borde vara alla barn förunnat att få en lika lycklig barndom fylld av glädje och gemenskap.)

Farfar var min bästa kompis. Jag såg oss som jämlikar. Det hände att när folk frågade hur gammal jag var, passades frågan vidare:

Hur gamla är vi farfar? Inte kan väl sjuttio år hit eller dit ha någon större betydelse? Han var född 1889 och jag 1959.

Tidigt väcktes mina tankar över livets stora frågor som farfar efter bästa förmåga försökte besvara. Jag minns att jag under timmar låg på golvet och bläddrade i böcker och fick berättelser upplästa för mig. Där fanns mycket tankvärt att hämta. De moraliska frågorna ställdes på sin yttersta spets, i alla fall för en sexårig yngling.

Små lustiga episoder brukar dyka upp när man tänker på sina första levnadsår med farfar, farbror Sandén, faster Annemarie och alla andra underbara människor i församlingen. Här följer en av dessa historier: I Tabernaklet fanns en söndagsskola som jag och min syster flitigt besökte varje vecka. Vår faster var söndagsskollärare och hon hämtade min syster och mig punktligt, hållandes oss en i var hand korsade vi den hårt trafikerade gatan. Vad jag minns löpte allt smärtfritt fram till den gången man frågade om någon av oss barn hade någon sång som vi ville sjunga för de andra. Då stegade min kavata syster fram. Hon ställde sig bredvid ”negern” med den utsträckta handen och

sjöng en vedervärdig sång för full hals om några skator som sjöng över liket vilket dött i diket. För första gången fick jag känna på hur det var att skämmas. Inte för ett ögonblick kunde jag tro att min egen syster lärt sig någonting så vida ifrån ”Härlig är jorden”...

Det bör tilläggas att ”negern” med den utsträckta hand var en sparbössa dit alla barn kunde gå och skänka en slant till de fattiga barnen i Afrika. Man la ett mynt i den mörkhyade gossens hand, söndagsskolefröken tryckte omärkligt på en knapp i ryggen på densamma och vips förde pojken handen mot munnen samtidigt som han gapade och myntet försvann ner i gossens mage. Som ett trolleri helt i min smak. Men jag hade löst gåtan, troligtvis för att fröken var min faster. Jag njöt i fulla drag av barnens miner, när de steg fram på ett led med sina mynt och fick åse denna illusion...

Avslutningsvis vill jag tacka för att ni tog er tid att läsa igenom mitt brev och för att ni håller ”min” församling levande.

Med vänlig hälsning

Björn Persson

(utdrag ur brevet gjort av Gunilla Arlinger)



*Svenska kalvfjäll – snart ett minne blott?  
Bild: Leif Hallingfors*



har flyttat till Finspångsvägen 27 (ingång från den stora parkeringen på baksidan – mitt emot ÖB). Telefonnumret är som tidigare 011-17 16 00.

Den 17 mars invigdes den nya, stora och ljusa lokalen med tal av landshövding Björn Eriksson samt representanter för EFK, Bröd till bröder och Bra&Begagnat. Förenade Brass spelade. Våldigt många kunder och vänner till verksamheten trängdes bland möbler, klädställningar och hyllor med böcker, porslin och prylar av alla de slag.

Invigningen hade föregåtts av idogt arbete med planering och iordningställande av lokalen, prissmärkning och upplockning etc. Många villiga krafter hjälptes åt.

Butiken är öppen för försäljning onsdagar 14.00–18.00 och lördagar 10.00–14.00, men varor tas emot eller hämtas varje vardag 08.00–16.00.

Bra&Begagnat kommer att ha stängt för semester 1–29 juli 2007. Första försäljningsdagen efter semestern blir onsdag 1 augusti.

ALLA är välkomna till Bra&Begagnat – som kunder och som medarbetare!

Aina Hemming



*Bengt Gårsjö presenterar kören i Seminariekyrkan i Riga.*

*Bild: Birgitta Kidblad*

### Stor körkonsert

På kvällen den 18 mars fylldes vår kyrka av sång och musik. Konserten var ett samarbete mellan tre körer från Vadstena, Linköping och Norrköping. Till sin hjälp hade den stora sammanlagda kören också en liten ensemble bestående av stråkar, blås och piano. För solistpartierna hade man anlitat Ann-Christin Hallgren som med sin mäktiga sopran gav det lilla extra lyftet i en alldeles utmärkt konsert.

Leif Hallingfors

### Baptistkyrkans körresa till Riga

Vi åkte till Riga, den 27 april och kom tillbaka den 30 april, för att hälsa på vår vänförsamling. Det blåste kallt där och vi frös allihopa. Det roligaste med att resa dit var att träffa vänförsamlingen och lära känna dem. Det var också kul att vara mer med kören. Konserterna vi gjorde där var annorlunda än de konserter vi brukar göra för det var folk från Lettland som var vår publik. Vi sjöng på svenska, engelska, tyska, lettiska och latin. Jag fick vara solist, och sjöng "Tryggare kan ingen vara" för dem.

Kyrkorna var inte som vår Baptistkyrkan, de är olika. En var alldeles nybyggd i Ogre utanför Riga med en fin ljudanläggning, fast kall! Jag tyckte att det var jättekul att vara där och gör gärna om det, fast inte själv utan med kören, igen.

Catrin Petersson



*Gunilla Djärf från Vadstena dirigerar tre körer.*

*Bild: Leif Hallingfors*



## AUGUSTI

5	sön	11.00	<b>Gudstjänst i Metodistkyrkan</b> Predikan: Margaretha Rudén
6	mån	18.00	<b>Väsbykväll</b>
11	lör	10-13	<b>Augustifest i Café Vetekornet</b>
12	sön	11.00	<b>Nattvardsgudstjänst i Immanuelskyrkan</b> Predikan: Margaretha Rudén
17	fre	18.00	<b>Finalkväll på Väsby med kräftor</b>
18	lör	10-13	<b>Café Vetekornet öppet</b>
19	sön	11.00	<b>Gudstjänst</b> Predikan: Margaretha Rudén Sång: Kristina Rudén
25	lör	10-13	<b>Café Vetekornet öppet</b>
26	sön	11.00	<b>Gudstjänst</b> Sång: Burundigruppen
31	fre – 1 lör		<b>Tillsammanssdagar</b>

## SEPTEMBER

1	lör	10-13	<b>Torgkaffe</b>
2	sön	11.00	<b>Nattvardsgudstjänst</b> Predikan: Margaretha Rudén Sång: Lena och Lovisa Hägle
3	mån		<b>Måndagsöppet i Baptistkyrkan</b> med Göran Skytte
8	lör	10-13	<b>Torgkaffe</b>
9	sön	11.00	<b>Samlingsgudstjänst</b> Predikan: Margaretha Rudén / Lotta Suu Sång: Kören Kyrklunch

### Väsbykvällar

I år är det dags för Väsbykvällar igen. Programmet för kvällarna är inte bestämt utan öppet för era idéer. Detta gäller dock inte sista kvällen som är planerad att vara den årliga kräftskivan. Grillen kommer att vara på alla kvällarna. Du tar själv med dig det du vill äta och dricka. I programbilagan kan du se vilka kvällar det gäller.



Hej på er!

Tänk, ännu en termin har gått mot sitt slut, vilket betyder att det just nu är ganska lugnt med aktiviteter i barn- och ungdomsverksamheten, men det innebär att vi är i full gång med att planera för nya, härliga grejer som vi vill inbjuda er till i höst!

Under vårterminen har Ville – alltså vår nya ungdomsledare, som nog de flesta har hunnit bekanta sig med nu – funnit sig tillrätta här i kyrkan och hunnit dra igång en del nya projekt. Det största av dem är att vi i skrivande stund är i full gång med att måla nere i källaren, dit vi ska flytta ungdomsverksamheten. Det blir kanonfint – kom ner och ta en titt.

Tonårsklubben har träffats varje fredag och har bl a bowlat, haft heta diskussioner, myst, lekt, varit iväg till Vikbolandet och träffat andra tonårsgrupper och självklart haft andakter, lovsjungit, haft Bibelundervisning och förhoppningsvis fått en ännu tajtare relation med vår Jesus!

På Löfteslandet är det alltid full fart och det är så härligt att se er allihop när ni kommer hit på söndagarna. Det finns inga som är så glada, spralliga och nyfikna

som ni är och det gör oss ledare **JÄTTEGLADA!**

Jag tänkte att det vore roligt att få höra direkt från en av våra trogna Löfteslandsdeltagare vad hon uppskattar allra mest med att komma och vara med på söndagarna. Sådär svarar Evelina på frågan:

– Att vara med på drama!

Dramatiseringar av Bibeln har vi ganska många på LL och Evelina är inte ensam om att uppskatta dem.

Nytt för i höst är att vi ska starta en Bibelstudiegrupp som är till för dem som går/just gått ut gymnasiet. Kom och ta med dig dina kompisar – gruppen är öppen för alla!

Vi återkommer med ännu mer information om vad som händer till hösten. För att vara säker på att du är uppdaterad kan du gå in på vår hemsida och klicka dig vidare till ungdomssidan.

Den 7 september börjar TK igen och Löfteslandet drar igång med en tillsammans gudstjänst den 23 september – Missa inte!

Vill du få information om vad som händer direkt till mailboxen?

Maila då till Ville på [nils\\_vilhelm@hotmail.com](mailto:nils_vilhelm@hotmail.com) så fixar han det.

Tack för en härlig termin tillsammans med er – ni är **FRAMTIDEN** och ni är så **VÄRDEFULLA!**

Ha en riktigt skön och trevlig sommar!

Tina Rudén

### Tillsammansläger

Vi ska i år precis som tidigare ha ett tillsammansläger. Datum för detta blir 31/8 – 1/9.

Vi kommer att lägga ut närmare information om detta på hemsidan i slutet på augusti!

### Grillkvällar på Väsby sommarhem

Ni har väl hört att vi ska ha grillkvällar på Väsby i sommar?

Ta med dig det du vill kaka & lägg på grillen.

Här får vi chansen att träffas, kaka och leka ihop. **ALLA** är välkomna, gamla som unga!

Vi börjar den 3 juni kl: 18:00. Följande datum att skriva upp i almanackan är 12, 21 och 29 juni samt 6 och 17 juli – då vi har avslutning.

## Norrköpings Baptistförsamling

Baptistkyrkan, S:t Persgatan 113  
602 33 Norrköping  
**Pg:** Församlingskassan 57 71 25-8  
**Bg:** Församlingskassan 841-4377  
**Bank:** Församlingskassan 6591-161 094 562  
**Tel:** 011-12 08 46  
**Fax:** 011-19 96 56  
**E-post:** [baptist.norrkoping@crossnet.se](mailto:baptist.norrkoping@crossnet.se)  
**Hemsida:** [www.crossnet.se/baptist/norrkoping](http://www.crossnet.se/baptist/norrkoping)

### Caféföreståndare

Ulla Andersson (vik)  
Tel. Café 13 58 32  
[www.vetekornet.se](http://www.vetekornet.se)



### Övriga telefonnummer

Café, kök, kyrktorg och musikrum 13 58 32  
Väsby sommarhem, Kimstad 33 70 30

Expeditionen är öppen tis–tors 9–12, besöksingång från gården. Om vi inte svarar under denna tid, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.

### Pastor

Margaretha Rudén  
Tel. exp: 011-12 06 30  
Mob: 070-222 22 88  
Lotta Suu (sjukskriven)

### Barn- och ungdomsledare

Vilhelm Ekhem  
Tel. exp: 011-12 23 67  
Mob: 0709-49 17 15

### Exp. sekreterare

Siw Johannesson  
Tel. exp: 011-12 08 46

## Gemenskap

Redaktionskommitté:  
Gunilla Arlinger,  
Leif Hallingfors,  
Siân Petersson,  
Tina Rudén,  
Elisabeth Strömberg  
Ansvarig utgivare:  
Claes Jönsson  
Tidningen är tryckt i  
offset på Ringqvist  
Tryckeri Norrköping

**Manusstopp  
nästa nr:  
16 aug**